

Rondje Veerse Meer

9 Sep 2016



Via Buitencentrum Veere naar Wolphaarsdijk. Daar hebben we koffie gedronken in de Meerkoet. Buitenlangs over het wandelpad, door W via de Zandkreek naar Kortgene. Bij de Zandkreek nog even klunen om op het fietspad te komen, die andere fietsers kenden de route wel....



Gegeten bij het haven restaurant. Door naar Kamperland, een gedeelte is niet langs het water te fietsen, dat wel jammer. Bij het fietsveer gekeken, daar sprongen de jongens van de duckdalven het water in, vroeger, toen we nog een boot hadden..

Vandaar naar de VeerseGatdam, om wat in het gras te hangen, om bier te halen in Vrouwenpolder. Vandaar naar Buitencentrum Veere (rondje is nu compleet) en naar Middelburg. Het was nog zo vroeg dat we daar maar vis zijn gaan eten ipv Vrouwenpolder. Toen werd het wat kil, dus door naar huis. (86km)

Naar Ninove

10 Sep 2016

Met de auto naar Dendermonde (T-tag vergeten) en de auto naast de Schelde geparkeerd. Door de stad richting Aalst, maar de rechterkant heeft tot Aalst geen fietspad naast de Dender. Maar met een beetje klunen en poldercross kom je een aardig eind.



Niet lang daarna vonden we de juiste weg. Via Aalst (eten, want we waren niet al te vroeg vertrokken) naar Ninove. Sluis Pollare, het park, Vredelaan, Pollarestraat, 't Lokaal... Stop nostalgie, Onze lieve Vrouwe kerk was dicht na de

koffie (erg jammer, want dat is een erg oude kerk), de Koepoort (staat niet eens op OpenStreetMap?).



Daarna terug naar Dendermonde en dat in een redelijk tempo. Daar wachtte onze beloning. Het was een soort markt vandaag, hadden we s morgens gezien dus daar gegeten. Op de terugweg nog 3 kwartier voor de tunnel gestaan, gesloten wegens wzh. (74 km)

Brugge

12 sept 2016



Met de boot van 10 uur over. Dan gelijk rechts af over de dijk/duinen tot bijna Cadzand. Dan richting grote weg naar Sluis. Thuis had ik alle knooppunten opgeschreven, lekker makkelijk, maar dat blaadje is ergens blijven liggen. Brugge vv is bijna 80 km, en we wilden niet meer doen omdat ik savonds naar koor wou.



In Sluis koffie, en dan verder lang het kanaal Sluis-Brugge. Nog even de doe-het-zelf pondje genomen om ook even aan de andere kant van het kanaal te fietsen.

Als je Brugge binnenkomt op de fiets zie je ontzettend veel leuke gevels, straatjes, water, bruggen. Mooie stad! Op de markt gegeten. Toen kwam 'the monkey out of the sleeve', ze had een adres mee. De Steen straat... wij daarnaar toe en er werden crocs gekocht. Wandelend door de stad wat kerken en straatjes bekeken. Veel renovatie werk, pracht stad.





Op de terugweg in Damme koffie gedaan, en toen richting boot. Voor Sluis een kudde bejaarden proberen te passeren. Allemaal met een pech hemd aan, zodra we de achterste passeerde, werd er gefloten ten teken dat wij er aankwamen. Maar ja, toen kwam er een brug, en dan schiet t ineens niet meer op....

V vond dat ik te hard ging, en begon dus te muiten. In een wat rustiger tempo toch de boot gehaald. Gelijk ge-sms-ed of Lidy bier kon halen want dat was op.... eind goed, al goed. (85km)