

Guernsey and Jersey (2017).

Ma 5 juni

Naar St. Malo. Boot vaart niet!

Om half negen weg, bij Walincourt koffie. Tanken, en toen op een fatsoenlijk tijdstip niet gestopt, en zo werd het 14:15 voor we gingen eten, een eind voorbij de Pont de Normandie. Daarna door en de auto neergezet in Pontorson (8 km onder Mt.St.Michel) bij het station. 654km. Vandaar op de fiets naar St.Malo. Heel de dag was het mooi zonnig, bij het fietsen begon het bewolkt, en de laatste 15 km, na het broodje, ... regen!

Oh ja, dat broodje, ze kreeg honger, en dan gaat 't fietsen niet zo. Maar er was niet zo veel open (geen weer?) dus maar een broodje bij de bakker gehaald. Daarom noemt ze mij een slavendrijver... (ik schijn dan te hard te fietsen) Het broodje hielp, ze bleef weer bij. ☺

We fietsten langs de baai van Mt.St.Michel. Erg leuk zicht, met mooie huizen en erg veel torentjes, had ik daar nou iets over gelezen.....?

Van afstand Mt.St.Michel gezien. St.-Malo is een mooie stad, lijkt een vesting. Haven met giga jachten, die moeten zeewaardig zijn natuurlijk.

Tussendoor had V. een sms-je gehad van Condor ferrys, de boot vaart morgen niet vanwege het weer, het waait nogal, misschien morgen nog meer? Ze hebben ons een dag later ingepland. Nu thee, ... en dit Ibis hotel een nacht langer boeken. 2 wijn mee naar boven. 46,2 km.



Uitzicht uit 't hotel.

Di 6 juni

Dagje extra St. Malo.

Na t ontbijt over de remparts gelopen, de
cathedraal bekeken, strand op naar 't Fort
National.



Daarna een creperie bezocht. Af en toe spettert het,
verder half bewolkt en veel wind. Smalle straatjes met
eigenlijk alleen winkels binnen de remparts.



Daarna richting Cite d'Aleth, Memorial, Tour Solidor. Daar koffie gedaan. Het water komt op.... Elke bewoner heeft een bootje. Steeds meer zon.

Eglise Ste-Croix.

Pen gekocht en nieuw poot plasticjes voor mijn zonnebril gekregen! Aardig meisje...

Toen was t half zes, afgezakt in t hotel. Vanaf half tien gelopen...

Lachen, ik lees net, zeelandbrug gesloten, en hier code geel. Zie ik de mail, we gaan morgen om 08:00 uur naar Jersey, en dan om 16:00 uur door naar Guernsey ipv om 08:00 uur naar G. Nog een dag minder op G dus. Naar J is het makkelijker varen, die voer vanmiddag wel.

Eerst thee, dan eten zoeken...

Er was een restaurant voor locals net om de hoek, met een beperkt menu, en het was ook goedkoop en incl. cider, 11€. Wat wil je nog meer....

Wo 7 juni

Naar Guernsey via Jersey...

Pfff, dat vroeg, om 06:15 uur aan 't ontbijt. Miep kon de rekening niet opmaken, dus die gaan ze mailen...wat een bedrijf!

Een ploeg germanen bij de boot, (Ocean Traveler Rapide) alles wat fout kan gaan gaat dan fout, leuk als je erop zit te kijken.

Eind van de bootvaart ging t een beetje tekeer, hopelijk staan de fietsen nog rechtop... Gelukkig hadden ze de fietsen schuin gelegd. Langs de boulevard via St.Aubin's harbour (waar de boten droog lagen) richting Corbière.



St.Aubin's harbour .

Waarom geven ze fietsers altijd een kamer op de 2e verdieping (als er geen lift is?)

s'Avonds naar beneden in de stad, tapas eten in een leuke tent. Daarna een stuk van de haven bekeken. De weg naar beneden was zo eenvoudig, hadden we die vanaf de boot maar geweten... 90,6 km

Do 8 juni

Wandelen langs de westkust.

“Wat gaan we doen”, zei ze. Ik zeg: “fietsen”! Maar, zoals dat gaat, we gingen lopen, want dat zat in d'r hoofd. Langs de La Vallette Tunnels, Clarence Battery naar Fermain Bay. Koffie.



Dan via Bec du Nez (vissershaventje), Marble Bay, naar Jerbourg Point, en daar gegeten.

Tot nu toe zonnig, soms erg warm. Na de middag bleef het bewolkt, en rond drieën spetterde t even, maar niet de moeite.

Daarna doorgelopen rond de Moulin Huet Bay.



Vanaf daar een bus gezocht, maar dat was niet dichtbij. Uiteindelijk deed de bus een ommetje door elke woonwijk, maar bracht ons terug naar St. Peter Port. Volgens het boekje is 't 9 km, maar we hebben van 09:45 tot 16:00 gelopen. De bovenste weg ligt op 90 mtr, en iedere keer ga je richting het water nivo, dus je stijgt en daalt nogal wat... Mooie route. Veel vogels, uitzicht op Herm en Sark.

Via de tourist info, voor fiets routes, naar de kamer. ...
s'Avonds naar beneden gegeten. Leuke gezellige restaurants zijn hier. 'n Echte burger gegeten. Nog even een avond foto van Castle Cornet, en in de regen naar boven.

Vr 9 juni

Fietsen rond Guernsey.

Bacon and eggs. Gisteren scrambled eggs. Er is blauw in de lucht, er staat wind, en vandaag gaan we fietsten.

Nou, er viel nog regen voor we vertrokken, nog even gelezen, en om 10u weg. Tot één uur blauwe lucht en lekker, wel een windstopper aan. Daarna betrok het, lichte zeemist leek t wel. Maar de temp. was goed, winstopper uit. Veel gezien, vaak gestopt, borden met beschrijvingen gelezen. De zee zag er 's morgens prachtig uit, met de zon erop...

Vale Castle, Martello (toren) bezocht: nr 11: La Rousse, langs elke baai, Lihou Island, Le Creux es faies Passage Tomb: een grafheuvel van de druïden, Fort Grey, Petit Bot Bay en dan ben je rond. Vaak stijgen en dalen, maar het hoogte verschil in max. 100 mtr. Om zes uur waren we terug. Douchen en dan eten.









Veel laagwater foto's, het tij valt nu eenmaal zo, dat zal denk ik volgende week anders zijn.

Onze oosterburen hebben hier redelijk wat woningen en torens gebouwd zo'n 75 jaar geleden. Moet nog eens nalezen wat het strategische doel hier was...

Het fietsen is hier toch wel relaxed, ze halen niet zomaar fietsers in, er is ook niet zoveel ruimte op de weg. Erg vriendelijk, maar er zijn ook niet zoveel fietsers hierzo.

'k Heb net 1984 uit van George Orwell,
WAR IS PEACE
FREEDOM IS SLAVERY
IGNORANCE IS STRENGTH
Als je hier fietst past daar
RECHTS IS LINKS
wel bij...

Er wordt veel in bestaande huizen verbouwd, dat is opvallend.

Bij de Indiër gegeten, hoe 't heet weet ik niet meer, er zat knoflook in en kip, en het smaakte geweldig. Knoflook is iets van deze vakantie, daar lijkt 't op. 148 km, dat is 58 vandaag.

Za 10 juni
Naar Jersey!

Bacon and eggs, en de zon scheen dat ie r zin in had. De rekening lag al op tafel, met de gecancelde nacht erbij, das nou jammer. Toch nog een discussie puntje...

Gaaf natuurlijk niet op, zal gewoon pech zijn. Na t ontbijt naar een soort fancy faire gegaan.

Markt, ouwe sannie, expo van kunstartiesten, een tuin met soorten planten en bomen. Daarna aan t strand gezeten, nou ja, het strand loopt hier vaak helemaal onder, dus zeg maar dat je aan het natte strand zit. Gesprek met een local guy, die vroeg hoe dat ging, een fiets vakantie.



Daarna wat eten (omelet, dan krijg je er friet bij, nou ja, het is toch zaterdag) en naar de boot. Die was wat verlaat. Toen wij er opgingen lag er een duiker onder...

Even zoeken in St. Helier naar de weg naar ons appartement, want V wou niet door de tunnel. Dat had overigens wel korter geweest...

Eerst shoppen, maar de lokale supermarkt is erg beperkt. Daarna pinnen en de stad in om te eten. Liberation is het lokale bier. Ze zijn hier meer luidruchtig. 157 km

Zo 11 juni

Kerk & half rondje Jersey fietsen.

Ontbijt met een halve banaan en thee, tenminste...het begin v h ontbijt, want het echte ontbijt gaan we in de stad doen. Nog niet zonnig, wel goeie temp. Daarna naar de Baptisten. Vooraf de tijd gedood met door de stad te lopen, ze begonnen pas om 10:30. Een heel fijne dienst, goeie preek, lekker gezongen, leuke gesprekken met mensen daar.

Inkopen gedaan en in het app. gegeten. Daarna tegen de klok in 't eiland om tot Rozel Bay. De kust is hier breed met veel rotsen, een breed 'strand'.



We fietsten meer over de weg, dus opletten. De zon is er bij, de wind ook. Komen wel in de wat sjiekere streek aan de huizen te zien, en ze dragen allemaal streepjes truien...licht, donker, als t maar horizontaal is. (bretonse truien)



Al een paar dagen had V een probleem met 'r versnelling, maar ik kon niks vinden. Nu liep d'r ketting 'r vanaf, van de kettingspanner. Hmm, ik kon 't niet verhelpen maar we kwamen terug, das 't belangrijkste. Morgen naar de fietsenmaker. Omkleden en fish & chips eten... 189km

Ma 12 juni

De andere helft fietsen.

Fiets, samen met de fietsenmaker kwamen we er na een half uur uit, en is het hopelijk voor de vakantie opgelost.

Oh, wat is ze blij met no-limit-internet op d'r telefoon....

Hmmm, fiets nog niet over, maar wel op te lossen, als ie in 't kleine blad voor staat, is de ketting slap, als je dan terugtrapt, loopt ie eraf. Het is maar een weet.

Naar de Devils Hole. Een gat in de rots, in verbinding met de zee. De kustlijn is daar mooi, je ziet France...





Verder langs de kust gefiets. Noordkant is steil, westkant veel strand, dorpje noord-west hoek is een prachtig zicht. Leuke huisjes. (Foto hieronder)



De koffie mag eigenlijk geen koffie genoemd worden. Ik weet niet hoe vaak ie r is afgelopen. Iedere keer zwarte kletsen. Flesje zeep zonder water komt goed van pas, al helpt t maar iets tegen kettingsmeer. Langs de quiltshop, was meer garage plus...meer kan ik niet zeggen, ben niet binnen geweest.

242 km das 53km vandaag.

Bier, das lekker!

De Griek werd een Italiaan, omdat we de Griek niet konden vinden.

Di 13 juni
Wandelen Noordkant.

Met de bus naar Bonne Nuit Bay en vandaar naar Rozel Bay gelopen.



Prachtig wandel weer helemaal goed. Bij Bouley Bay zit een Padi dive centre. Maar misschien moeten we morgen maar gaan kanoën.
Bij the Hungry Man gegeten. Leuk haventje... 254km daar lekker de rest van de middag in de zon gezeten.



Come in, we're awesome.



Met de bus weer terug.
Bier, douchen, scheren en eten, dit keer bij Cock & Bottle.

Wo 14 juni
Wandelen Noord-West kant

Ontbeten, net de straat uit aan t 'strand', 2 mamzen maken ontbijt klaar. Lekker in de zon. Daarna naar de bus om halvewege erachter te komen dat we of terug naar t hok moeten, of in de stad noodzakelijke inkoop moeten doen. 't Werd 't laatste. We waren nog op tijd...

De bus diensten lopen in een ster netwerk, elke lijn komt uit in St. Helier. Das makkelijk, je hoeft niet overstappen.

Met de bus naar l'Etacq, vandaar via Plémont naar Le Grève de Lecq (de noordwest hoek).



Onderweg kan je goed Guernsey, Herm and Sark, en natuurlijk de Franse kust zien. Aan t begin van de week was t meer heilig. Met laag water zie je het strand in de verte nog beter. 264km. Leuke gesprekken even met andere touristen, engelsen.



Paternoster Rocks (Pierres de Lecq) "Cri de la Mer"

Busrit terug maakt je gigagaar, gelijk aan t bier gegaan om weer bij te komen, Amstel. Hier moet je binnen halen wat je wil, betalen, en wat er gemaakt moet worden komen ze later brengen.

Vandaag naar de Griek, gisteravond laat kwamen we er achter waar die zit, best vlakbij natuurlijk. Een beetje hoek met verder weinig restaurant, dus naar binnen, want buiten was geen plaats. V zweet er nog van. Eten was goed, bediening traag.

V begon al met inpakken, morgen terug naar 't vaste land! (gauw t laatste biertje opmaken)

Do 15 juni

Terug naar St. Malo

Weet je dat Brie, Bacon and Cranberry een heerlijke combi is voor een broodje? Nee, daar werd ik niet mee wakker...

Alle Engelsen roken en hebben een hond.

Ontbijt in de stad. Kamer opgeleverd, bagage onder de trap.
Naar een tuin geweest, Samares Manoir, erg mooi aangelegd. Daar een leuk gesprek met een koppel engelsen.



Daarna naar Fort Regent, nou das een afknapper, er is een sportcentrum en concertzaal ingebouwd, jammer hoor. Dan maar eten op t strand, was minder warm en meer wind vandaag. Beware of the seagulls. Koffie en 'n Burger...oh ja, je krijgt overal friet bij... Sheila Birch, photography site zoeken...



Naar Elisabeth Castle gelopen, niet in gegaan, de entree was teveel. Nog wat in de zon gezeten en ook in de wind. Koffie + bij intussen onze favo Coffee Republic. Spullen halen en naar de boot... Met andere Nederlanders die op de fiets waren gesproken.



Boot schommelt maar 'n beetje. Jersey pondjes voor UK pondjes ingewisseld. In St. Malo het hotel opgezocht, en gelijk door, remparts op en daarna aan de wijn.... 281 km.

Vr 16 juni

Mt. Saint Michel

Beroerd geslapen...herrie, klein bed, warm.

Ontbijt, fietsen van het terras gehaald zodat ze de stoelen kon plaatsen. Daarna naar Pontorson. Maar...de weg die de gps uitzocht, zag ik later, was niet de meest handige, lees korte. Maar wel een andere als de heenweg. Konden gelijk terecht bij de Best Western. Spullen gedumpt, pannenkoeken (galettes) gegeten, en naar Mt. St. Michel. voor de auto's gaf ie groen aan, snelweg? Dus om gereden, terug weg dus maar niet gedaan.



Van de parkeerplaats tot Mt. St. Michel is het ong 3 km lopen, de bus gaat voor niks maar die hebben laten gaan. Wat een mensen, kraampjes enz.

We zijn gelijk de remparts op gegaan. Naa de rond wandeling koffie gedronken, 8€ nog wat, voor 2 kartonnen bekers, maar ja, hot spot.





Het was toch laag water, dus een rondje rond de mont gedaan. Daarna terug gefietst via de korte route met de wind in de rug. Kebab en bier!!!

367 km, 10 km gelopen en 77 gefietst.



Za 17 juni

Naar Mt. St. Michel en Rouen.

Ontbijt, spullen in de auto en naar Mt. St. Michel, heen gelopen. Was nog niet erg druk, en wij gelijk door naar het abdij.

Is erg gaaf hoe dat gebouwd is, erg slim. Er was en mis, die hebben we bijgewoond, moest eigenlijk een sticker hebben (=betalen?). Was erg warm, maar na een tijdje toch koel daar, zeg maar fris. Gegeten yoghurt met noten en cola. Daarna op t gemak terug, met de bus.



Koffie in Ponterson, fietsen op de auto, boodschappen bij de lokale grote supermarkt, en op weg naar Rouen.

Het hotel had een parkeerkelder, uitdaging voor V. Miep was niet snel, dus eten zoeken. De één had bier, maar de kaart beviel ons niet, dus alleen indrinken. Toen een goeie gevonden. Uiteraard eerst drinken. Heerlijk warm buiten! Echt zomerweer.



Abbataile Saint-Ouen. Mooi aan de buitenkant, maar vreselijk aan t vervallen.



'sAvonds was er nog een klank en lichtspel, op het Place de la Cathédrale tegen de gevel, dat was erg mooi gedaan, veel volk kwam kijken.

18 km gefietst

Zo 18 juni

Ontbijt, de auto mocht niet blijven staan bij 't hotel. Bij t naar boven rijden, had ie er moeite mee... Geparkeerd in de Vieux Marché. Jeanne d'Arc monument staat daar. 't Verhaal nog maar eens lezen. Vandaar eerst Gros Horloge bekeken, jammer dat het oude uurwerk niet werkend bekeken kon worden. Wat erg leuk was, was de sprong die V maakte toen de klok elf uur sloeg, en wij naast de bel stonden.



St.Jacobsroute.

Kathedraal bezocht, daar was net een dienst gaande, gezang en orgel klonk goed. Doorgelopen naar de Église St-Maclou, maar die was niet open. Abdij nog even binnen geweest, wat een giga gebouw, en dan we zagen alleen nog maar de kerk. Abdij ging net dicht, jammer want er was orgelspel.

Langs de Seine, Tour St. André bekeken, maar ook daar moet de voetgangers beschermd worden tegen vallende brokstukken. Sandwich en retour a la maison. V wilde nog naar een Carrefour. Nog meer neut gehaald. Koffie bij de bekende Wancourt.

Outsmarted – Everest

Thuis.