

## La Route du Rhône

We gaan 't eerste stuk doen, Rhônegetser naar Geneve. Om de rit van 2013 compleet te maken. Alleen zullen we bij 't meer van Geneve de onderkant (Franse kant van het meer) fietsen, want langs bovenkant hebben we in 2015 al gedaan...

### Dag 1



27 Aug. Vandaag rond kwart voor twee vertrokken. V vond dat ze te weinig koffie had vandaag, en de broodjes uit Thionville waren ook maar zo zo... Verder verliep de rit naar La Chaux de Fonds perfect. Erg fijn, met z'n drieën rijden. Geen file, mooi weer... We waren er om 22:15 uur.

Thee/Bier, rum...

### Dag 2

28 Aug. Uitzicht bij Olilsa.



Vanmorgen rustig aan, zij hebben uitgeslapen. Daarna naar Tour de Moron. Een keien pad voor 5 km met de auto stapvoets gereden. Lopend de laatste anderhalve km gedaan. Een paar hazelwormen (1 dode en een levende) gezien en 'n salamander.



Het uitzicht was grandioos al was 't wat nevelig in de verte. Rond vieren naar Tramelan voor wat drinken en eten want t middageten hadden we overgeslagen. Toen te voet naar Pascale voor een BBQ. Bijna geschept door een auto die veel te hard op een zebra afreed. Hij kon net OP de zebra stoppen, en durfde niet te kijken. Spare Ribs.... en lekker lang natafelen. Oli vind dat we helmen moeten dragen, dus deze gepast en geleend. Morgen een foto ervan...



### Dag 3

Dinsdag 29 augustus.

Vanmo Isa uitgezwaard, geeten, en na de koffie naar Wallis. Mooie rit langs de Thunersee en de Brienersee. Boven op de Grimsel geeten. Wat een slome auto om passen te rijden! Toen gestart zonder bagage vanaf de Furka – Belvedere.

In Gletsch wachtte Oli nog even. Daar de bagage gepakt en door. Oli ging over de Grimsel terug. Heerlijk op de fiets naar beneden, veel zicht van alles om je heen. GEWELDIG!

Bij Rendez-Vous koffie/bier gedaan. Wout, de baas "denk ik" sprak ons in nederlands aan toen we weg gingen, weet je nog waar? Die jongen die bediende heet ook Wouter.

Erg warm vandaag. Helm na Oberwald afgedaan. Gaaf om de langlauf loipe af te fietsen, veel punten van herkenning, soms gaat t fietspad anders als de loipe. Na Niederwald gaat t ook meer omhoog, zweten.



Ook mijn kettingspanner is rot, alweer zwarte vingers...  
In Fiesch even bij Burgener langs dan naar Hotel Park, eerst bier, toen maar gelijk  
salade gegeten.  
Vandaag 44 km



Je koopt een selfie stick, dan moet ie gebruikt worden ook hè...

#### Dag 4



Woensdag 30 augustus.

Was al vroeg zweten vanmorgen, tijdens 't ontbijt al. Gaaf om dit stuk naar Brig te fietsen, wat we zo vaak met de auto gereden hebben. De weg om de kerk, voor Naters, was nu helemaal klaar. Door Naters, de oude weg, dat was nostalgie.

In Raron koffie met nussgipfel en vanille koek onder het toezien oog van...welke heilige was dat ook alweer...? We fietsen langs de Rhone, iedere keer aan n andere kant.



Voor Sion was een knalblauw meertje, Lac de la Brèche, gestopt, en heb ik effe gezwommen. Ooo das lekker. 'k Snap niet dat V niet wou, teveel werk vond ze. In Sion de Ibis opgezocht, en toen bier. Vandaag 79 km. O mijn kont doet zeer, tweede dag...

's Avonds Sion ingelopen (3 km) en eten gezocht. Italiaans ijs gezien, en tsja... die was na 't eten dicht. Sion is geen Italië... Bij de pomp vocht gehaald voor op de (warme) kamer.



## Dag 5

Donderdag 31 augustus.

'n Herrie kamer, ja de weg vlak bij, warm dus raam open, mensen die gaan werken en containers die gelegegd worden. En dat moet allemaal vroeg.

We hebben geen ontbijt genomen in t hotel, dat doen we bij de bakker, dus kunnen zo weg.

Prima bakker in Sion, in Fully trouwens ook. Net Sion uit toen de regenpakken aan. Fietsen vlak aan de Rhone, en er komen allerlei stroompjes bij die een andere kleur hebben. In St. Maurice eten gezocht, Rösti... Zegt ze, ik zou best bier lusten, om kwart over 1! Toch al 44 km gedaan...



's Middags blijft 't toch veel regenen. We fietsen over een oude spoordijk lijkt 't. Meer industrie, maar ook n waterval, meertjes, n konijn over de weg, n groene specht, wijngaardslakken en veel naaktslakken.



In Villeneuve een hotel op stand in een omgeving van tjebo's. Maar het blijft een leuk stadje. Na Chateau de Chillon bezocht te hebben kunnen ViaRhona, La Rhone a Velo of Route du Rhone afturven. Die route hebben we compleet gedaan, dan wel in 3 keer, maar ach...

Wat bezielt een mens om te gaan douchen, als je bijna heel de dag in de regen gefietst hebt?

Heerlijk, ik heb allemaal anti kreuk kleding mee, ik kan t zo (V kan t niet aanzien) in mijn tas frotten...

Krijg ook nog te horen dat ik niet heb opgelet, dat haar oorbellen niet gelijk zaten, 1 hoog, ander laag....pffff.

Vandaag 79 km.

## Dag 6

1 september

Vertrek uit Hotel du Soleil. Het spettert nog een beetje, maar tegen t eind van de ochtend fietsen we zonder jas. Het blijft bewolkt met op een enkele plek een streepje blauw in de lucht. Koffie onderweg, fruit en broodjes in Evian les Bains, mooie kerk en een geweldig klinkend orgel. Toccata en Fuga in D – J.S.Bach. Waarom moeten altijd van die heel ouwe vrouwtjes de kerk schoonmaken?





De route was veel over de weg in het eerste gedeelte, het tweede deel ging regelmatig naar t water, en dan weer terug naar de weg.  
Nog even gepraat met een frans koppel.  
In Yvoire even door het oude gedeelte gelopen, toen een kamer gezocht. Dat was de hoofdprijs maar nog 40 euro eraf gepraat.



Room with a view... De fiets moet je wel in Jericho parkeren...  
De restaurants gaan hier pas 18:45 open, dus t was even wachten. Kaasfondue met Vacherin, Beaufort en Comté. Erg lekker. Ondertussen nog een stortbui.  
Vandaag 60 km.





### How to use a selfie-stick

Deze foto's zijn te mooi om ze niet te laten zien. De tekst is niet geheel realistisch. Hij doet t niet hoor,...



...echt niet, hij doet t niet! Ik heb echt op het knopje gedrukt, maar hij neemt geen foto...



Ik zie helemaal niet dat ie een foto neemt, zit het stekkertje er wel goed in? Laat mij nou eens kijken, zo moeilijk is dat niet...



Dag 7

2 september

We begonnen met wat regen, dat werd iets meer, en ging ook weer langzaam over.



Mag niet zwemmen...



Bij Geneve wil het zonnetje ook wat, al blijft t een beetje fris. Mooi om de andere kant van Geneve binnen te komen, ruim zicht over t meer, en de fontein natuurlijk, maar ook de jachten die er liggen. (catamarans)

Middageten in hetzelfde restaurant als waar we 2 jaar terug verzopen aankwamen. Erg lekker in de zon. Prachtig, overal buien om ons heen, en wij schuiven er tussen door, nagenoeg geen regen...



Rolle, koffie en gebak. V is niet haarzelf, morgen weer.

O, over dat doorheen schuiven, behalve die ene bui, even onder een boom gestaan, ging effe heel hard.

Leuke plaatsnamen hier in Zwitserland, Vully, Dully, Lully, Pully en Cully.

Pfff, ja als je een hotel besproken hebt moet je ook eh, Swiss Wine in Lausanne. Als we dat niet gedaan hadden, dan.... Gelukkig is het hotel bovenin de stad, dus op t laatst nog de hoogte in. Vandaag 93 km.

## Dag 8

3 september



Op tijd ontbijten, dan naar t lokaal. Blauwe lucht, wel fris. Fijne dienst, blij dat Liliane vertaalde. Vandaar op de fiets naar Essertes, 17km. Jean had al wat bagage in de auto, dat scheelde wel want de weg ging bijna alleen omhoog.

Over een nieuw aangelegde weg, met versperring, maar om was niet heel erg om. Buiten bier en eten. Paul en Norah kwamen langs, nog gewandeld. Rob Jan en Daniel kwamen eten. Leuke fijne gesprekken.



## Dag 9

4 september

Stil in huis, Lil was al rond drieën naar Paul en Noemi. Jean was r om 8 u. Naar toe om Lil af te lossen maar Gabriel was al geboren en waren om 8 uur thuis, vlotte bevalling. Na t ontbijt met de auto van Liliane even kijken. Daarna door naar Yverdon, andere route als vorige keer, veel hoogte verschil. Tig keer mijn ketting eraf.





Omelette Paysanne et un Rivella in Yverdon.  
't Laatste stukje 38 km...  
Krijzen tussen de druiven, om vogels af te schrikken.

Zwaar, in de middag vlakker, maar toch zwaar na deze ochtend. Op een helling, toen ik met een flinke gang naar beneden reed, brak een spaak....eeen herrie!!!  
Om 17 uur in Neuchatel BIER !  
Afgesproken met O en I, samen gegeten, en daarna gewandeld langs t meer, heerlijk weer.

Vandaag 76 km  
Totaal 448 km



## Dag 10

5 september

Uitgeslapen, Oli en Isa waren er toch niet, nou ja, uitslapen...tot 9 uur..

Panum et vinum nostrum quotidianum da nobis hodie...

Staat op de muur in het restaurant in Susa...

Oh eerst over vanmorgen, we zijn in de flat gebleven. Fietsen in de schuur toen Oli terug was. V eten maken, zelfde als gister tussen de middag, omdat t zo lekker was. Om twee uur vertrokken, om drie uur weer, want ik kwam er in Neuchatel achter dat ik mijn tas vergeten was, pas, geld, visa, rijbewijs ed.

Over de St.Bernard en toe kwam V erachter dat zij haar paspoort vergeten was, ligt bij Oli...



Het dal naar Susa is gaaf om in de schemering te rijden. Mooie bergen in het avond licht. Ingechecked en gelijk aan tafel. Insalata mista et Birra.



## Dag 11

6 september

Ontbijt, Italiaans gaat m niet lukken, t Frans zit er teveel in. Nog verder t dal ingereden, daarna via de ss23 naar Pinerolo, daar de stad in, kerk, eten, rond kijken...



Daarna naar Torino, B&B gevonden, parkeerplek geregeld, daarna de stad verkennen. IJs, div. gebouwen en RK kerk aan de Po. Biertje, bleek Heineken te zijn. Stukjes brood met tomaat erbij.

Eten in het park, erg gezellig bij de fontein. Even omschakelen naar laat eten. Bestel je kip, krijg je een hele, pp...  
Daarna de Po bekijken in avondlicht.



## Dag 12

7 september

Had ik al geschreven dat we gister pp een complete kip kregen?

Vanmorgen heb ik de wekker gehoord maar weer ingedommeld. Kw voor negen eruit, ontbijten want de auto is betaald tot 10 uur. Dan naar Asti, rondgelopen, gekeken. Het mooiste was de buiten rots mis achter de kerk. Zoiets voor een hagepreek. Zelfs de kerkklok speelt uit de bundel. (Golvende baren...)



Door naar Alba, ook daar gesnuffeld, pizza, ijs en door naar de kust. Via de ss28, Ceva, Garessio, Imperia naar Diano Marina. In het hogere gedeelte voor de kust regende 't.



Aan de kust zonnig. Wat een uitzicht op de Middellandse zee.... Hotel Kristall. Naar de haven gelopen en een aperitief gedaan. Kregen er van alles bij.



Daarna, toen t etenstijd was, een restaurant gezocht. Er werden nl-ers naast ons gezet, die hebben we niks laten merken.

### Dag 13

Vrijdag 8 september



Even doorgereden naar Cervo, mooie kerk hoog in de stad, smalle straatjes.



Laigueglia, strand, windje over water. En ja, hier hebben ze drop ijs! Mmm... Nu nog After Eight ijs. We hebben daar de boulevard afgelopen. Na een Focaccia, de auto in en 'n drietal stadjes met ruines bekeken, Cisano sul

Nevo, Zuccarello en Castelvecchio di rocca Barbena. Daarna terug naar de kust en ons hotel gezocht. Hotel Esperia in Spotorno. Even gezwommen, daarna douchen en eten zoeken. Maar eerst een aperol en een wijn aan the beach.



## Dag 14

Zaterdag 9 september

V kan t licht aan doen door in dr handen te klappen, “kloink” hoor je dan in t plafond.

Rustig aan vanmorgen, maar mijn boek is nog niet uit...

Terug naar Noli, wandelschoenen aan, met de bus naar Varigotti, daar koffie en op pad, alleeh dat zeg ik nu, vooraf...

Gister avond moeite gedaan om eten te zoeken, maar zagen even geen variatie. Het werd zwaardvis.

IJs toe



Maar de route was mooi, leuke uitzicht punten, waren meestal van het pad af.



Toren in vervallen staat, en huis waar we wel een leuk onderkomen van kunnen maken. Een grot doorgang, stond veel wind dus t tocht te daar flink, maar wel een gaaf zicht. Beneden in Noli bier, en we zagen en lazen dat ze zich klaarmaakte voor code Oranje. (1e boek uit) Wij een hut gezocht in Savona, intussen ging t flink regenen, Vonny en Peter hadden t ws eerder, want daar kregen we bericht van. Op een slingeroute, we pakten even de richting snelweg, en dat is omhoog, maakten we een slipper, gelukkig niks geraakt. Oorzaak denk ik, net regen en veel rubber op de weg. Joni zou zeggen PTL!

Vandaag n Italiaanse lawaai tante naast ons, ze schijnt aan de telefoon te hangen, je zal ermee getrouwd zijn! Ook al s nachts een keer een snurker naast ons gehad. (was in Kristall)



Na de apero, eten zoeken, maar met dit weer is er ineens niet veel open. (regent weer) Een snackbar maar dan met pizza, focaccia etc. haalde ons van de straat binnen voor friet, bier en kip, tenslotte is t zaterdag.

## Dag 15

Zondag 10 september

'n Zozo ontbijt. Nog even Savona bekeken, lagen een paar giga cruise schepen, en mooie jachten.



Door naar Nervi, naar t hotel, klein palazzo uit 1900, V helemaal lirisch (een hoop ouwe sannie dus), spul gedropt, en met de bus naar Genova. Oja, we zijn afwijkend oordopjes en tel in je hand, in je zelf lullen of dwaas kijken....tjonge wat n volk (hoewel, V blend aardig in).

Deze keer eerst langs de haven gelopen, mooie jachten, onderzeeër, drukte, kraampjes. Wat voor de kids gekocht, en een leesbril voor V, lekker afgedongen,

alleen voor de bril lukte dat niet.



De apéro hakt r bij V goed in als r voldoende inzit. Ze drinkt t puur met een rietje, daarna hoef ik r net niet te dragen. Bus kaart 2x gebruikt.

Terug naar Nervi en daar eten gezocht, t werd de eerste pizza / kebab tent, tent? Nee, gewoon met stoel en tafel op de stoep, heel gezellig.



Nog even langs de kust gelopen. Mooi zicht de golven op de rotsen. Zagen een grote

kolibrie vlinder, lukte niet goed om m op de foto te krijgen. Op een gegeven moment vliegt ie naar n lamp en wordt gepakt door n Gekko. Daar zaten er veel meer van tegen de muur dicht bij lampen.

In t hotel een borrel besteld, gelukkig wist de man niet waar whiskey in moest, ik kreeg dus een limonade glas....

## Dag 16

Maandag 11 september

1 nadeel aan dit hotel, geen wifi op t toilet! Das een minpunt.



Zon, ontbijt op t terras, engelsen, zwitsers, oostenrijkers...



Rondje boulevard, alleen deze is veel rotsachtiger, geen strand, je kan bijna niet in t water komen met de golfslag en deze ondergrond. Wel een mooi zicht.  
O, wat een lekker weer, om elf uur 26 gr. De wegen slingeren hier continue door, alsof ze vergeten zijn de bochten eruit te halen. Alles is max. 50 km/h. De scooters hebben bijna allemaal license to suicide, elk gat gaan ze door, dat is wel opletten. Rechts, links voorbij, doorgetrokken streep, zebra, maak niet uit.





De kustroute naar Deiva Marina is smal met tunnels waar maar 1 richting tegelijk door gereden kan worden, daarom staat er een verkeerslicht maar 3 x per uur op groen om auto's

door te laten.

Gezwommen, 2 keer, V ook 2 keer. Maar ja, het water was dan ook heerlijk, daarna opdrogen in de zon. Was wel een kiezelstrand, dat loopt niet fijn. Hotel nog een keer geboekt, zelfde prijs, dat is 40% korting. Yeaah. Morgen naar Cinque Terra. Nu Apéro!

Vanavond in ons eigen hotel gegeten. Daarna extra spul uit de auto gehaald want we blijven hier 2 nachten (miss. wel 3). Daarna terug naar de apéro tent want DAAR hadden ze after eight ijs, ofwel chocola mint. Doel bereik, vakantie geslaagd!



## Dag 17

Dinsdag 12 september

Wandelschoenen aan, naar de trein, naar Levanto. Wat een drukte daar om een dagkaart te halen. Doordat er een bui aankomt(?) en nogal wat golfslag staat(?), zijn de wandelpaden gesloten en de boten varen niet. Met de trein naar La Spezia (eindpunt). Maar dat vond ik niet zo bijzonder. Nadat we tot de haven hadden gelopen, terug naar Riomaggiore. Geweldig die golven op de kant, duidelijk dat r geen boot kan aanleggen...





Manarola...ook nog. Kerkhof is een mooi uitzichtpunt. IJs.  
Daarna Corniglia, ligt niet aan het water maar bovenop de rots, dus traplopen. Wel  
een gaaf zicht daarboven....maar wat een volk. Birra alla spina media.



Ohja, omdat t raam altijd open staat, weer of heen weer, hoorden we binnen de golfslag goed beuken vannacht. Gister tijdens het zwemmen, hoorde je, als je onderwater zat met je oren, de keien in de golven rammelen. Keienstrand ipv zandstrand.

We hebben een nacht bij geboekt, dus das makkelijk. Morgen weer naar Cinque Terra, en mogelijk daarna een stukje terug rijden richting LCdF. We hopen morgen wel te kunnen wandelen. Nu 19:45 treinvertraging, balen als je zin in eten heb. Eten in Clelia Logis aan de rand v h zwembad... Veel foto's gemaakt, teveel om hier neer te zetten...

## Dag 18

Woensdag 13 september

En hop, gaan we weer, gister al kaarten gekocht, vanmorgen alleen nog treintickets tot Levanto.

Met de trein tot Monterosso. Non surrexit maior, stond in de kerk.



Gelopen via Vernazza tot Corniglia, 8.5 km.



Mooi uitzicht op de route, maar ook er populair. Rare jongens die Italianen, de wandel paden waren niet open dus je liep op eigen risico, zeiden ze. Hadden we gister ook kunnen lopen! Daarna met de trein tot Riomaggiore en daar zijn we naar de Sanctuari Madonna di Montenero gelopen. Dat was 330 meter omhoog trap lopen! En dan was de kerk, kapel, hoe t heten mag, niet open.



Maar een geweldig uitzicht. Vanmorgen was 't nog bewolkt, nu zon! Zweeten dus. 4 km. Al met al ijs en Apéro dubbel en dwars verdiend. Trein terug, eten bij L'Östaia, tegenover 't hotel, hamburger voor de verandering...

## Dag 19

Donderdag 14 september

'k Moet naar huis, m'n tandpasta is bijna op. Dag lage wastafel, dag spiegel waar ik alleen mijn navel in zie, dag tunneltjes waar ik niet recht op in kan lopen, dag lawaai



ventilator in de badkamer, dag korte broek, dag insalata mista...

O, ik vond 't vreemd dat er een elektrische trekschakelaar in de douche cabine zit hier, maar dat schijnt alarm te zijn.

De voorspelling voor het weer is hier nu iets minder, dus precies goed gepland. Half tien, een

afscheidsbui... weg via de Galleria de Montenero. In het binnenland was 't droog, even zon zelfs. Inkopen gedaan en gegeten in Alessandria. In Aosta gestopt, nog meer drank, Bialetti, horloge, ijsje.

Gr. St.Bernard, sneeuw op straat, 2 graden, koffie +. In de buurt v Lausanne nog maar wat te eten gehaald. Hallo duur shoppen, hallo Rivella Rood, hallo ander vakje in de portemonnee, hallo droog Zwitserland, hallo lange broek...

## Dag 20

Vrijdag 15 September



Boodschappen pfff. In Le Locle, in LCdF, zelfs een nieuwe korte broek bij de Lidl, we kunnen er weer helemaal tegenaan. Kirsch, chocola, kaas voor fondue etc etc..

s Middags even naar tante A in het ziekenhuis, er lande en vertrok een heli van t dak.

s Avonds gegeten met zn allen bij O en I.

## Dag 21

Zaterdag 16 september



Dag Jules, a tout Bertrand, bye Casimir...



Heeft u iets aan te geven? Nee hoor....