

Fietsen langs het Canal du Midi en het Canal de Garonne tussen Sète en Bordeaux.

Dinsdag 21 Aug.

5:00 ging de wekker, fietsen op de auto en weg. Geen files. Eind van de route, laatste 3-400 km. rij je op hoogte, ongeveer 1000 mtr. Dat geeft bij de kust ook weer een flinke afdaling.



Als je na 2 uur rijden stopt, zie je dezelfde mensen op de parkeerplaats.... Hoe zuidelijker je komt, hoe mediteraner, gek hè? Nog een paar flinke buien op t eind van dag. Aankomst in Balaruc-le-Vieux, Hotel Campanile... ouwe sannie, maar goed genoeg.



Om de hoek gegeten Ceasar Salade en V eende pizza. Daarna rond gekeken waar we de auto neerzetten, het wordt Rue des Platanes...

Woensdag 22 Aug.

Auto in de wijk in de buurt. En op weg. Even een ommetje om er in te komen. Daarna in en om Sete, bootjes, bootjes en nog eens bootjes. Zelfs een parkeergarage van 3 verd. voor bootjes.

Erg druk is t in Sete. Koffie.

Dan een warme rit naar de Phare, dat is t begin van t Canal. Gegeten.



Dan een erg smalle fiets weg voor 1 fiets breed. Sluizen en de 3 sluis kolk. Fruit. Dan de stuiterweg vervolgd, dat is wel vermoeiend voor een eerste dag...



Pakken donk're wolken samen... Droog tot Béziers. Uiteindelijk geen regen gezien. 18:00 u. bier, kamer was onderweg al gereserveerd. Na t douchen de Indochine opgezocht, afhaal chinees.



Kathedraal te ver om vanavond te bekijken. Maar in de stad was een watershow waar kinderen zich vermaakten, dat was leuk om te zien. Er was ook vuurwerk, daar hebben wat dingen van gezien in de lucht. Dit werd verderop in de stad afgestoken. 72 km

Donderdag 23 Aug.

Geslapen in Zenitude (Béziers), is een keten, zit ook in Toulouse en Bordeaux. Het Canal du Midi is een kanaal wat nu gebruikt word als toeristische route, boot verhuur is erg populair.



Het is niet heel erg breed. Waar er aansluitingen zijn met andere rivieren valt het op dat je dat kleine stroompje volgt. Na elke sluis zitten we een stukje hoger.



Het aquaduct over de L'Orbre is erg gaaf. Daarna ligt het kanaal ook een stuk hoger als de omgeving, wat een klus was dat....

V dr lens gaat niet verder dan 50mm, dat is erg balen. Al dat geschud is niet echt goed. En dat gaat vandaag gewoon verder.



Ook de 9 sluisdeuren bij is een bezienswaardigheid. Veel volk. Erg heet vandaag. Gegeten in Capestang, op t kerkplein.



Bij Malpas gaat het kanaal door een tunnel, de tunnel mag je eigenlijk niet belopen.



Maar een klein stukje is vast niet erg.
Onweer en bliksem in de buurt, maar bij ons is geen druppel gevallen.



Extra route naar Narbonne, na de Coca, moesten we bij een op hoogte liggende treinrails komen, dat was effe zoeken, en op de manier naar beneden was ook wel grappig. Gelukkig niet te steil.



18:30 waren we in Narbonne, toch wel een beetje kapot! Douchen en eten bij de Italiaan. Festival in de stad, druk dat 't was! Is 3 dagen lang...
63 km =135km

Vrijdag 24 Aug

Zelfde stuk terug langs t Canal de la Robine, gek dat je toch weer anders kijkt.



Nou was t gister op t eind van de dag...



Sluis met droogdok.

Pont de Canal met overstort naar de rivier die er onderligt...

Soms rij je over de overstort, en die kan glad zijn.

Samen opgefietst met 2 nl-ers die ook in t hotel waren. Gegeten in Argens-Minervous.

Le Boat, moet een grote onderneming zijn, ontzettend veel boten varen daar van rond. Thuis opzoeken...

Vandaag veel wind. Voordeel de temperatuur was prima om te fietsen, nadeel...tegenwind. Ja je kan niet alles hebben.



We fietsen per dag langer als we gepland hebben, dat komt door een laag uur gemiddelde. Normaal haalden we de 16,5 km/h, nu is dat maar 13,4 tot nu toe. Maar ja, de gootjes waar we in rijden zijn soms maar 30 cm breed. En nagenoeg niks geasfalteerd.

Voor dat we incheckten in Carcasonne, bier!



Confit de Canard, erg lekker. Daarna Cité de Carcasonne bekeken, erg mooi bij avond licht. Mmm, daarna ben je echt kapot! 85km = 220 km

Zaterdag 25 Aug

Vanmorgen wat langzamer opgestart. We willen iets minder kms doen vandaag. Door de beneden stad, Pont Neuf, over Pont Vieux de route weer op.



Tjonge wat n weg! Je stuiterd wat af. Het zicht is ook niet zo boeiend, bomen en kanaal. De sluizen zijn wel vaak mooi aangeplant.



Tussen de middag aan t kanaal gegeten. Daarna veel 2, 3 en 4 sluizen gezien. Fietsen gaat echt veel sneller als de boot.



We wilden op tijd stoppen in Castelnaudery, maar daar was een festival (caussolet) aan de gang, alles vol. Dus info bij t vvv. Zo kwamen we aan Fasthotel in Lauragais, bij een jachthaven, 18 km verder op de route. Vanmiddag werd t donker en er viel een klein uurtje regen. Maar 'n dus regenjackje was voldoende. Fietsen staan in de "Salle de Reunion".



Geeten in t restaurant van de jachthaven. We keken op t water, zwemt er in eens een rat voorbij.



Nu hebben we daar wel 3 ratten gezien, allemaal flink actief. Ook hermelijn achtig beest wat ook zwom. 61km =281km

Zondag 26 Aug

Gelijk de ketting gesmeerd, was nodig. 2e koppel wat ons dacht te herkennen, dus dubbelgangers hier.

Wielrenners...dus asfalt, t gemiddelde schiet over 7 km .2 omhoog.

Ohja, voor onze slaapplek afgelopen nacht, hebben we t hoogste punt gehaald, de sluis deuren staan de andere kant op...



We deden een uitstapje naar de kerk van Montesquieu maar die ligt lekker hoog, dus effe een stevige klim. Komen we daar aan is ie dicht! Deze kerk ligt op de Jacobsroute Arles - Santiago di Compostella.



Gaat lekker vandaag, pizza gegeten bij een sluis, heerlijk weer, en we waren om 15u in t hotel in Toulouse. Dit is een stad om even in rond te lopen..

Zondag is een dag om buiten door te brengen, meer fietsers, wandelaars en mensen die met de auto toeren. Restaurant, cafes zaten zaten goed vol.

Vroni zei dat er zo weinig uitzicht is als je tussen de dijkjes van het kanaal fietst. Daar had ik op dat moment helemaal geen last van..... 😊

Ze hebben hier wel geleerd van ellende, als r een festival is, dan staat er ook een hoop beton omheen. (Road blocks)



Kathedraal de Saint Etienne, langs de Gironde gelopen, show van Lindy Hoppers, bier en Italiaan.

Daarna nog gelopen naar Basieliek Saint Sernin. Konden alleen t orgelspel horen, kerk werd gerenoveerd.

50km = 331km

Maandag 27 aug

Wegens verbouwing een goedkoop 44 € hotel☆☆☆ en dat in Toulouse. Mooi toch? Place Jeanne d'Arc. De herrie valt mee, niks gehoord. Eerst de banden opgepompt. Net vertrokken of er ging bij mij achter een spaak uit. Ik denk dat t vervoer met fiets op slot niet goed is...maar ja....!

Tot half 2 al 48km gedaan. Einde Canal du Midi, nu Canal de Gironde. Deze is rechter, de sluizen zijn op afstand bestuurd, dus iets minder lol. Je fietst in korte tijd wel veel meer, gem. 18,7 km/u. Dat is veel sneller als de eerste paar dagen... In Montech gegeten bij de bakker. Vandaag warmer als gister, >30 gr.



Daarna de afslag naar Montauban genomen, langs t Canal de Montech. Is een fraai kanaal, alleen de sluizen zijn gewoon en lijken onbemand. Wel schildpad en vis gezien, en ook meerval (visser ving er net één) en een school jonkies.



Hotel, bier en fruit gehaald, gedouched, stad in, apero. Kerken zijn in deze streek in slechte staat, hoe zou je zoiets moeten opknappen, dat kost een vermogen.



Tacos, ze praten hier ook een dialect wat soms slecht te verstaan is. Zelfs Vroni heeft r moeite mee. Soms weet je na een kwartier wat ze zeiden, t land niet gelijk.

20mtr lopen en dan een digestiefje...

66km=397km

Dinsdag 28 aug

Wordt een warme dag, op tijd vertrokken. Water en brood gekocht. In t kanaal veel vis, liggend in de schaduw.



Met de wind in de rug gaat t snel. In Castelsarrasin koffie, leuk haventje. Onderweg gegeten, warm...



Eigelijk regelmatig gestopt, maar het fietsen is fijn vanwege de rijwind.



Onderweg een IJsvogel gezien, die weg vloog, prachtig blauw. Langzamerhand wordt t bewolkt, niet dreigend. In Boé magnum gegeten, gelukkig was daar water, we waren op. In Agen aan t bier. Kathedraal is mooi, morgen middag een orgel concert, jammer hoor! In Agen geslapen.
85km = 482km

Woensdag 29 aug

Doordat t vannacht geregend heeft, en de temp nog steeds hoog, is t zo klam als wat! Zweten zonder dat je opdroogt. Het kanaal blijft t kanaal. De paden onder de bomen door zijn schitterend.

Vandaag 4 of 5 ijsvogels gezien, foto is lastig door kapotte telelens.

Gisteren nog de verlaten Pente d'Eau de Montech gezien. Nog eens lezen hoe ze dat werkend gedacht hadden.

Tussen de middag wraps.



Heb ik al verteld dat er veel bootjes zinken in het kanaal terwijl ze aan de kant liggen? Dit kan kennelijk allemaal. Vandaag een stel gezien die bezig was de gezonken boot met spanbanden vast te sjoeren....



Vandaag een Chambre d'Hote in La Réole. Dat ziet er toch leuker uit als een hotel. Alles een beetje verzorgd...



Rond gekeken in t stadje, Église St. Pierre bezocht, orgel, het oude Hotel de Ville (Richard Coeur de Lion) en apero gedaan. Daarna tapas gegeten, erg lekker!

80km=562km

Donderdag 30 aug

Je stuurt ze effe naar de bakker en de vvv, zelf pomp je de banden effe op, wat denk je? Komt ze met ouwe meuk terug (brokante) die vervolgens in je fietstas mag steken want "jij hebt zo veel ruimte". Ze kon de 50% korting niet weerstaan.





We zijn zover dat t kanaal over gegaan is in de Gironde. Nog 2 dagen dan staan we aan zee. De laatste jachthaven zag er gezellig uit. Nog ijsvogels gezien.



We reden over le Voie Verte, dat is een oude spoorlijn. Het nadeel is wel, een beetje saai. We zijn er af en toe vanaf gegaan, maar ook de stadjes waren uitgestorven. Roofvogels, maar te snel voor de foto. Ook liepen er heel veel salamanders over t pad.

Onderweg worstjes en stokbrood. Bij t meer van Hostens ijs gehaald. Leuk meer met strandje, heel de buurt vertoefde daar.



La Cabana in Belin-Béliet heeft kamekonike kamers. Dat is ultra klein, om de beurt inademen. Tijdens het douchen, V was al geweest, heb ik bijna de kamer verzopen...badkamer nat (who cares...) maar t tapijt naast t bed stond ook al een lag op... bijna waterbed dus.

Naar de Italiaan voor eten...

90km=652km

Vrijdag 31 aug

Gister heeft ze al negen muggen, doodgemept, vannacht heeft ze er nog 1 vermoord...



Hop, naar Arcachon, het laatste stuk was niet beschreven dus de groene route moesten we effe zoeken. Over t spoor. Lang de haven. De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht... Het doet weer goed om de zee te ruiken. Arcachon is een leuke drukke toeristische stad, maar...omdat we tijd over hadden, hebben we de zoi in t hotel gegooid en naar Dune de Pilat gefietst. Tussentijds nog even ND de Baseliëk bekeken, daarvan zijn de ramen erg mooi.





Dune de Pilat is DE attractie hier in de buurt want iedereen is er. Je hoort alle talen. Kinderen en volwassenen rennen de duinen af, ze zijn ook echt steil!



Biertje en gegeten bij zeezicht.

Het is frisser aan t water. Discussie....eerst omkleden of eerst eten werd het laatste...

Na t douchen terug de stad in, kraampjes waren er nog, pier op, muziek, bar, whisky en mohito...

80 km = 732 km

Zaterdag 1 sep

We hadden Hôtel Le Dauphin Arcachon. Wederom een kamekonike kamer. Voor mensen die t niet snappen, t is een soort afkorting als Omanido.

B&B geboekt gister avond in Lacanou Ocean, dus we weten waar we naartoe we moeten fietsen.



Bootje gevaren met gps aan, dus 7 km erbij. Fietsen op dak. Mooi zicht op Dune de Pilat.



Als je hier je baguette op heb, ben je toe aan een dutje, zo moe van t kauwen.



Het fietspad vandaag was vol dennegeur, en de weg lag vol dennenaalden. Geen uitzicht op het strand, maar er wel vlak langs. De ijsboer zat aan t fietspad. 😊

De spullen op de kamer gelegd in Lacanau L'Ocean, en daarna door naar t strand. Lekker in de hoge golven, met surfers en fluitende strandwachten. Kennelijk mochten we daar niet zwemmen, anderen werden er later uitgestuurd. Druk met volk, weekend.



62km = 801km met 7 van de boot erbij

Zondag 2 sep

Ontbijt buiten was wat fris maar kon net. Bij een afslag die ik net wat laat zag, remde ik flink, Vroni keek net wat rond, zag me te laat en tikte mij net aan en ging tegen t asfalt. Heup wordt blauw waarschijnlijk, elleboog en enkel een beetje geschaafd. Even later nog een keer bijna.

Niet dicht achter elkaar fietsen! (en niet te hard remmen...) voor de rest kon ze vandaag nog alles, morgen kijken hoe stijf ze is...

Tussen de middag een jonge griet gesproken, had r baan opgezegd, en was nu op weg naar Bordeaux net als ons... Ze was 31 juli begonnen.



Lange en saaie weg. In Bordeaux werd t leuker. Reglementen bij t zwemmen, binnen de lijnen blijven, net als in Lacanau.... Dus maar niet gezwommen.



Hotel goedkope versie, met de fietsen op de 1e verdieping van de dure versie.



Bier! Douchen, trein regelen, apero...

Gewokt, dat was erg lekker, en daarna hadden we live muziek vlak voor de deur..



Elleboog is flink dik.
67 km = 868 km

Maandag 3 sept

Waarom stroomt de Garonne naar binnen, en waarom is ie zo bruin?
Pond de Pierre, Basilique de Saint-Michel. Markt. Grant Cloche.



Oh...dit word afkicken.....!
Eten op Place Fernand Lafargue.



Horloge bandje gezocht, horloge gekocht, Tour Pey-Berland beklommen. Vandaar heb je een mooi uitzicht over de buurt. Abdy van Saint André, deze is erg mooi. Zin om naar t concert te gaan op 21 en 22 oct. Straat artiesten blijven leuk.

Na ijs, apero, eten bij Taj Mahal. Nog een keer heet eten... met een halfje Bordeaux. En weet t zelfde optreden. En nu een drankje toe...

Dinsdag 4 sept

Zo, alles op de trein. Eén minpuntje op station Bordeaux, fiets op perron 11 mag je omhoog sjouwen. Andere perrons hebben een ramp naar t perron... Naar benee via de roltrap.

Beziens, dat was gelijkvloers. Eten aan de overkant van het station. Kreeg extra lekkernijen mee, omdat we morgen nog moesten fietsen, ben benieuwd. Kamer dicht bij t centrum als de eerste keer, Hotel Concorde, wel omhoog fietsen, niet zover, wel sta je acuut in je volle zweet.



Cathédrale Saint-Nazaire bezocht, deze is mooi, al ergerde ik me aan de muziek uit de intro film ruimte die door de kerk klonk, zet dan wat klassiek op...of gregoriaans.... Ook de toren beklommen, en een prachtig uitzicht vandaar over de Vieux Pont en Pont de Canal en de L'Orbre...

Marion en Marcel opgezocht achter t reuzenrad, apero, gewandeld en samen gegeten. Gezellig!



Daarna de watershow bekeken, deze was anders en ook met muziek. Tof!

5 km = 873 km Whoehoeoe!

Woensdag 5 sept

En hop, weer op de fiets. Een koppel nl-ers gesproken, die deden iets minder, maar vaker per jaar begreep ik. Route was bekend en niet zo ver, ong 50km, dus Vroni inchecken, ik ketting schoonmaken. Dit hotel, La Conga, zit aan het strand, alleen de weg ertussen. Dus 2 keer gezwommen, douchen en bier.



Naar Sete op de fiets om te eten, zoeken valt niet mee. Oeps, waren al een tijd aan t rondlopen, hangt mijn gps nog aan mijn fietsstuur. Gelukkig was hij r nog...

Eau de Toilette gekocht, ik deze keer. Vroni wilde een luchtje en dat doe je in een parfumshop...

Wilde nog altijd een aanvulling (CK2).

Weer duurder gegeten als we van plan waren...ach.

57 km = 930 km

Donderdag 6 sept

Regen in Bordeaux, hier vannacht ook een beetje, allemaal gemist, nu weer zon.



Op t gemakje terug naar de auto, stukje pizza voor tussen de middag, bakje koffie.

Track back op de gps, wat een leuk ding is dat toch voor fietstochten. 😊



Ha, bij de auto gekomen, telde ik dat er 7 spaken gebroken waren. Tijdens t fietsen zag ik dat er een slag in m'n wiel zat die erger geworden was. t Is dus niet bij 1 spaak gebleven. Moet haast grotendeels van vandaag zijn, want gister bij t ketting schoonmaken heb ik niks gemerkt.



Door naar Pont du Gare. Dat is een mooi stukje bouwwerk. Zwemkleden lagen in de auto, want anders...

We gaan in St. Etienne slapen, en terwijl we daar naar toe rijden, regenen de fietsen schoon, is dat toeval?

Appartement, we ruimte zat, 4e verdieping en een handleiding nodig om binnen te komen. Nu een burger en bier!

17 km = 747 km totaal dus 740 km gefietst.

Vrijdag 7 sept

Appartement zonder ontbijt, dus naar Paul. Ou betekent of, in een restaurant en ook bij Paul... Dus als er tussen 2 broodjes ou staat, krijg je er maar 1. 😊

Beetje file bij Lille, maar dat is ook niet bijzonder.