

Rondje Bodensee (284 km)

14-18 juni 2011

Dinsdag 14 juni

Trans moest vanmorgen eerst nog zijn fiets bij Alfred halen. Ging ik nog maar boodschappen doen bij de Jumbo. En z'n baard moet er nog af.



Dus om iets van half tien weggereden via Antwerpen, Aken, Ludwigshafen, Stuttgart. Gegeten bij Moezel uitzichtpunt, koffie Pfondzheim. In de 2e helft fikse regenbuien, ook veel wegwerkzaamheden zonder stoppen zonden we er half zes zijn, nu werd het 7u. Zijn in Konstanz by Gasthof Barbarossa in de

Altstadt, helaas werd het wel een beetje duur. Gauw ergens wat eten: bij Ruppenner - > Gyros, lekker buiten. De auto in een parkeergarage gezet. Fietsen eraf en in de "garage" van het hotel gezet.

Woensdag 15 juni

Frans jarig yeah! Gisteravond nog door Konstanz gelopen, wat gedronken op terrasje voor een enorme kerk, lekker buiten tot half elf. We sliepen op een pleintje, het raam een stukje open en ja, lawaaiërige Duitsers zijn dan goed te horen. Ook stond het gister al af geladen met afval overal. Laten ze dat nou om 6.15/6.30 u. ophalen. Verder zagen we al dat ze een gebouw aan het afbreken waren, en ja dat gebeurt ook al voor 8 uur. De bedden zijn hard, op de fiets, mijn kussen zit nog op de fiets.

Het lijkt een bewolkte dag. Het is hier oud alles kraakt en loopt scheef, mooi glas in lood.

12.30 u. Bodman. De zon was al gaan schijnen. Het is erg warm, stijgen is heftig. Tot nu toe 32 km. gefietst. Om 10 u gestart, het viel niet mee om goed Konstanz uit te komen. Langs Insel Mainau gereden, maar niks van gezien, veel tourisme. Zweet me rot. Het laatste stuk naar Bodman ging 8% haar beneden af en toe werd je gelanceerd ook veel geremd, het snelst was 45.3 km/u.

In Bodman een restaurant aan het water gezocht? Flammkuchen besteld...



We konden om 16:00 al stoppen met fietsen in Meersburg, nog verder dan eerst de planning, 62 km. valt ook wel mee. Hotel gezocht, valt niet mee, we willen niet zo duur en veel is pas 17:00 open. Dus één gevonden €69-, fiets moet ergens en buiten bij de haven. "zum Bengel"



Wandeling gemaakt door de bovenstad, met slot en een bier genomen, poeh die landt. Nog door de beneden stad gelopen en daar eten bij Capri due italiaan: lasagne on canneloni. Het is trouwens wel een geliefde fietsroute, soms zelfs druk. Het is prima weer om heel de avond buiten te zijn. Frans gaat nog even zwemmen, tenslotte is het woensdag avond 19.45 u. We kijken naar de bergen, daar ziet het weer er niet al te best uit. Frans dacht een handdoek te pakken, maar het was in regen cape. 😊

Toen nog naar onze kamer, daarna met leesboek op een bankje aan 't water. En tenslotte barkrukken aan de boulevard rode wijn van Meersburg besteld. Er wordt hier trouwens veel fruit gekweekt: onderweg van allerlei stalletjes met kersen aardbei. Heel veel fruitbomen en druiven.

Donderdag 16 juni

Het is wel steeds warm 's nachts. Frans heeft nog niet veel beter geslapen. Ik heb vannacht een kind gehoord en een regenbui. We kunnen maar een klein stukje lucht

zien, maar dat is blauw en wit. Ontbijt wordt pas half 9 geserveerd. Lekker met (hard) eitje!

Gisteren was er een halve zool met z'n hotel nog op groen: nee hij was bezet, had het bord nog niet veranderd. Gelukkig want later kwam hij ons wegsturen bij de fietsen die we neer wilden zetten en hij was al om 22:00 dicht. Zat lekker aan zijn zak in gesprek met mij...

Het is benauwd van morgen overal binnen. Heerlijk om om kwart voor 10 op de fiets te zitten langs het meer!

Om kwart over 11 koffie in Eriskirch, ruim 20 km. gefietst. Steeds een stel voor ons die sportfietsen, zonder bagage en ook af en toe mis waren. Taartje bij de koffie, tenslotte heeft Frans gister geen taart op.

Doorgefietst tot Insel Lindau, 45 km. 13:00. Onderweg niet zo heel dicht langs het meer gefiest, maar wel regelmatig uitzicht de bergen, schitterend. En nog steeds even mooi weer, de wolken zitten wel in de bergen. Hier gegeten: F. Flammkuchen, ik Pannini kaas, ham.



Via de andere brug weer van het eiland af, naar Bregenz. Daar gekeken by enorme. Seebühne, waar de Wiener Symphoniker 's zomers een enorm concert geven met enorm decor in zee. Door via de Rheindelta, dat was steeds langs de nieuwe en oude Rijn, van Fussach langs het water, grindpaadje, niet naar Gaissau, maar door over grindpad, maar we moesten toch naar dezelfde brug, nog net in Oostenrijk koffie gedronken.

Gefietst tot Rorschach bijna 90 km, daar bij station Rorschacherhof

gekozen, er is hier niet veel, te duur, geen douche/wc op kamer. Wel uitzicht op het meer en trein voor de deur!

Om 18 u. een biertje halen deze keer in 20 cl. (lady), dat hakt er wat minder in. Er hangen hele donkere lichten, sommigen gaan alles al binnenhalen.

Een eettent gezocht: kebab dan maar terwijl we bestellen barst de bui los. Vlak voor hotel bij station zitten we prima in een nis onder afdak, daar opgegeten. Paar flinke donderslagen, mooie bliksem. Ik snap nu waarom we zoveel gefietst hebben, in had gedacht in Höchst te stoppen, maar zat met Rorschach in gedachten, dat is 10 km meer.

Vrijdag 17 juni

Alles kraakt hier de vloer, mijn bed. Dus als ih omdraaide had ik er zelf last van, maar het moet soms. Van de treinen heb ik er maar 2 gehoord, werd pas wakker van de wekker. Het is droog ...! Wel bewolkt maar dat geeft niet.

Je mag hier niet roken maar dat moet jaren wel zijn gedaan. Je ruikt het nog, zeker in de matras.

Om half tien al op de fiets ergens onderweg in een wei ontbijtkoek en sapje. Om kwart over 12 rondje afgemaakt: Konstanz 197 km. Vanmorgen al 48 gedaan - Eten bij Konditorei eiland Reichenau. Echt schitterend zonnig weer. Iets frisser om te beginnen.



Einde tocht 16.30 u. Stein am Rhein, yeah weer 90 km. Nu hoeven we morgen niet zoveel meer. Veel meer (steil) stijgen en dalen, zon, heet, wind. Gaienhofen heel mooi dorp maar we sjesden erdoorheen, jammer om te stoppen.

Stein am Rhein zo mooi, hetzelfde Gasthaus als 20 jr geleden. Lekker ff douchen, wat anders aan en dan om bier! Even rondje lopen, zo leuk hier. In restaurant bij brug allebei rösti bestelt ik trio: felchen, tomaat, ham F. Kaas en spek, halve ltr. Dôle!

Buiten op de binnenplaats gezeten, overdekt met druif. Ging wat regenen, maar niet zoveel, parasol op en gebleven.

Zaterdag 18 juni

Dit is al het 3e hotel waar 's morgens vroeg herrie is. De Tour de Suisse komt om 15:30 door de straat en dus moet alles voorbereid, plantenbakken verschoven ed. Ook slapen we in de buurt van de kerkklok een hele irritante, maar je hoeft dan niet te kijken hoe laat het is.

Het heeft vannacht nog lang doorgeregend. Nu is het droog, maar heel grijs. Hier nog even naar de Migros water en sap halen.

Nou idd regen, jas + broek aan, pet op. Het viel nogal mee, het supervoordeel, wind mee! Om half 12 koffie + zumpfkuchen in Konstanz. Daarna redelijk drong, Frans wilde graag nog het rondje fietsen wat we de 1e dag gemist hebben, maar opnieuw regen dus broek aan.



Het houdt op met zachtjes regenen, extra rondje gedaan, vandaag 44 km. In totaal 284 km. Om 14.00 u. uit de parkeergarage op weg naar Isaline! Eerst langs Liliane maar daar was niemand pak drop achtergelaten.



Konstanz
Bodman
Meersburg 62 km
Eriskirch
Insel Lindau
Bregenz
Rorschach 90 km
Reichenau
Gaienhofen
Stein am Rhein 90 km
Konstanz 42 km totaal 284 km