

Fietsen in Corona tijd 2020

Rondom Maastricht



Maandag 3 augustus

Eerst even verjaardag gevierd met koffie en gebak, auto opgetuigd, en om elf uur weg. Beetje oponthoud onderweg, veel verkeer.

Waren rond half twee bij hotel Groot Welsden in Margraten. Auto neergezet, omgekleed bij de auto, hotel was dicht, dus ook geen wc, en op de fiets. Even zoeken naar t begin, tenslotte wilde V het hele rondje doen.

In Maastricht koffie gedaan, was flink afgekoeld en even door de stad. Nog even de kathedraal in geweest, en daarna op t gemakje door.

Bijna bij 't hotel kwamen we erachter dat 't te vroeg was voor eten, en bij 't hotel zitten niet veel restaurants. Dus naar Gulpen gereden.



De herinnering van de watermolen kwam boven door reclame borden, en dus daar pannenkoek gegeten....met bier natuurlijk. Amber, erg lekker...Toen terug, stijging van 100 meter. Bier drinken als je moet fietsen is niet slim, maar geen bier drinken in Gulpen, is ook niet slim.

50 km. Redelijk wat hoogte verschil volgens nederlandse begrippen. Totaal 500 mtr hoogteverschil. Douchen, lezen beneden met thee.

Route vanuit Vaals

Dinsdag 4 augustus



Prima ontbijt. Vandaag een drielanden route. Door de velden via Gulpen naar Wittem, en daar de route opgepakt. Koffie in Epen... Doorgefietst en net iets te lang. Bakker in Gemmenich.

Mondkapje op bij de bakker. Drielandenpunt, met een rij voor een foto... gekke mensen...



Koffie in Vaals. Ondertussen in 3 kerken geweest. Mooi beschadigd beeldje van een kind-engel, jongetje wat net geen zes is geworden...

Nog zeker wel een half uur met een stel gesproken die vroegen hoe wij fietsten. Het bleek dat ze ook op deze manier wilden, dan wel op een e-bike. Leuk gesprek!

Eten in Gulpen. Italiaans ijsje toe. Bier bij t hotel buiten. Douchen en thee. Moe.

80 km, gem 15.5 km/hr. en ongeveer 900 meter hoogte verschil.



Route Ravestein

Woensdag 5 augustus



Na t eten in de fietskieren, inpakken en naar het Fletcher hotel in Oss. Koffie en op pad. Vlak is lekker. Na bijna 16 km eten in Megen. Allebei tosti en tonic. We trekken te vaak met elkaar op.

Veel ooievaars hierzo.



Onderweg nog wat fruit gekocht. Naar Uden, daar koffie. We reden door de straat waar de trike verhuurder zat. Door t bos terug naar Oss. Het was wel erg warm om te fietsen. Bier, douchen en eten... De bediening is hier traag.

69 km, gem 18.5km/hr

La Trappe, verlengde rode fietsroute

Donderdag 6 augustus

An English Breakfast, stevige hap.

Uit gecheckt, fietsen op de auto.

Eerst naar Tilburg gereden, daar geparkeerd bij de La Trappe brouwerij, vandaar de rode route. Na 4 km koffie, #hetlevenisgoed



We doen de lange rode route, stukken door t bos, dat is erg lekker. De fietspaden zijn hier wel erg smal. Vandaag ook erg warm om te fietsen.

Gegeten in Oirschot, waar de bediening wederom erg traag was. (Saus op straat)

Nou fiets ik heel de tijd de La Trappe route maar nog geen bier gezien. Om half vier een 0.0, bavaria wit, dat dan wel....



Kersen en ...gekocht onderweg en hop naar t eindpunt. Snel bier om mee te nemen gekocht, hij ging net dicht, toen naar t proef lokaal. Een ouwehoer naast ons, was al redelijk onderzeil.

Fietsen erop en hop naar huis.

68.6 km gem 19.5 km/hr

Prins van Poederrijen

Maandag 10 augustus

Naar de Maasdijk 45, naar de Prins van Poederrijen gereden, auto neergezet, spul op de kamer en op weg. Het is al flink warm. Loevestein is een grap, reserveren zelfs voor het terras, op internet...



Het leek erop dat ze geen klanten wilden hebben. Door naar t pondje (vlet) naar Woudrichem. Die ging gelukkig eerder als gepland, we hadden een uur moeten wachten. In Woudrichem eten met de teller

op 9 km... Vandaar verder maar ik vond het te warm, nog ergens 0.0 bier gedronken en ik ontplofte bijna. Even koel na afspoelen in de toilet, dat was lekker. Maar hielp maar kort.

Ze hebben in Brabant en ik denk in Limburg ook, Belgische rotondes, 'n zwarte middencirkel, geel eromheen, rood aan de rand, dit alles in klinkers. - Noir, jaune et rouge - Waar ken ik dat van...



In Almerkerk bij de kerk gestopt en gaan liggen in de schaduw, ik was kapot. Achteraf denk ik dat t warmte stuwung was, al eerder gehad en t leek er sterk op. Na 20 min (zei V) zijn we verder gegaan, ijs en cola hielp wel wat. Maar zwemmen net voor Andel, in de afgedamde Maas, hielp toch t meest.

In Andel bij Lotus kip gegeten, ook daar was t zweten... maar met bier op tafel is dat minder erg...

Naar de hut, ballast weg, door fietsen om te zwemmen...



Jammer, maar je moet
illegaal doen om te
zwemmen. En zo zijn we
niet, dus maar een douche.

s' Avonds de kip maar los
gelaten, die zat toch niet
lekker.... te vet?

65km 16,9 km/hr

Dinsdag 11 augustus

Ontbijt, beetje laat, wat gekletst met de eigenaar. 10 u weg, al best warm. Koffie bij kasteel Ammersoyen.



Door tot Kerkdriel. Daar kregen we indruk dat we bij de Dukdalf koffie hebben gedronken met onze trike tour. Nu gegeten bij Brandend Zand.

In de zandmeren gezwommen, 2x, en om half vier weg. In Rossum bier, ja ja, het is warm. Ook de flessen bijgevuld met echt koud water. In Zaltbommel ijs, en in Nieuwaal gegeten met lekkere 0.x biertjes, Sport Zot is erg lekker en Bavaria IPA ook.



Daarna via de verkorte route naar de hut, onweer kwam dichterbij, en op t laatst nog in de regen gereden... Vandaag zat de snelheid er niet in, alleen t stukje na t eten...

62.5 km gem 17.6 km/h

Zelfs t zwemmen is gelukt, in de Afgedamde Maas, eigenlijk in de achtertuin, maar de achtertuin zijn 2 flinke weilanden die je moet oversteken...

LF Zuiderzeeroute

Maandag 7 september

In de auto dacht ik, ketting spray vergeten! Nu was de bus toch bijna leeg. Morgen een fietsshop zoeken, vandaag niet gezien.



De dag begon al met een tandarts afspraak. Dat klopte niet, want er was geen afspraak, zei de juffrouw achter de balie. Het was of niet goed doorgegeven, of verkeerd begrepen, kortom, we konden ontbijten (we waren niet echt vroeg deze morgen) en vertrekken.

100 km/hr op de snelweg is langzaam zei Veronica... ik dacht, waarom doen we deze vakantie dan met de fiets?

Auto bij Erica in de straat (was niemand thuis) en in Bunschoten broodjes met koffie gehaald. Bunschoten is een soortje Veere van hier, oude bidders in de haven, kleine haven, veel bootjes, terrasjes, kletsen de oudjes op een bankje. Er kwam wel een bui aan, maar daar hadden we vrij weinig last van. Een jack aan is lekker maar snel te warm.



Met t één euro pondje over de Eem. Langs een oud gemaal. Ooievaars in het weiland, en zeven reigers op een plek waar de sloot werd uitgebaggerd. In Blaricum wordt veel gebouwd, een beetje Goesse Meren achtig.

Huizen, Naarden, vesting, Koffie. Het is afwisselend fietsen, langs t water, weiland, bos, door stadjes, en dat alleen al vandaag. In Naarden staat een grote kerk, maar er was een evenement, dus mocht ik alleen vanaf t portaal naar binnen kijken. Leek mij een mooie voor een concert...



Yeaaaaaah, Lucas kan weer naar school. Zijn corona test was negatief.

B&B in Muiderberg is een zolderverdieping, prima!

Op 't eind een beetje last van mijn knieën, niks gewend natuurlijk.

Je schijnt er te kunnen eten op het strand...

Vlak bij de kerk aan zee zit de Zeemeeuw, op het strand. En dan loopt Freek de Jonge voorbij op het strand, ik dacht eerst een look-a-like, maar volgens Veronica was hij t echt. Na wat internet spuurwerk bleek dat hij op de Brink in Muiderberg woont, waar we net langs liepen, op de weg hier naar toe....

46 km

Dinsdag 8 september

Het bed was erg hard en kraakte bij elke beweging. Erg veel wakker geweest. Het ziet er regenachtig uit, en t eerste buitje is al gevallen.



Gezellig gesprek met de dame van het huis, zij was meer van t wandelen.

Het deed af en toe een beetje miezeren aan t begin, verder was het bewolkt. Muider is mooi om te zien, t slot, de sluis. Eerste stuk tot Durgerdam ging goed, daarna was de weg naar Ransdorp afgesloten. Veronica wilde toch de afgesloten weg maar t antwoord was resoluut. Door fietsen langs t water, en toen we wilde afsteken, moesten we alsnog terug naar Ransdorp.

Wel een mooi stuk Waterland, sloten zo vol en hoog tot net onder de weg. 'n Gebied voor vogelaars.

Koffie zat er niet in tot in Monnickendam, dat werd gelijk middageten. Ook een fietswinkel gevonden, dus de ketting kan ook onderhouden worden. Door naar Volendam, Edam. Je ziet heel vaak dezelfde mensen, te vaak soms...



Na Edam is het iets minder bijzonder, je fietst achter de dijk. Ze zijn overigens heel erg aan de dijk aan t werk.

B&B in een oude stijl woning aan de haven.
Glas in lood enzo. Bontekoe.
Hoorn is een mooie stad, het was door t weer waarschijnlijk iets minder druk.

“Los Gauchos”, Argentijn, en geen bier maar wijn.

Een boek als “Pride and Prejudice” is ook wat om te lezen.... pfff!

78 km 124 km totaal 17.7 km/hr

Woensdag 9 september

Deze matras was beter, alleen twee single bedden, dat is lang geleden...

Hoge wastafel, navel van V hoogte.

Deze mensen zijn ook fietsers, alleen volgens mij van meer kilometers op een dag en fan van Scandinavië.

Grote stukken over de dijk, grote plas, zeilers, fietsers, en windkracht vijf achter. Maar dat wind achter was snel over.
Koffie in Stede Broec, een park voor Enkhuizen, het begon toch net te spetteren.

Enkhuizen, vestingstad is erg mooi, haven, bruggen en de huizen.

Daarna ging t echt regenen, pak aan. In Wevershoof naar een supermarkt, 1619 was dicht.

In Monnikendam een bakkie thee, en toen het lange stuk naar Den Oever. Wind tegen en regen, niet een leuke combi. En mijn knieën begon ik ook weer te voelen. Maar t was vooral saai. Het laatste stuk in het bos was weer leuk, heksenkring gezien.

Ons onderkomen is een schuurtje in de tuin, badkamer zit in het huis. Prima plek. En wat denk je, om 17:30 ging de zon schijnen bij blauwe lucht. Nou niet verkeerd.

Restaurant Basalt aan de haven. Texels Triple en vis varia.

Even leuk geklets met de heer van het huis, over het ontstaan v Den Oever en het IJsselmeer.

75 km 198km

Donderdag 10 september

Ontbijt met koffie, maar zij was volgens mij Turkse, dus hoe was de koffie? Erg sterk!

Hop naar de bus opstap in Den Oever. We waren met z'n zessen. Een stel deed de kustroute en waren daar enthousiast over.



Van Kornwederzand, daar gingen we uit de bus, naar Workum, koffie met een oranje (roze!) koek, Hindelopen, net ervoor de ketting en de trappers gesmeerd, en Stavoren. Kibbeling bij t vrouwtje. Even t verhaal opgefrist dat was diep weggezakt.

Gisteravond voelde ik een pees boven mijn enkel, vandaag was het dik. Ik hoop dat t niet te erger wordt want t voelt vervelend.

Als ze in Friesland een hoop hebben van ongeveer 7 mtr hoog, noemen ze het een Klif, soms een plek met betekenis op een uitzicht punt. Het is de grond die afgekald is door de zee. Op laatste, die van Minne Minnes de Vries, van de drie zat een kerel van heel ver weg, Vlissingen. Duidelijk om een praatje verlegen. Dochter een jaar niet gezien, vrouw dement in Groningen.

Veel vliegen in Friesland, wat zegt dat?

Als je je voeten anders neerzet, zou je minder last van je knieën hebben. Leve internet, het werkt....



Lemmer....0.0. Uitzicht punt bij de haven, mooie gezellige jacht haven.

Pizzeria La Gondola aan de haven. Nu een echte apero... en dan eten.
De B&B is in een slijk nieuw huis in Rutten, 5 jaar oud.

Via Booking een hotel zoeken lukt slecht, zeg maar niet. Via Vrienden op de Fiets iedere keer wel, en ook dat scheelt iedere keer weer. Vrienden op de Fiets kost maar 45 plus tax voor ons twee. We geven steevast 50...
84 km 283km gem.19km/hr

Vrijdag 11 september

Huis voor onszelf. Schokkend als je leest over hun zoon Johan P.
Opzoeken: ouder worden is als bier drinken, op de duur vergeet je t aantal.

Oude haven van Kuinre. Het is eigenlijk nagebouwd.
In Blokzeil pas koffie met appeltaart. Mooi stadje, mooie haven, veel wespen.
We kwamen daar dezelfde mensen tegen die we gisteren in Workum ook zagen, Amsterdammers die rondje Nederland gedaan hebben tot de afsluitdijk, vandaar de Zuiderzee route. Erg leuke mensen.



We hebben broodjes onderweg gegeten net na Vollenhoven, ook een mooie havenstad, met een bijzonder grote kerk.

Schokland was leuk om te zien, het is een eiland in de polder, bizar eigenlijk. Foto gemaakt waar de

Amsterdammers op stonden, dus door gemaid. Kerk van Eis? Dit is een soort beschermde begraafplaats, "De bewoners zijn weg, alleen de doden zijn achtergebleven"



Nog een flink stuk voor de wind, en ook een flink stuk om gefietst, maar zo liep de route.



B&B in Kampen, een oude woning, laag plafond, zitten we op de zolder, nadat we in de straat een biertje hebben gedronken.

Naar "Thoms grill huys", goeie tent, lekker zalm en whiskey toe....en ijs...
374 km 92 km 18.7 km/hr

Zaterdag 12 september

Even een rondje door Kampen gedaan, en toen de route weer opgepakt. Wind tegen, het is maar drie, maar je fietst ook nog bovenop de dijk.

In Elburg koffie. Het was nog zonnig maar dat ging over naar bewolkt. En dan horen dat

in Zeeland de zon schijnt.

In Harderwijk een bakker opgezocht, en daarna aan de haven thee gehaald. We hebben met Bert en Erica vanavond in Bunschoten afgesproken om te eten.

Toen we Elburg uitgingen zag Vroni dr. Meulmeester lopen.

Pondje over naar Zeewolde, vandaar even aan de andere kant fietsen. Over de ... brug en toen wat drinken halen. We fietsen weer gelijk op met de Amsterdammers...



In Bunschoten op B en E gewacht en t terras opgezocht, burger bier en wijn toe, en als afsluiting langs se ijsboer. Naar t havenhoofd gelopen.

Thee bij B en E. Spiroflor, kijken of t werkt. Sigaar buiten en een Imperial Russian Stout, erg lekker.

456km 83 km 16.7 km/hr

Rondje Drenthe

Zondag 13 september



Na t ontbijt een rondje Amersfoort en Eem. Heerlijk zonnig weer.

We zagen Tijs van den Brink lopen, van OP1.

Na t eten inpakken op weg naar Coevorden. We hebben via Erica contact gezocht met Fenny en Karin in Laar(D)om daar te kunnen slapen.

Is gek, rijden nu naar het noorden, langs de route die we gefietst hebben.

Koffie rondje over de veste, tosti gegeten, en naar Karin en Fenny.

Leuk gesproken, over van alles, en op tijd op stok.

14km

Maandag 14 september

Wat een rust hier, K&F gingen vlot weg dus alleen ontbeten. Honden gingen met de schoenen er vandoor.



Zon en geen wind, ging lekker, bij een school koffie met twix. Nieuw shirt, korte mouwen. Vlot door naar Zuidwolde. Paddestoelen. Kraak heldere sloten. In Zuidwolde gegeten. Daarna door naar Meppel, dit keer hadden we een Hotel**.

Warm, t gaat morgen tegenvallen als t nog warmer wordt. Over de rit niet veel te vertellen, maar de Murphy's Red zal smaken...

Er fietsen veel mensen, het kost moeite om slaap plek te vinden. Heel erg leuke Tapas tent gevonden, erg lekker gegeten.

534 km 76km 19,5 km/hr Totaal is zonder de 14 van gister.

Dinsdag 15 september

Uitgebreid ontbijt voor een twee sterren hotel. Wordt een warme dag vandaag. Koffie in Havelte. Spiroflor begin vruchten af te werpen, gister veel last, geen pijn maar dat stijve enkel gevoel. En stoten moet je t niet. Vandaag veel beter. Gister ook been ook hoog gehouden, je weet nooit wat dat doet.



Yeaah, de eerste hunebedden. Eerst een paar look-a-likes in de tuin, maar dan ook gelijk de grootste. Er zijn altijd mensen die erop klimmen. In Vledder naar de Coop, eten halen. Vlak langs de weg zit een roofvogel op een paaltje, totdat je stil gaat staan. Op een rustig plekje gegeten. Verder door t natuur gebied "Drents en Fries Wold" gereden, veel soorten paddenstoelen, ook de echte, heide, meertje, uitkijkpunt.

Op het fietspad lag een Ringadder, het leek alsof hij 't niet meer deed, maar was even later spring levend. Ik kreeg wel wat boze blikken omdat ik het fietspad bezet hield. 0.0 bij Bospaviljoen Appelscha. Nou was het heel druk tot nu toe met fietsers, na de 0.0 was er bijna niemand meer op pad. Ineens rustig. Na een omweg, brug was weggehaald, zijn we bij onze B&B, twee verbouwde boerenwoningen samengevoegd. Er kan 10 man logeren. Een heel rustige plek net buiten Appelscha, met bier in de koelkast.

Op de fiets om te gaan eten in Appelscha, we komen uit bij pannenkoek restaurant "De Appelsche Hof" Eerst was de keuken half open, toen toch helemaal. Carpatio pannenkoek en twee Karmeliet.

Bij de B&B zaten we buiten en hoorden van binnen twee accordeons, broer en zus, ze speelden oa. O Danny boy.... Toen we binnen gingen zitten speelden ze muziek die ze beter konden, dus niet meer oefenen, erg leuk!

De mist komt over de weilanden steeds dichterbij... Hoezo natuur huisje... Vleermuizen fladderen rond het huis. Nog een tijd gesproken met het eigenaars echtpaar en broer.

600km 66km zonder de extra 8 km van vanavond.



Woensdag 16 september

Ook vanmorgen met hem gesproken, gingen pas rond tien, hij dacht dat dat wij rond de vijftig waren.

Bij een uitzichtpunt een jonge gast gesproken die ook veel lange fietstochten deed en nu ook t zelfde rondje...

Koffie met n appelbol bij "Piepers en Paupers". Daar zag ik iemand op t terras die, als ik t goed zag, een Garmin GPSMap 66 in zijn zak had. Dit is te zien aan de verkorte antenne. Hem aangesproken en gevraagd wat zijn ervaring er mee was. Wat bleek, hij had ook jaren de 60 gehad en nu 1 jaar de 66, en hij was erg tevreden. Kijk, dat is een goede recentie, ik vergat alleen nog te vragen over het batterij verbruik...



Geeten bij Een, aan t meer. Het scheen dat je als toerist niet zomaar naar het strand mocht. Eerst aanmelden... Rare jongens die dreten...

Daarna kwam er af en toe bewolking. Rond vieren was t helemaal bewolkt. Maar de temperatuur was nog goed. 0.0 net bij Eelde. Het vliegveld was leuk om even te zien, toch wel veel bedrijvigheid in korte tijd. Glimmen. Kamer, maar eerst bier met chips. Daarna douchen en lopen naar de Kastanjehoeve voor eten.

679 km 79 km 18.1 km/hr



Donderdag 17 september

...maar 11 gr vanmorgen. Een lekker ontbijt. Met de gastvrouw weinig contact. Hunebedden, 1 naast een huis, sommige rij je zo aan voorbij... Eén echte, waar alleen de deksteen zichtbaar van is. want normaal zijn de onderste stenen bedekt met zand. In Annen koffie, de eerste 20 zitten erop. Nog meer hunebedden, geen



één t zelfde...

Brood gehaald om onderweg op te eten, maar we kwamen bij Drouwen, dus t zou stom zijn om niet te kijken of Yvonne en Fien thuis zijn. Internet FB huis nummer opgezocht. Zou t verhuurd zijn? Auto uit Vlissingen voor de deur, moet goed zijn. Het gezicht van Yvonne was goud waard! Erg leuk om hun effe te zien.

Door via t LOFAR antenne park naar Exloo. Wieckse 0.0 Vanaf hier door naar Musselkanaal, Rabbo. Het laatste stuk koste wat moeite.

We zochten even welk nummer het ook alweer was, tenslotte is het elf jaar geleden dat we bij hem waren. Maar de overburen zeiden dat ie niet thuis was. Koffie, aardbeien met slagroom, douchen en lekker wezen wokken.... Je eet altijd teveel. 's Avonds zijn ip-cam public gezet.

742km 63km 17.4 km/hr 4 km vanavond voor r eten.

Vrijdag 18 september

Heb ik al gezegd dat de mensen aan deze kant van het land erg groeterig zijn? Alle

fietsers en wandelaars... Rabbo moest op tijd weg, dus eerder opgestaan, wij hebben afgesloten. Het was vanmorgen 7 graden. Via Ter Apel terug op de route. Toen kwamen we in een erg leuk fiets gebied, meer parkachtig. Tenslotte hadden we 30km gedaan en konden nog geen koffie krijgen, dus in Barger-Compascuum gestopt met appelflap van Rabbo en de cola die we nog hadden.



Banden opgepompt. We waren er ook al achter gekomen waarom V d'r fiets bij optrekken lawaai maak. Het voorste middelste blad is op. Net voor Zwartemeer veel ganzen. Na Zwartemeer koffie en lunch in een theetuin, dat mag wel na 39 km. Daarna snel en wind mee. Nog wel "om" naar Coevorden, maar ja, dat moet van t boekje. Het motiveert niet als je een bord ziet, 5km C, terwijl je nog 15 moet. In Coevorden gelijk een 0.0

Bij K en F aangekomen even douchen en koffie. 's Avonds hebben we gegeten bij de pannenkoeken boerderij de Ganzenhoeve. Erg lekker en gezellig.

825km 84km 18.7 km/hr 825 + 14 + 8 + 4 = 851 km

Zaterdag 19 september

Samen ontbeten en door naar huis, met bij Meerkerk even stoppen bij Starbucks.

Thuis gelijk zoi verkopen, want het was rommelmarkt...

