

LF Kustroute



Zondag 13 juni 2021

Half elf vertrokken, onwerkelijk dat we vakantie hebben. Via station Vlissingen een half rondje Walcheren. Dat is bekend terrein. Gek dat we de boulevard bij dit mooie weer verlaten om verder te fietsen. Erg mooi zicht.

Eigenlijk gaan we best hard, voor t stuk wat we moeten doen, we hebben in Renesse gereserveerd, dus maar een bankje in Westkapelle... Klaprozen... dat wordt 't thema...



Domburg, druk als altijd bij mooi weer, lunch... We kiezen heel vaak het zelfde van de menu kaart, ook nu weer, tosti-parma hambrie. Het is vandaag druk met fietsers, zeker een vrije dag. De route boven óver de Veerse Gatdam is leuk met dit weer.

Fruit naast het Topshuis, en koffie op Westerschouwen... nu op 59km. Door via de duinen naar Renesse. Nederland is vlak, uhhuh... Mooie groot strand daar, veel volk op de been. 't Lijkt of iedereen fietst. We slapen in pension De Vier Seizoenen, tegenover het duikcentrum.

Gedouched en Lidy gebeld of ze hier wou eten, en dat wou ze wel. ☺ Gegeten bij Anders. Daarna gingen Lidy en Lucas terug, wij zijn nog even naar t strand gelopen, je kon de Brouwersdam en de Maasvlakte zien. Italiaans ijsje toe.
Voetbal Nederland-Oekraïne, 3-2.
70 km.



Maandag 14 juni

Gisteren een slaapplek gereserveerd in Scheveningen, vlak bij het strand. Dat is ons doel voor vandaag.



Pim jarig.

Een heerlijk ontbijt in de tuin, gelijk in de zon...
Brouwersdam, vuurtoren Westhoofd, Goeree,
kwakende kikkers, orchideeën, spinrag van de rupsen.

'n Stukje fout gereden, waarschijnlijk een bordje gemist.
In Goedereede koffie met appeltaart. In Oostvoorne de
bakker gezocht, en de Coop voor cola, en onderweg
gegeten. We hebben tenslotte al 50 km gedaan.
Muggen.



Meer kustroute fietser, ook een jonge griet op skeelers en pa met aanhanger, daarmee gaan we gelijk op vanaf Stellendam. Na de boot bij de Maasvlakte zouden we die niet meer zien, zij deed ong. 50 km per dag op de skeelers.

De Maasvlakte is een ander gebied, geen toeristische fietsers meer. Wat een bedrijven, containers enz. Slag Dobbelsteen moet in de buurt zijn, maar weet t effe niet.

Met de ferry "De nieuwe Prins" via een stop aan het Oostvoornse Meer en de Scheurhaven naar Hoek van Holland, erg leuk, geinige boot kerel, beetje hyper. Hij zou goed zijn eigenshow kunnen beginnen. Riep jonge dame naar V, toen ze nog niet ingestapt was. Toen hij aan boord met V aan t praten was en ik erbij kwam zei ie: "daar! Zeehonden, ga lekker kijken, in heb net een goed gesprek!"



Op de boot zat ook een ouder koppel die we de komende dagen nog meer zouden zien. Dat is het leuke als je ongeveer dezelfde dag afstand rijdt.

Fruit in Hoek van Holland. Duinroute, er waren wat bordjes weg...

De weg door de duinen is ook mooi, je rijdt in de volle zon. Zee met brede, niet zo hoge duinen. We waren om 17:15 bij het hotel, een lange dag...

Ventilator aan, douchen en even relaxen. (Lees: appen enzo.)



Eten bij de Buena Vista Beach Club, gelijk de deur uit bij t strand. De pier is ook net om de hoek, misschien 800 mtr verder.

Het daarna te fris om nog te wandelen, voor ons dan, het was nog druk zat. Dus terug naar de kamer. Thee en voetbal, Spanje – Zweden. 0-0

Moe van deze dag, heel de middag in de zon. 89 km. (159)

Dinsdag 15 juni

Een nieuwe bandage gekregen.

En met m'n shirt van Rieneke aan en met een plakkaat met 60 erop de eetzaal in.... We kregen een schaal zoetigheid extra. Bij de receptie feliciteerden ze ook. Rest van de dag dat plakkaat maar niet opdoen.

De wekker gaat om 07:45 en we ontbijten om 08:30. Om half 10 vertrekken.

Noordoostenwind, tegen dus.

Katwijk, Te Britten... Het verhaal over een oud Romeins fort hier vlak voor de kust. Koffie en Appeltaart in Noordwijk. De dame kwam zeggen dat ik er feestelijk uitzag, maar dat had V ingefluisterd.

De duinen zijn echt breed hier, en niet vlak. Tegenwind valt tegen, zeker zo dicht bij de kust. Ook nog een hert gezien, en veel rupsen op de weg. Als ik het goed heb is het de veelvraatrupe. Groene hagedis.



In Zandvoort eten... bijna 40 gedaan.

Kraantjelek en andere plaatsen brachten allerlei herinneringen boven bij V.



Santpoort, Velsen, daar het pondje, in Beverwijk aan de koffie plus.

2 sters hotel, dat is geen zeepje. Op één of andere manier hebben wij op onze fietstochten vaak een kamer op twee hoog met trappen...

Aan het nadenken hoe we de rest van de rit gaan doen. Dit weekend naar huis, en er komt wat minder weer aan...

Afijn, eerst bier, daarna naar de turk...planden we, maar zaten zo lekker in de zon bij Klein Zwitserland, dat we er bleven eten.

Tata Steel ligt hier echt om de hoek, daar hebben ze hier soms flink last van. Ook wonen hier veel Polen, die werken daar vast.

Vanavond Fra-Dui, 1-0

67 km (226)





Woensdag 16 juni

En weer een blauwe lucht.

Voor half tien waren we weg, allemaal door de duinen. Het wegdek is hier niet veel van asfalt, maar meer van klinkers. Dat rijdt ook prima maar schokt iets meer...

We rijden gelijk op met het stel wat we ook zagen op de boot bij de Maasvlakte.

Vandaag oosten wind en wordt een stukje warmer.

Koffie in Bergen aan Zee.





We fietsen onder een wolk, en slapen vanavond onder de vuurtoren. Waar heb ik dat vaker gehoord?
Geeten in Petten.
Warm, door de duinen, omhoog en naar benee. Den Helder over de buitendijk, t lijkt op Weschappel...



Den Helder, veel marine figuren, haven is uitgebreid, te veel om in 1 keer te zien. Zag wel de Javazee liggen, daar MOEST een foto van genomen worden, dat was lang geleden.



Ons slaap adres onder de lange Jaap is een mooie plek, en een haast nieuwe kamer. Sjik!



Gegeten op de dijk, uitzicht op zee, bij "Nogal Wiedus", Fish and Chips.
En bier...

Er stond een zijspan in de tuin, en later spraken we t koppel wat erbij hoorde... Had 2 Russische motoren, toeren was hun hobby, max 40-45 km/u. 200 km op een dag
Ita-Sui 3-0
Tijdens de wedstrijd bijna de zon in de zee zien zakken.
88km (314)

Donderdag 17 juni

Een warm nachkje. Gisteravond dacht ik even dat de vis er al uit wou, maar dat ging gelukkig over.

Ontbijt in de tuin, met het motor koppel de tafel gedeeld, een leuk gesprek gehad. Zij runden ook een B&B, hadden deze overnachting cadeau gehad.

Het was erg warm om te fietsen, het bewolkte gelukkig ook wat...echt broeierig weer.

In Den Helder liepen 2 vrouwen te praten over mannen die alles lieten zien, (was t de buik of borst haar, dat hoorde ik niet) wel toen ik net voorbij was 'kale mannen'. Maar heel duidelijk 'HALLO, JA HALLO !' geroepen.



De rit naar Den Oever ging precies op tijd, koffie in Hippolytushoef, daar hoorden we dat de bus 12:45 ging. Tien min voor tijd kwamen we daaraan. Ook het andere koppel kwamen we daar tegen, zijn deden een rondje NL.

Over de buitendijk naar Harlingen. Warm! Daar de Jumbo opgezocht en gegeten... Toen treinen... 14:45 vertrokken. Even gebeld, over het kaartje en de toeslag voor de fietsen, wij weten niks eh. Arriva, de automaat was pas na een tijdje duidelijk. Besloten om de fietsen gewoon mee te nemen, dat lijkt het gemakkelijkste, dan hebben we er thuis ook nog wat aan. Half vijf moesten we eruit (een half uur gesmokkeld omdat de conductrice ons vergeten was), geen fietsen in de trein in de spits. Starbucks om af te koelen, daarna even naast een fontein in het centrum gezeten.

Geprobeerd of we 18:20 mee konden, maar dat ging niet door. In Rotterdam bier gehaald en de trein voetbal gekeken. Net zo laat thuis om de laatste 10 min op TV te kunnen zien. Ned-Oos, 2-0. 58 km (372)

Weekend Thuis

Het weekend naar huis, vrijdags nog een motor les, daarna mijn 2e vaccinatie.

De zaterdag was een beetje relaxte dag, te relaxed, was ik helemaal niet gewend van Vroni dat ze dit kon. Wat bleek, alle kinderen, (bleven ook slapen) en Judith (T moest werken) Peter en Vonny, Chris en Albertine kwamen voor een bierfest. Een hoop bier en worst van de BBQ. Erg gezellig!



De zondag hebben we laat ontbeten, naar t strand geweest en de kinderen voor €3,50 laten zwemmen... Olivier en Isaline bleven voor de friet en gingen iets later weg...

En dan de maandag... hm jammer hoor... regen en een paar foutjes...
Troosttaart!

Dinsdag 22 juni

Op tijd op, alles klaarmaken. Op weg. Koffie in Hoorn.

Parkeerplaats zoeken in Harlingen. Daar kan je dus niet in de woonwijk parkeren, vanwege de eiland-hoppers (Terschelling en Vlieland). Toen we eindelijk wat gevonden hadden, een betaalde parkeerplaats, was het eigenlijk te laat voor de trein, dus het plan omgegooid. Doorgereden naar Bad-Nieuweschans, daar laten we de auto staan. Op t eind gaan we met de trein naar de auto. Dat betekende wel dat we vanaf 10 tot 5 door NL gereden hebben, want we hadden niet echt de kortste route zo...

Oh ja, volgende keer eerst vragen over het parkeren vòòr de fietsen helemaal beladen zijn, dat scheelt een hoop tijd.

Vroni kwam er wel gelijk achter dat ze haar fietsschoenen thuis in de hal had laten staan.

Onderweg in Nuis koffie.

Bad-Nieuweschans is echt t einde van de wereld. Veel oude leegstaande huizen, zeg maar opknappertjes... Waarschijnlijk trekt bijna iedereen hier weg.

De chef had een salade gemaakt, was erg lekker.

Tsj-Eng, 0-2

Woensdag 23 juni

Bewolkt, vannacht geregend en zwaluwen uit t raam gezien...

De laatste dingen in de auto achter gelaten die we niet nodig hebben. Van thuis vertrekken is toch handiger.

Het was een beetje fris, onderhemd aan, later toch maar een windjack. 's Middags was t net er tussen in...

Vroni kreeg twee keer vragen over haar fiets tassen. Misschien kaartjes laten maken.



Zeehonden gekeken, op een ogenschijnlijk vogel uitkijkpunt, maar er stond een auto van Pieterburen. Er lagen er een stuk of honderd.



Koffie in Termunterzijl, bij de brug.
Begraafplaats van Oterdum bekeken, het verhaal op de grafstenen is indrukwekkend.

Broodjes gehaald in Delfzijl en daar opgegeten.

De kerk en begraafplaats van Biesum is ook de moeite waard, de kerk staat scheef met een ondersteuning. Had graag even wat gezongen in de kerk...

Koffie in Uithuizen. Nu nog een flink stuk door de polder naar Kloosterburen. Onderweg hoorde ik een flinke tik, en na controle was er achter een spaak kapot. Weg omleiding, andere route aangegeven als boek en gps...maar aan het eindpunt was er een Wiekse Witte bij "Willibrord", waar we ook later gingen eten.



Het Raadhuis is een flink pand, we hebben eigen toegang via de tuin. De eigenaar woont boven.

De temperatuur zorgt ervoor dat nu even geen bier bij t eten nemen. Shoarma, pasta en wijn.

Begraafplaats en Kloosstertuin bekeken achter de kerk.

Por-Fra 2-2
95 km (467)

Donderdag 24 juni

De kat van de eigenaar kwam even binnenlopen...

0.14% maar overleden aan corona, aldus de eigenaar...

Eerste stuk erg saai en de foute kant op, maar het stuk langs de Reitdiep maakt het goed. Mooie natuur, orchideeën, vogels en uitzicht.



Zoutkamp koffie, aangesproken door twee man.

In Lauwersoog vroeg een kelner aan 2 gasten: "Hoe bent u op dit terras terecht gekomen?", dat is wel een leuke binnenkomer.

Koeken gehaald in Lauwersoog en onderweg opgegeten onder t zingen van de Karrekiet.

Soms zijn hier fietspaden geschikt voor 1 fiets, passeren is oppassen.

Er stak ineens een Wezel over.





Wierum, kerk met begraafplaats, en een monument voor 12 verdrinken vissers is indrukwekkend.

Sowieso is het mooi af en toe de dijk op te gaan voor zicht op het wad en de eilanden.

Om 15:15 uur klaar met fietsen, dat is oom wel eens lekker.

Eerst een Skuumkoppe, douchen en het Bolwerk rondgelopen, koffie, bellen voor een slaapplek.

De zon kwam door om half zes, nog even van genoten...

Eten bij KB in de achtertuin. Daarna nog even bij t keerpunt in de zon.

We slapen trouwens met zicht op het keerpunt hier in Dokkum. Ja vergane glorie, gaat dat (de 11 steden tocht) nog een keer gebeuren?

65km (532)

Vrijdag 25 juni

Sommige friezen doen echt hun best om onverstaanbaar te praten, vaak kan je er iets van maken, soms is het alleen maar geluid.



Nog steeds bewolkt. En halverwege de ochtend zagen we kort wat zon, daarna begon t het zo licht te spetteren dat je er net niet nat van werd.

Koffie en broodjes gekocht in Ferwerd.

De kerken hier zijn bijzonder van bouw, vaak een zadeldak, soms een spits. Jammer dat kerken in Nederland niet vaak open zijn.



Broodjes gegeten in Alde Leie.

Bij de Zwarte Haan kon je te water weer zien. Hier begint de St. Jacobs route naar Santiago di Compostella. Smalle fietspaden tot St. Jacobiparochie.

Daar bij de Oude Postduif koffie met suikerbrood.

Daarna veel tegenwind, Vroni had t een beetje gehad. Net voor Harlingen ging t doorregenen, net daarvoor de regenjas aangedaan. In Harlingen roept ze: "Bier!", tja, dan ben je zo overstag. Omstanders lachen, vonden t herkenbaar. Wij vinden dat je bier moet drinken, net voor of op het eindpunt, als je het na 't douchen drinkt, is het minder lekker... Grimbergen dubbel.

We hebben een vakantie huisje (zonder ontbijt, dus inkopen gedaan bij de Jumbo) in een vakantie park, net onder Harlingen aan de zeedijk.

Ga ik douchen was t warme water ineens op, geen handdoek, alleen een lakenpakket. Handdoek hadden we zelf, maar erg klein voor twee. Dus Vroni heeft nog een nood handdoek gebruikt. Het ziet er uit als een klein zeepje, maar als je t uit elkaar trekt kan je je goed afdrogen, als je eerst drie keer gesprongen hebt, en geen bos haar hebt. 😊

Omdat er regen verwacht werd zijn we Harlingen niet meer ingegaan, maar gegeten in het restaurant op t terrein.

85 km (617)

Elfstedenroute

Zaterdag 26 juni



Eigen ontbijt, ketting gesmeerd, en zo ben je nog best laat weg.

Maar wel met zon! We konden ineens andere kleren aan. Beetje stuntelen in Harlingen.



Tobbedanser.

Koffie in Franeker. De kerk was open en is ook mooi. Een groep Biker ladys parkeerde vlak voor de kerk. Oh yeah!

Het gestuntel ging verder, 4 km omgereden, maar... via een klein pad terug op de route. Franekers broodje gezond in St. Anna opgegeten. Roelof gefacebookt, maar hij reageerde veel later.

Kerk in Hogebeintum bezocht. Het was erg interessant binnen, er is veel bewaard gebleven. Een flinke geschiedenis hangt daar aan de muur.

Tilburger gesproken die de kustroute deed in zijn eentje, dat lijkt mij best saai, maar...je kunt geen ruzie maken.

In Holwerd gelijk bier gehaald, daar waren wij aan toe.

Vrienden op de fiets Holwerd. Een dame alleen, Polly, die het wel heel leuk vindt mensen op bezoek te hebben. Ze zat redelijk goed op haar praatstoel. Ze kookt voor ons, omdat er "geen" eten te halen is hier. Er klinkt een vogel geluid in de woonkamer, niet even maar continue. Dit is op de duur erg irritant! Op tijd naar boven...lezen. En nog een rondje gelopen.

72km (72-689)

Zondag 27 juni

De piep was weg! Polly is de maandag jarig dus gingen we op tijd weg.

Eerst een stuk tegenwind, toen in sneltrein vaart naar Dokkum, beetje te vroeg, maar toch koffie met appeltaart. Muis en een soort rups op het fietspad.

Hèhè, na Dokkum (koffie en appeltaart) fietsen we langs de schaatsroute naar Leeuwarden. Dit is een leuke rit, pleziervaart, bruggetjes, er is leuk wat te zien.



Sommige bruggetje te steil om tegenop te fietsen. Zondag, dus nog meer fietsers. Eten in Leeuwarden, daarna een bezoek brengen

aan Han en Thea. Vandaar terug naar de route, altijd effe zoeken, en dan met wind mee naar Sneek. Italiaans ijsje bij Eataly. Wel of niet t extra dat rondje bij Sneek, het word morgen. Vian de Waterpoort baar ons onderkomen. Daar kregen we een biertje van de eigenaar. Wedstrijd Tsj-Ned 2-0 gezien toen gauw friet eten, en daarna een biertje in t centrum. Daar was wel een groot scherm opgesteld. Bel-Por 1-0
78km (150-767)



Maandag 28 juni

Ontbijt op de kamer. Daarna rondje bij Sneek en verder op de route. Vandaag warmer, dus geen mouwen. Jammer dat hier de bordjes erg verdekt, ingegroeid, foute plaats staan. Het is hier wat vaker zoeken...



Pondje bij Langeweer, daarna een brug open. Dat zal hier vaak gebeuren want er is veel watersport.

Had ik al verteld dat er veel bereklauw in de berm staat?

Koffie in ... daar ook middag eten gehaald, wat we na Sloten hebben opgegeten.

Pffff, we zijn t gemiddeld tempo aan t opschroeven van 17,5 naar intussen 18,2. 14:15 en al 64 k m gedaan. Een heel stuk tussen de bomen, vanaf 13:30 is t gaan bewolken maar nog steeds warm. Gelukkig bewolken anders zouden we verbranden.

De Zuiderzee route komen we op vlak aan het IJsselmeer, bekend van vorig jaar. Koffie bij 't Mirnser klif, en heb daar ook maar gezwommen, even het zweet eraf. Nou diep is het daar niet en wordt t ook niet snel, leuk voor de kinderen.

Bier op het eindpunt, bij ons hotel.



Heel irritant, ook dit jaar komen we nog niet aan 10.000 km fietsvakantie, het zal volgend jaar worden.

Sjiek hotel Stavoren.

Kibbeling bij t Havenhoofd, erg stil daar.

2 wedstrijden met verlenging gezien. Fra-Zwi 4-5

75km (225-842)

Dinsdag 29 juni

Regen, 1e regen kleding aan, in Workum was t droog, als het zo nu blijft?! Koffie met oranje koek. Grootste kerk van Friesland met een aanbouw? Opzoeken...

Door langs het water naar Bolsward, waar een boel geklust word aan huizen en kademuren.

Onderweg nog de kerk Kimwerd bekeken, dan door naar Harlingen. Het blijft regenen, maar te weinig voor een regenbroek...

In Harlingen voor onze kroeg vergeet Vroni dat ze fietstassen heeft, blijft achter een fietshekje hangen, en daar gaat ze heel netjes liggen... Zo, ook weer gehad! Bier!



Een koppel gesproken die fietste en kamperen, maar dat deden ze altijd. Leuk stel uit Putten.

Hotel Almenum, kleine kamer, prima badkamer en koffie en thee faciliteiten.

Rond gekeken, ontbijt morgen gaan we doen bij de HEMA, daarna een spies en bier bij The Shamrock en dat alles tijdens Eng-Deu 2-0. Terug naar Zwe-Oek gekeken 1-2.

57 km(282-899)

De Friese Michiel: Tjerk Hiddes de Vries (1622-1666)

Woensdag 30 juni

Veel geregend vannacht. We spreken nog een koppel die gisteren uit de kop van Noord Holland kwamen, en die hadden heel veel regen gehad. Ze hadden af en toe erg diepe plassen.

Ontbijt bij de HEMA, en daarna de trein in.

Vieze koffie in Bad Nieuweschans. Eten gekocht en naar Bourtange gereden...Leuk gerestaureerd. Bewolkt.

Daarna via Oli en Isa naar huis. De verwarming effe aangezet, het leek wel herfst!

Conclusie:

De kust vanaf Zeeland tot Den Helder is verassend, en dan bedoel ik natuurlijk Zuid en Noord Holland, want de Zeeuwse kust kende ik al. Breede duinen, groot duin gebied, geen hoge duinen, maar wel uitgestrekt.

Groningen, veel industrie, het buitengebied is weids, een beetje saai, maar de stadjes zijn verrassend mooi. De verhalen die je af en toe lees, bij monumenten doen mij wat... Mooie huizen, maar ook veel zijn vervallen. Trekken veel mensen (jongelui) hier weg?

Friesland is anders als Groningen. De stadjes zijn leuk om te bezoeken, altijd veel te zien. De watersport in Friesland is natuurlijk mooi. Ook de grotere schepen in de havens. Veel schapen bij de dijken, koeien en paarden, het lijkt meer als in

Groningen. Het nadeel is, er lijkt continue een mest lucht te hangen. Puur natuur, maar...

De Elfstedenroute is leuk, we begonnen met Harlingen – Dokkum, en dat is nu net het minst leuke stukje (vind ik). Je fietst dan niet langs de schaatsroute, en dat maakt het anders, maar de rest maakt dat ruim goed! De fietspaden zijn smaller als ik gewend ben, dat maakt het wel leuk!

De Brabantse Wal

Vrijdag 2 juli

Een dagje afkicken, een rondje brabant om het af te leren. We begonnen bewolkt, maar in de middag kwam de zon door. De auto geparkeerd bij de molen in Rilland. Gereden tot de Plattelandswinkel het Geleg in Ossendrecht, daar salade en banaan gegeten.

Dan door, tot we Zandvliet weer uit waren, en Vroni vergeten was foto's te nemen. Dus terug Zandvliet in...

De smokkelroute, zo vaak met een auto gedaan, toen niet meer als een zandpad, onbegaanbaar na een regenbui, nu een geasfalteerd fietspad.

In Rilland koffie met Wafel en aardbeien.

Deze route grenst aan de vorige brabant route die we in 2019 gedaan hebben.

Wat is het heerlijk om zonder bagage te fietsen.



60 km

Rondje Baarle Nassau en Dodendraadroute

Donderdag 9 september

Fietsendrager erop, fietsbanden op pompen, fietsen erop, ontbijten met koffie, tassen in de auto en op weg naar Baarle Nassau.

Route volgens maps op Vroni haar telefoon, bij Hoogerheide gelijk polderen want we waren vergeten dat ie op snelweg vermijden stond. Wij vonden t al gek dat de rit meer als twee uur duurde... "Snel" weer terug op de normale stand.

Auto bij t sporthotel. Koffie na 1 km. Daarna de route opgepakt.

Kapelletjes, eikers, kastanjes en boeren lucht. Erg rustig hier.

Eten in Poppel. Croque Hawaii. Mondkapjes is hier erg in.

Eigenlijk steeds maar gefietst, kapelletjes bekeken. In Chaam koffie, 0.0 en een koek.

In het hotel eerst bier...vocht aanvullen.

Fiets opgeborgen in de schuur.

Na t douchen gaan lopen, grenzen gezocht, er zijn er hier zat. Pannenkoek eten, en even langs het huis gelopen met dubbele huisnummers.

Wijn gehaald van de bar, en kregen nootjes mee..



67 km

Vrijdag 10 september

Bert jarig!

Gisteravond besloten om de dodendraadroute te fietsen, is ongeveer 40 km, maar het zag er naar uit dat het om 11 u zou gaan regenen. Dat is vanmorgen bijgesteld naar één uur, dus dat is mooi.

Een redelijk ontbijt in een ruimte wat lijkt op een sportkantine.

De route is aardig, rustig qua verkeer, maar erg weinig koffie onderweg...(Lees: niks!)

Gestopt bij een olie pers molen die gerestaureerd was, bij toeval was deze open. Hij kon er wat over vertellen.



In Baarle koffie en eten bij "Brownies en Downies". Toen was het ook al bijna één uur. Fietsen op de auto, het was al aan t spetteren, bier halen (om mee te nemen), naar huis.



Plus 40 is 107 km