

Grensroute 2023

Vrijdag 1 september

'k Heb een beetje Berlijn gevoel, vertrekken in de regen. Maar als we geluk hebben is het vanmiddag droog. Verder ziet de voorspelling er heel goed uit.



Gisteren nog een binnenband gehaald, alles uitgezocht en ingepakt, normaal is dat het ritueel van een paar dagen, maar nu waren we net terug van ons motor tripje.

Bij Cadzand-Bad was het droog, maar met regenkleding aan in de regen fietsen, dan ben je alsnog nat! Veel konijnen en een vos!

Doorgereden naar de grenspaal dat is het begin, maar nu hebben we ook de eerder gereden kustroute compleet gemaakt, dit stukje hadden we overgeslagen.



Rondje wallen van Sluis, langs het kanaal richting Brugge. Bij Bistro de Vaart wat gegeten.

Gek weer, warm, plakkerig, zweten, beetje miezer, dan weer zon... jas aan, uit, hemd uit, en nog zweten als een otter.

Het valt ook niet mee om te fietsen vandaag, meestal heb ik wat kilometers gereden

voor de vakantie begint, maar nu alleen een keer naar Middelburg. Gaat vanaf nu alleen maar beter denk/hoop ik...



Langs het Leopoldkanaal.

Voor Watervliet koffie, want een bui lijkt ons in te halen.

We hebben een Pipo wagen in Watervliet als slaap adres, met grootvaders bed erin. Nononono staat in een wei ernaast. Ik ben benieuwd. We zijn gewaarschuwd op tijd te gaan eten, de keuken sluit hier op tijd.

Eerst een bier, dan Spaghetti Bolognese, bij Brasserie Niveau. Nog gewandeld en buiten gelezen.
69.8km

Zaterdag 2 september

De ochtend begint met balkende ezels, loeiende koeien, kraaiende haan, kwetterende vogels en kwakende kikkers, hoe in de natuur kan je zitten. Toch maar klein, de pipo wagen. Bed met eindschot is ook niks.

Je mag niet tegen je echtgenoot zeggen, "laat me even!", eh? Vanmorgen had ik zo'n momentje... #pipowagenteklein



Fietsen in de nevel, en rondom je heen komt het zonnetje door.
Koffie in Boekhoute. Vraag: Advocaatje of een koekje erbij?
Beetje vervelend dat je voor 6.7km je 12,8 km moet fietsen. Maar ja, dat is de grensroute...

Bijzonder, zou verboden moeten worden, in de Maria Hemelvaartskerk in Sas van Gent is een winkelcentrum gemaakt. We hebben er koffie gedronken. Erg!!!

Theetuin de Mol in Varempé, tijd om wat te eten. We hebben al 38km gedaan.
Bamisoep en pannenkoek.
Soms kan je dag ineens ontzettend verpest worden, dan zie je de leuke dingen onderweg niet meer, en heb je ook geen zin meer om de rit af te maken.
Maar we zijn na een paar navigatie foutjes in Hulst gekomen. Bier op de wallen.
Hotel Hulst. Douchen.
Beetje rustig aan en toen een hamburger gegeten, en daarna een rondje over de wallen.
139.2km



Zondag 3 september

Goed ontbijt, met twee keer koffie.

In de stad riep Gino B. Dat was toevallig. Via Prosperpolder (braderie) naar Doel, nog een paar mini bikes gezien, en even met de eigenaars gepraat over huren met B. Doel is een trefpunt voor motorrijders. Echt een mooie dag om te toeren.



In de kerk van Kieldrecht een kaarsje aangestoken...

In Kieldrecht een 0.0% maar geen eten. De dagwinkel had niks maar een café aan de overkant adverteerde met kroketten. Het werd Lasagne...late lunch we gingen om 14:40 u. weg.

=====

Orval Abbaye

Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen : Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen.

Regel van Sint Benedictus.

De cisterciënzer monniken van het trappistenklooster van Orval.

=====

Prima weer vandaag, zon, gelijk vanmorgen al, dus mijn hemd was snel uit. De wegen zijn wisselend, asfalt, tegels, klinkers, kasseien, boswegen, blubberpaden en wielsporen...

Knallen, van jagers in het veld, doen mij denken aan Katniss uit The Hunger Games. Wie is er dood?

16:15 koffie in Beveren... Killing me Softly... speelde daar op de radio.

Vandaag was een mooie dag, rustig aan gedaan, vandaar dat we laat in Antwerpen waren. Veel dingen gezien, jammer van het Britse monument wat we gemist hebben in Doel, maar dat is weer mooi voor een motorritje.



Het zicht ineens op de Schelde is mooi, deze kant van Antwerpen ken ik niet. Heel anders. De tunnel onder de Schelde is natuurlijk een ervaring, stelt niet veel voor, maar ook weer leuk. De lift gaat schuin, zijwaarts, op niveau van de trap. Logisch indelen met fietsen hoorden we na de laatste keer. Iets voor een sticker in de lift?

We slapen vlak bij de markt in Antwerpen in de Blauwmoezel straat, naast de Kathedraal, maar voordat we daar naar binnen gingen, eerst een pint. En het kon een zware zijn, we hadden zicht op ons slaap adres.

Even douchen en een wafel en bier gegeten, tenslotte was de maaltijd vanmiddag goed

genoeg.



Lopen naar het Steen, terug nog een afzakkertje, toen we een rondje liepen, zagen we Goof en Floortje. Even aan geschoven en gekletst. Zij waren een toertje aan het doen op de motor, stonden op de camping aan de andere kant van de Schelde. Erg leuk hun te zien!

Van Antwerpen naar huis is 88km, wij hebben er veel meer over gedaan.
211.8km

Maandag 4 september

De geluiden van buiten hielden nog lang aan...het raam stond ook open...
Ontbijt, en een praatje met de burens, wat de vader van onze eigenares was. Je
proefde een beetje ongenoegen...

Over het haven terrein naar Lillo, verlaten kerk van Westerweel, TRA die erg stonk,
uitzicht over de Schelde, de brug van Farnese.
Erg mooie muurschilderingen, zou ze allemaal willen fotograferen.
Lillo wordt opgeknapt, dat gaat mooi worden...(koffie)



In Zandvliet tosti eten... Het is warm vandaag dus een Sport Zot.
We hebben bijna 250 km gefiets, en zijn 66 km van huis.
Ergens nog koffie gedaan.

Veel onder de bomen gereden, dat mocht wel, het was goed warm.
De heide is een mooi zicht.

Een slaapplek met weinig beweging, hotel, maar dan leegstaand, alles dicht, dus we
moeten eerst douchen, en dan pas op de fiets om bier...
Essen, wat moet je van Essen zeggen, we vonden een kroeg bij de kerk, naast de
kebab tent. Wat is het leven soms mooi!!! Karmeliet is erg lekker en de kapsalon
ook..

Het ontbijt op deze locatie wordt leuk. Ze hebben geen personeel, maar ik heb er al
twee gezien, dus ze houden van uitslapen, denk ik...
Sinds we in de pipowagen geslapen hebben, let Vroni erop hoeveel m2 kamer
oppervlakte we krijgen. 8 m2 is erg weinig.

We mochten niet praten op de kamer van de klopper naast ons?
293.2km



Dinsdag 5 september

Het ontbijt stond in de koeling, sinds gister. Belgisch brood een dag later is bijna niet te eten. Het was gecompenseerd met de hoeveelheid, ruim genoeg voor 5 personen. Jammer hoor, brood eten, zitten op bed... Been there, done that!

Zon! 't Wordt 30 graden. Bij een kapel fruit gegeten uit het ontbijt onder het toezien van Maria. In Hoogstraten hebben we gegeten, nog geen koffie op maar het wordt een Sportzot.

De Kathereine kerk was dicht, maar het mooie begijnhof er vlak bij was open, ook die kerk die erbij stond had herstel nodig. Erg warm, zweten, en ik vind de route een beetje saai vandaag, boerenland, mestlucht, boerderijen. Wel

heel mooie huizen...



Ja, onder die foto met de zwaluwen op de lijn moet staan, "Alleen de vogels vliegen, van oost naar west..." De foto is gemaakt bij een stuk Dodendraad!

Zaad van de spring balsemien op gevangen, dat is ook leuk speelgoed. Het is lastig als je hier al een paar keer geweest bent, was het op de fiets, op de motor, waar precies?

In Turnhout eerst bier op de Grote Markt. Kerk was al dicht. Grote B&B, jammer van de 2e etage, maar....daar krijg je een hoog plafond voor terug. We kijken net als thuis tegen de nok!

Douchen, naar de AH om ontbijt daarna bij de kerk eten gezocht.
364.3km

Woensdag 6 september

Ice power in mijn oog, dat zat op de muggenbult op haar borst. Moet je dan van af blijven... (en zeker niet in je ogen wrijven...)

Zon, warme nacht.

Even gepraat met de eigenaresse, of we een recensie willen schrijven! Koffie bij de brug 6 Lusthoven. We fietsen langs het kanaal. Eten in Reusel, 28°C, en dat is weer NL.



We gaan door de Selligheden, ik vroeg of ze zich thuis voelde...☺ (moet je eerst het bord lezen om deze te snappen).

Nog een stuk dodendraad onderweg, bizar dat ze dat aanlegden in een tijd dat mensen elektriciteit nog niet kenden. Lommel 31 gr. Pfff... kostte moeite koffie plus te vinden.

Wel heel afwisselend fietsen vandaag. 17:00 uur, BIER !!!

Erg mooie B&B Huis Spaas (familie van de kaarsen) in Sint-Huibrechts-Lille, oud huis, maar gaaf ingericht, idee voor onze kamer beneden opgedaan.



Eten pizza bij Saint Mary.
438.4km

Donderdag 7 september

Het is een gaaf huis, maar wat een werk, de tuin alleen al. Als je er elke dag in werkt is het zeker leuk. Ook hier buxusmot... veel kapot!
Ondertussen is dit de laatste fietsdag.



Achelse Kluis, we kwamen iets verder het terrein op, maar nog niet in de kapel. Het landgoed en kapel is net opgekocht, dus misschien gaat het een keer gebeuren.

In Hamont koffie plus. Er staat meer wind vandaag, dat maakt het lekkerder om te fietsen. Stramproy, ("uit dankbaarheid..."; monument) hapje eten, is al 14:00 uur, bij 'de Luifel' net als de vorige keer, naast de kerk.

Door van Wessem (laatste dorp van de route) naar Roermond. De rest moeten we ooit nog eens afmaken. Wat foto's gemaakt onderweg, om naar Bert S. te sturen. Die belde gelijk om een Italiaans restaurant aan te bevelen, maar die waren dicht.



Bier, douchen, treinkaartjes besteld, fietsen in de stalling, eten bij 't Zusje.
Tappas....mmm erg lekker! Rondje gelopen, Sint Christoffelkathedraal, O.L.V.
Munsterkerk, Arend nog even gebeld...
517.2 km



Vrijdag 8 september

Ontbijt, fietsen gehaald, en naar het station, dat ging best goed... tot we zagen op de NS-app dat tussen Breda en Roosendaal geen treinen rijden tot minstens 12:00 uur. Het is anderhalf uur fietsen, kan best...

Toen kwam het bericht, dat er vanaf 11:30 weer treinen verder rijden. 😊
In Middelburg uitgestapt nog even de laatste kilometers fietsen.
Toch aardig op tijd thuis...
523.2 km



Epiloog

Vrijdagmiddag zijn Susanne en Abel gekomen, dat was erg leuk. Suus staat op de Karolingenmarkt met Renske, en Abel kwam voor de leut mee. We zijn 's avonds nog even gaan zwemmen bij de eerste opgang.

Vrijdagnacht heeft Vroni over gegeven, vandaag dus heel de dag op bed gelegen en geslapen. Ik ontkom er ook niet aan, want mijn maag is niet lekker. Met Abel twee keer over de markt gelopen, (de lucht van de vis en oliebollen kraam, heel erg) de tweede keer was om stoelen te brengen, die waren de dames vergeten. 's Middags heeft Abel zichzelf bezig gehouden, gelukkig kan hij dat goed.

Zondag nog niet alles, maar vanaf maandag weer normaal gegeten, dat is al wat...