

2022 Onze motor ritjes

Ja, nu hebben we allebei een motor, nu gaan we er als het even kan op uit om zoveel mogelijk kilometers ervaring te krijgen. Het is onzinnig om elk ritje op te schrijven, maar waarschijnlijk doe ik dat toch....(zeker in het begin)

Zaterdag 1 januari

Over de Boulevard en toen een nieuwjaarskaart bezorgd bij Eric en Ingrid. Daarna bij Ronald en Yvonne en even de motoren ge-show-ed. Nu was het bezorgen van de kerst kaarten fout gegaan, teveel enveloppen bij Lia in de bus, dus deze dag nog een extra rondje gedaan. Koudekerke, tanken in Souburg en voor de gein nog een rondje Boulevard.

Eerst een kaart bezorgd bij Eric en Ingrid.

Maandag 3 januari

Rondje Walcheren, we gingen pas om 16u weg, en het werd al snel kouder. Vroni had last van koude handen.



Maandag 17 januari

Een uur eerder vrij genomen om te rijden. Intussen heeft Vroni handmoffen aan het stuur, dat is beter. Rondje Noord-Beveland.

Vroni geeft aan dat de motor dorst heeft. Gelukkig was een benzinepomp in Kortgene open. Na bijna 2 uur rijden weer terug.

Zondag 23 januari

Grijs, bewolkt, maar droog en nauwelijks wind. Een ritje uitgezet rond de Oosterschelde. Over de N57 naar Westenschouwen, daar even gezocht naar het tunneltje, en langs de Oosterschelde naar Zierikzee. Nergens een take-away.



Onderweg een omweg via Flauwers, door het natuurgebied. Toen moest er een WC komen. Die gevonden in Colijnsplaat bij de jachthaven. Verder via de haven van

Glasjesnol en Vakantie park de Roompot naar de Veerse Gatdam. Via Veere en Middelburg naar huis, koffie!

Zondag 30 januari

Zon en wolken, wel wat wind. Ongeveer 8°C. Half een vertrokken, door de tunnel naar Terneuzen tot aan Perkpolder. Grotendeels langs de dijk op de heen weg. De haven is helemaal ontmanteld, de toevoerweg, het veerplein, de constructie waar de boot aanlegde is allemaal weg. Niet herinnerd er nog aan.

Door de landerijen weer terug, Kloosterzande, Noordstraat, Vogelfort, Kwakkel, Hoek van de Dijk. We zijn via de boulevard Terneuzen terug gegaan en daar twee bakken koffie genomen en een croque monsieur. Hoera, de horeca is weer open!!!



Op de terug weg ging Vroni 2 keer verder waar je als motor niet in mocht, alleen bestemmingsverkeer, en in Nieuwdorp niet gestopt bij een stopbord. Het excuus was dat ze de Tom in de gaten moest houden.

Bij de tunnel zag Vroni dat er een rubber flap van de motor viel. Thuis zag ik dat deze bij mijn linker voet hoorde.

Getankt in Middelburg, en daarna de motoren afgespoten.

Zaterdag 5 februari

's Morgens oefenen voor 't Requiem van Mozart, en 's middags was het zonnig, dus alleen gereden langs de Westerschelde tot Fort Ellewoutsdijk. (Vroni moest werken)

Daarna via Driewegen, Ovezande, Vlissingen Oost, Nieuw en St.Joosland en Middelburg naar huis. Toen ik thuis kwam was dat rubber ding weg.



Woensdag 8 februari

Vroni haar motor naar Gerritsen gebracht om de sleutel te koppelen, de motor moest daar blijven dus achterop terug. Heen via Arnemuiden en het Veerse meer, terug over de rijksweg.

Zaterdag 12 februari

's Morgens oefenen voor Verdi's Requiem, daarna gaan rijden. Het was wel koud, maar de zon deed zijn best dus viel het best mee. Vandaag Vroni d'r motor ophalen, en daarna nog toeren. Via de rijksweg heen, Wemeldinge, Kattendijke, Kapelle, Biezeling, Eversdijk 's Heer Abtskerke naar Heinkenszand. Je rijdt over wegen waar ik nog nooit ben geweest.

Jeroen was niet thuis, dus bij t restaurant een bak koffie gehaald. Daarna via Nieuwdorp naar huis. En omdat ik intussen een Tomtom steun op de Suzuki heb gezet, kon ik met de Tom rijden. 😊

Zaterdag 26 februari

Een mooie zonnige dag, wat ... het wordt een zonnig weekend! Overdag tussen de 6 en 9 graden. Eerst naar de barbier in de Kanaalstraat, daarna nog de ramen schoonmaken, dank je wel vogels (slaapkamerraam) en storm (schuurramen).

Na een boterham om half twee op pad. Een route uitgezet via Wolphaartsdijk, Zierikzee, Bruinisse, via de Krammersluis naar St. Annaland. Daar 2 koffie en plaspauze.

Dan rondje Tholen. Stavenisse heeft een leuke haven! St. Maartensdijk. In Scherpenisse getankt, € 2,28 voor 'n liter 98!!!

Via Bergse diep naar Rilland.

Vandaar lang de hoogspanningsmasten, onderlangs Goes, 's Heer Arendskerke Lewedorp naar huis.

17:30 thuis, een beetje afgekoeld, Vroni had t koud. }}}Friet!

Zondag 27 februari

Nog zo'n mooie dag. Via de leuke weggetjes naar Wemeldinge, daar koffie in de zon tegenover Octopussy. Vandaar na een rondje langs de haven via Kapelle, 's Heer Arendskerke, Lewedorp, Oranjeplaat en de Karwei naar huis. 13:30 tot 16:00 u.

Zondag 6 maart

7 graden met .

De shade van gisteren even inhalen 😊. Via Nieuwland, Nieuwdorp, 's Heerenhoek naar Ellewoutsdijk. Daarna langs t water via Hoedekenskerke naar Rudy en Anja. Daar een goed gesprek met koffie en Lefe 0.0. Via Goes en Lewedorp terug.

Tellerstand 7740 km.



Maandag 14 maart

Einde quarantaine, Vroni die toch mag werken, daarom belonen we onszelf met een ritje. Vroni was afgelopen zaterdag nog even geweest in haar eigen helmbubbel.

We deden een rondje Walcheren. Het was warm zat om voor Vroni de handmoffen eraf te laten. Zaterdag had ze ook zonder gereden, maar met mijn handschoenen. Goed bevallen, dus zeker volgende winter moet ze nieuwe...

Foto momentje in Westkapelle. In Vrouwenpolder een bakje koffie. Vanaf Zanddijk via de weilanden naar Middelburg. Aquaduct, Arnemuiden, dijkje richting Nieuwland, dan de tunnel naar Rammekens. Daar heb ik 3 keer de hellingproef gedaan. Die oefening ga ik er inhouden.



Zaterdag 19 maart

Eerst getankt, en daarna via de Boulevard kriskras door Walcheren. Zonder Tom, gewoon maar wat doen. Hoogelande, Buttinge, Oostkapelle, Domburg, Meliskerke, Biggekerke, Koudekerke, Vlissingen...

Zon, warm genoeg, maar er stond wel wat wind.

Vrijdag 25 maart

Vroni op de motor naar t werk, ik kon niet want Adri wilde graag heen naar t werk.

Dus om 19 u gaan rijden. Boulevard en een beetje in het wilde weg tussen Vlissingen, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke. Na Vroni opgehaald te hebben op Intra nog een 'kort' rondje Middelburg.

Zaterdag 26 Maart

Naar Paal, allemaal onbekende dorpen, ook twee keer 'alleen bestemmingsverkeer' genegeerd. Heerlijk weer. Paal heeft een mooie getijde haven. Nu lagen alle boten in het slik. Koffie.



Er waren veel vrienden op de weg. Terug langs de dijk, en over de Boulevard in Terneuzen. Via Theo en Judith (uitgenodigd voor vanavond) weer naar huis.

Zit nu aan 8056 km.



Zondag 3 april

Rondje Nieuwland, Nieuwdorp, 's Heerenhoek, Ovezande, Baarland, Hoedekenskerke, via Winfried en Anita voor koffie, terug via de dijk bij Nieuwland naar huis. De bloesem was er maar nog net te vroeg, volgende week waarschijnlijk beter. Het was negen graden, dus prima weer om te rijden. Afgesloten met een ritje Boulevard. Thuis de kettingen gesmeerd.

Donderdag 7 April

Auto in de garage, dus met de motor naar t werk. 's Ochtends weinig regen, maar toen ik op t werk was hoosde 't. 's Middags stond er erg veel wind, heb maar rustig gereden. Zwart stof op de motor dus thuis eerst soppen.

't Weekend naar Brielle maar niet op de motor gegaan, achteraf was t weer er prima voor, maar zo zag t er niet uit.

Zondag 17 april

Heel het weekend visite, niet kunnen rijden. Thierry en Pascalle moesten in eens naar huis omdat Pascalle positief testte. Dus konden wij nog even toeren, prima weer voor.

Langs Ritthem, langs Nw en St. Joosland, door Arnemuiden, langs het Veerse Meer, Goesse Sas, door Goesse meren, naar Wemeldinge. Via Kapelle, Goes, en 's Heer Arendskerke, en dan via de snelweg terug. Lekker om even snelweg te rijden.

Sommige mensen steken ineens over, of rijden een uitrit uit zonder dat het kan.

Maandag 18 april

Rechtstreeks naar de haven van Geersdijk voor de Paasduik. Ik duik niet mee vanwege consignatie. Erg gezellig met veel mensen en aanhang. De Pannenkoeken waren zo op dus gelijk in Kortgene eten gezocht, het was tenslotte al half drie. 0.0 bier en een broodje omelet.



Daarna over de Zeelandbrug, via Kerkwerf, Brouwershaven (mooie kerk en haven) en Den Osse naar Scharendijke. Nieuwe duikslaffen gekocht. In Renesse koffie. Via Veere en tanken bij Vrijburg en dan naar huis.

8375 km

Zaterdag 23 april

Na oefenen van t Requiem, 'k was er op de motor naar toe, en na eten zijn we lekker gaan toeren door de polder tot Wolphaartsdijk. Via Goes naar Kattendijke en Wemeldinge naar Yerseke. Daar koffie. De locals waren in de mood om te praten.

Vroni was een beginner en ik ree al langer...☺

Vandaar op de Tom via een spannende route naar huis.

Boomgaarden in de bloei.



Zondag 24 april

Vroni moet werken maar ik loop nog een paar kilometer achter. Nog een mooie schuit voer langs...



Eerst een rondje Boulevard, dan langs Zoutelande, Meliskerke, Grijskerke naar Niels en Irma voor een goed gesprek en een bak koffie. Daarna via de tunnel naar huis. Heerlijk weer.

8544 km (vandaag maar 45)



Vrijdag 29 april

Via de tunnel binnendoor naar Fort Liefkenshoek. Je rijdt dan door het havengebied, en t is daar best druk. Er stond ook een flinke vrachtverkeer file voor de Liefkenshoektunnel.

Het fort is leuk om even te bekijken, koffie gedaan, verhalen gelezen in de expositie, best een rijke historie.



Dat is aardig om te lezen. Daarna een rondje over de wallen, oortjes teruggebracht, niet gebruikt, en dan over de snelweg E34 naar huis, met een uitstapje in Terneuzen.

Ketting ingevet. 8719 km.

Zondag 1 mei



Na de dienst bij de baptisten, en t eten, naar een brocante winkel in Nieuwvliet. De snelste route ernaar toe. In Biervliet ben ik gestopt om te tanken. Vroni miste me maar volgens afspraak gestopt bij de volgende afslag.

Brocante bezocht, stonden leuke dingen, ook 'n boek voor Oli en Lucas gekocht. En vandaar ingesteld op Cadzand, maar net om de bocht was een grote koffietent met buitenterras, 'De 5 Weeghen'.

Dan een spannende route vaar Terneuzen, maar alleen t eerste stuk was leuk, Groede, Schoondijke, Biervliet, hier ging Vroni tanken, naar huis via Nieuw en St. Joosland. 8854km.

Woensdag 4 mei

Naar ZR, afgesproken om half twaalf bij Motoport te zijn. Vroni zoekt een nieuwe broek uit, van de oude liet de naad in t kruis los. Ook nieuwe handschoenen kocht. Ik heb nu ook een spijkerbroek, dat is lekker van de zomer. Gegeten bij t Goesse Sas, via Goes, Wolphaartsdijk, daarna binnen door naar Kanoa, via Middelburg terug.



Zaterdag 7 mei



Een heel mooie dag, 's morgens kwamen de Zeelandia Run ridders voorbij, motoren, zijspan ridders, trikes, enz. Een verkeersregelaar kreeg zijn motor niet gestart, dus even aan geduwd, al wist hij niet dat dit kon. Na de heg knippen, t eten en de koffie met P en V, richting Zierikzee gereden voor friet, maar t tijdstip was nog te vroeg dus doorgereden naar Brouwershaven. Heerlijke friet met pulled chicken. Tijdens t eten werd t fris en kwam er mist opzetten. Via Scharendijke, Renesse Burgh-Haamstede, Burgh naar de Stormvloedkering.

De zon in combinatie met de mist was heel mooi. Via Serooskerke en St. Laurens naar huis.

9043 km.

Zondag 8 mei



Naar Sas van Gent, alleen.

Rechtstreeks gereden, langs t kanaal, zo reden we vroeger naar daar en naar Gent. Ik wilde het graf van mijn Opa opzoeken. De enige keer dat ik daar was, was met zijn begrafenis.

Het graf had ik snel gevonden. Zo ik roem...

Daarna via een leuke route naar Terneuzen, even bij de sluizen gekeken en op de Boulevard. Daarna naar de Boulevard in Vlissingen maar was dicht, dus doorgereden naar de punt.

Tanken en naar huis.

9150 km.

Zaterdag 14 mei

Hilde reageerde niet op app en telefoon, dus contact gezocht met oom Ronald en die waren thuis. Dus over de snelweg naar Papendrecht...maar je zal t altijd zien, voor Goes moesten we eraf, want er werd gewerkt. Vroni tanken bij de Meeuw in Rilland.

Eerste keer zolang over de snelweg.

Erg gezellig bij oom Ronald en tante Rieki. Eerste dezelfde weg terug maar bij afslag Zierikzee - Fijnaard van de weg af. In Bruinisse wilde ik gaan eten, maar t lukte niet om Vroni haar aandacht te trekken. In Zierikzee zoeken naar een friettent met parkeerplek, maar het centrum is een drama. Na veel moeite uiteindelijk bij de haven gegeten in de zon, prima plek. Friet met lekkerbek. Daarna rechtstreeks naar huis.



9402 km.

Zondag 22 mei

Na t avondeten eerst tanken in Mbg, en dan een toer naar Hoedekenskerke en terug via Ellewoudsdijk. Een mooie warme avond, maar of ik ooit weg wijs wordt in Zuid Beveland?



Jeroen was bezet en tante Jo had al een drukke dag vandaag, dus geen bezoekje gedaan.
9484 km

Hellevoetsluis, Ede en Meerkerk

Vrijdag 27 mei

Rechtstreeks naar Chris en Hilde, koffie en appeltaart. Leuk even bijpraten. Nieuwe aanbouw, tuin, schoorsteen brand. Lekker weer, zon wolken en wind 18 graden.



Vandaar leuke route, bij Nieuw Beijerland met de Queen Jacqueline over, en in Heenvliet bij de AH eten gehaald. Gegeten aan de Paerde-Marckt...

Nu waren we zo dicht bij Brielle, dat we waarschijnlijk voorbij de bedevaartkerk gereden hebben. Daar kwamen we te laat achter, toen waren we al een stuk verder. Een foto stop in Kinderdijk, druk daar en slecht parkeren, koffie in Nieuw Lekkerland en toiletteren....

Over leuke dijken, rondje Kinderdijk is natuurlijk leuk. Het pondje bij Schoonhoven. Gelijk aan de overkant hebben we eerst getankt.

Rond vijf uur was de Tom leeg, was tijdens bezoek niet uitgezet. Laatste stuk op de telefoon, lang leve de haar elastiekjes.... Vroni was moe en had honger en we hadden heel de middag gereden. Het is leuk rijden langs de Lek.

Hotel: Parking is niet motor vriendelijk bij Zonheuvel. We zouden een plaatje bij moeten hebben voor onder de standaard als de motor in het grind moet staan. En de route bordjes met de kamernummers kloppen ook niet. Eten in Doorn bij De Kluis.

Daarna een wandeling over de gele route die vanaf het hotel was uitgezet, en toen een glas wijn.

9733 km

Zaterdag 28 mei

Over de N224 naar Arend en Elsbeth in Ede, Arjen was er ook. Even bijpraten. Huis en tuin bekeken. Daarna naar Huize Scherpenzeel. Mooi stukje park, huizen, omgeving. Kibbeling en pistolet gekocht.



Amerongen, stuw, Wijk bij Duurstede, Pondje t Veerhuis over de Lek bij Beusigem. Ooievaar.

Een eindje verder hebben we de snelle route gepakt, om op tijd bij Vera te zijn. Een stukje A2 tot Vianen, daarna via Lexmond naar Meerkerk.

Verjaardag altijd druk, veel motor praat, 's avond tot 12 uur bij de buitenhaard. Ik heb bij Abel geslapen, en Vroni bij Vera omdat Isa ziek was, Corona.
9842 km

Zondag 29 mei

Vanmorgen gezellig met z'n allen ontbijten, dat is al leuk. Daarna naar de kerk. Daarna nog een beetje gegeten, koffie, spelletje dobbelsteen liegen, knopen leggen, loshalen, knopen leggen enz.



Half drie vertrokken. Zeker bij hun in de buurt is het leuk toeren. Zwanen met jongen. In Rhoon nog het Kasteel bekeken, maar er was geen koffie te krijgen. Pernis, Botlekbrug, Hellevoetsluis, Goeree ook een rondje, op Schouwen en ook, daarna gelijk door naar huis.
10003 km

Zondag 12 juni

Al twee weken niet gereden, en komende drie weken gaan we fietsen, dus een spannende route via Wissenkerke(NB) naar Goes voor een bak koffie. Duitser met paardentrailer nam voorrang op de rotonde van de N57, zijn vriendje erachter ook. Bij Kats was de brug open omdat we via de ventweg reden.

Heerlijk weer.
10082 km

Vrijdag 1 juli

Na de vakantie, is wel een tijd afkicken drie weken niet, weer even rijden. Druk tussen half vijf en half zeven, maar een rondje Walcheren is altijd leuk.

Zon, wind, en 22 gr.
10141 km.

Vrijdag 8 juli

Half acht weg richting Jeroen, ik heb hem geappt maar nog niet geantwoord. Dat doet hij ook niet, want hij was niet thuis. In Heinkenszand was in zijn wijk ook een wielervedstrijd. Verder door via Nisse naar Kapelle, Wemeldinge naar Goesse Sas. Daar hebben we wat gedronken bij 't Loze Vissertje. Liefmans Frutesse 0.0 is echt te zoet.

Via de Piet naar huis. Traction Control getest op het gras, lampje licht op na gasgeven. Nog even een foute weg ingeslagen naar t Crematorium, dat levert handjes omhoog van Vroni op.

24 graden bij aanvang tot 19 graden om 22:00 u.
10231 km



Zondag 10 juli

Naar tante Jo. Dat vond ze heel leuk. Ze mist erg het contact met mensen in Kapelle.

Daarna via koffie in Kapelle, Goes, Goesse meren, Kortgene, Geersdijk, Kamperland eten in Vrouwenpolder. Daarna Serooskerke, via de binnen landen naar Buttinge, Middelburg naar huis om de tuin te sproeien. Erg nodig.

10324 km.

Zaterdag 16 juli

Vroni heeft haar motor een kleine beurt laten geven, en gister weg gebracht, en terug op een leenmotor. Na Verdi haar motor opgepikt en via Kapelle, Yerseke, Kruiningen (veerplein is nu een woonwijk) en over Kapelle (je mag niet over de sluis met de motor) naar Hansweert voor koffie.

Daarna via Kapelle, Nisse, Heinkenszand en Lewedorp naar Middelburg om te tanken. En dan naar huis.

Volgende beurt voor de Honda is over 6000 km. bij een stand van 16967 km
10441 km.

Vrijdag 22 juli

Een uurtje eerder vrij genomen om te rijden. Familie weekend en zaterdag moet V werken, dus geen dan gaat t niet. Allebei het idee om naar Breskens te gaan. Om half vier weg door de Tunnel, Hoek, polderwegen rond Philippine, Pyramide, langs IJzendijke, Turkye, langs Oostburg, Aardenburg, Sluis, Cadzand-Bad. In Sluis begon het te regenen, en omdat we niet compleet nat wilde eten zijn we in Cadzand-Bad naar de frietboer gegaan, ipv Breskens.

In Breskens nog even de jachthaven bekeken, om snel terug te gaan om Paul en Noémi te groeten, want zij gaan morgen weer terug. 19:00 uur terug.

10615 km.

Woensdag 27 juli

Motorles van twee tot vier van Bob, met het verzoek om ons voor te bereiden op de vakantie.

Eerst bochtjes draaien bij de moskee, ook heeft hij counter steering uitgelegd. Als je rijdt, en je duwt links tegen je stuur, dan ga je naar links omdat je de motor in onbalans brengt. Dit is te gebruiken bij hogere snelheden, maar ook bij lagere... Grappig, moet even landen.

Daarna bij Ritthem op een fietspad ABS gevoeld bij alleen achterrem, en met beide. Bij Rammekens helling rijden, de hellingproef, en een stukje off the road. Tussen Nieuwdorp en de Piet, noodstop bij 100 km/u, helling proef, en remproef op een grindweg. Een leerzame middag.

En weer even op de lesmotor rijden, wat ben ik blij met mijn motor! Alleen het zadel al, zat vreselijk...

Vught, Maria Hoop en Westenhoven

Zaterdag 30 juli

Om 10:45 begonnen via een spannende route, maar zo kom je niet snel Zeeland uit.



Dus bij 's Gravenpolder de snelweg op en bij Bergen op Zoom eraf naar Essen. Onderweg even bij de Meeuw getankt. Bij Essen de route "Spanning aan de Grens"

opgepakt, en vrij snel na een pitstop gemaakt bij De Bosrust. Tonic, Croque en Focacia. Dodendraad bekeken net Nieuwmoer.



Een water stop bij de kapel Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen in Zondereigen. Pennen lijken allemaal niet meer te schrijven. Ook bij Zondereigen was een stukje dodendraad, hebben we vorige vakantie gezien. In Hooge Mierden een koffie en een Leffe 0.



Verder op de route tot Luyksgestel, vandaar de kortste route naar Vught.

We hebben gereserveerd bij "Huize Bergen" met de pluim van Intratuin. Die reservering is een eeuw geleden gedaan...

Het bestaat uit meerdere gebouwen en wij slapen in de Zwaluw, laatste gebouw, eind van de gang. Ziet er netjes uit, en het is nog lekker buiten. Veel vrienden op de weg. We reden om 18:10 u de parkeerplaats op en er stonden twee V-Strom 650's...😊

Wel een beetje gaar, ik vond het niet te warm, maar was wel een warm, een als je begrijpt wat ik bedoel.

Huize Bergen ligt op een mooi terrein, grote bomen, grote plas, beetje leger door de droogte, en toch aan de rand van Vught.

Het diner was top, een amuse, en dan drie gangen. Allemaal sjiek opgemaakt.

10873 km

Zondag 31 juli

Lekker ontbijt, veel te veel lekker dingen. ☀️☐

Kortste route naar Maria Hoop, was nog iets van twee uur rijden, maar wel een heel leuke gevarieerde route.

Leuk om bij Maarten en Mirelle te zijn, hebben veel gedaan aan hun huis. Grote garage en tuin. Maarten had ook moeite met opruimen.

Vandaar maar Maaseik om de route "Het Klooster In" op te pakken. In Stramproy koffie. B&B besproken in Westerhoven. Op naar het Achelse Kluis. Abdij en kerk waren niet te bezichtigen, dus maar een fles bier gekocht voor vanavond. 4 trikes met dubbele voorwielen, Can-Am.

B&B is een zolder met alles, is een mooie plek. De motoren mogen binnen het hek, omdat er twee cafe's zijn in de straat...



Gegeten "Bij de Neut", prima tent, vlak bij Center Parcs, lasagne en pannenkoek. Vooraf aan het eten viel er nog een stevige bui.

Eng-Dui 2-1, heel mooi, dames!

Andre Rieu op tv met herhalingen, en wij een Achels trappist.

11057 km.

Maandag 1 augustus

Feest in CH, vanmiddag de vlag uit... Oeoeoe, lekker ontbijtje! Daarna een wandeling in de buurt gedaan en alle high-lights van Westerhoven bekeken.



Om 10:15 vertrokken, een spannende route naar Hoogerheide. Net voor Poppel in het bos stak er een ree voor mij over, we reden rustig dus gewoon een mooi zicht. In Poppel koffie bij dezelfde tent als toen we in Baarle Nassau de fietstocht deden.

Erg leuke rit vandaag, door het bos en dorpjes. Uiteindelijk kwamen we om kwart over een in Huijbergen bij t Hof van Holland, waar we vorige keer ook gegeten hebben. Broodje bal en een tonic. Heerlijk in de zon buiten.

Snelweg tot 's Heer-Arendskerke, dan over Lewedorp naar huis. Achter elkaar op de snelweg gaat best goed, een gaatje maken voor ons twee, als de achterste eerder naar links gaat. 15:00 thuis.

11210 km.

Zondag 7 augustus

Route via N & St. Joosland, Lewedorp Heinkenszand, Abtskerke, 's Gravenpolder, Goes, Wilhelminadorp, de bovenkant van Noord Beveland, Wissenkerke,

Kamperland, daar een ijsje, Serooskerke, St.Laurens, langs Linda, die wist nog niet of ze bij haar zelf naar binnen ging, en thee bij Peter en Vonny.

11300 km

Zondag 21 augustus

Vorig weekend was het geen weer dus niet gereden, vandaag moet het zeker weten... Het eerste plan was, op de motor naar de kerk in Kapelle. Toch met de auto gegaan. Achteraf hadden we moeten ~~...~~. Koffie gedaan bij Rudy en Anja. Vanmiddag een rondje Walcheren met de klok mee. Koffie in Domburg.



11360 km

Zwitserland

Vrijdag 26 augustus



Eindelijk vakantie, drukke week geweest, niet aan mijn eigen werk toegekomen. Pfff, dus wel zin in deze twee weken.

Voor nu: Beer of Wine, that's the question...

Zaterdag 27 augustus

Een beetje in de tuin, een beetje spul bij elkaar leggen, en daarna om half twaalf naar Wout en Suus gereden. Lekker bij gekletst, over notaris, vakantie en wat meer. Was wel mijn zwembroek vergeten...

Rond half zes naar Oli en Isa, en beneden bij de friettent gegeten. De hal was door Isa geschilderd! En buiten hebben ze een leuk zitje...

Zondag 28 augustus

Alleen de eerste dienst meegedaan, daarna in de zon, ketting smeren, banden op pompen, koffers inladen, int. verzekering kaart opgezocht, enz enz.

Vroni vindt het spannend, of er een paar engelen mee konden rijden...

Maandag 29 augustus

☘☘ 10:10 Na de koffie en al het thuis gedoe weg op t gemakje. Wel je koffertje dicht doen voor je weg rijdt. Om 13:00 in Leuven gestopt, er waren erg veel weg wzh, dat hield wel op. Op zich een leuke route. Pistolet en Sprite.



In België kom je nog wel eens een brokkenpiloot tegen.... Even na Leuven wilde we wat meer opschieten, dus naar de snelweg E411 richting Namen.

Bij Dinant ging ze ineens van de snelweg af. Ze was aan koffie toe, en omdat het niet ver was zijn we door gereden naar Dinant en daar een bakje aan de Maas gedaan. Vandaar toch maar de kortste route naar hotel Ibis budget in Livange. Erg leuk 5 km tussen de file door te rijden...

Bij het hotel was een restaurant buiten. Bier, Salade en Lasagne.

Heel fijn, een telefoon van de baas. Altijd internet, wat een luxe.

11744 km 384 km

Dinsdag 30 augustus

Marijn is jarig. Ik was vroeg wakker. Ontbijt. Plan over wat snelweg, en wat niet...

Probeer ik Nancy, of Epinal in te voeren lukt t niet! Zoek ik het op, staat het niet op de kaart!!! Alleen Benelux. Het zal toch niet waar zijn dat dit de enige kaart is....

Gelukkig stond West Europa er ook op. En we konden weg....

Over de snelweg tot Nancy, daar koffie net naast de arc op Place de Luxembourg.



Vandaar, met enige moeite komen we Nancy uit en terug op de track. In de dorpen is dat wat traag maar daarbuiten erg leuk. Bij Flavigny-sur-Moselle fout gereden tot Azalot maar wel een beginners colletje gedaan. 😊

Via Tonnoy terug op de route.

Bij Roville-devant-Bayon bij de Aldi salade en pizza gekocht en gegeten in de schaduw.

Vlak voor de Ballon d'Alsace nog een ijsje gedaan, het was erg warm. Hadden we dat niet gedaan waren we er droog overheen gereden. Onderweg naar boven en boven regende het, naar beneden en de andere zijde was droog. Jammer, want met een nat wegdek ben ik voorzichtig, zeker na een Italiaanse ervaring.



Deze Ballon d'Alsace is leuk om te doen, de gedachte dat Pa hem reed was mijn gedacht aan hem, terugweg nog een keer?

Door naar het Inter hotel Le Louisiana in Andelnans. Er staan nog 2 motoren... Gedouched, gegeten, en wandelen werd niks omdat t miezerde.

Besloten om toch twee vignetten te kopen, en dan net als vandaag een stuk over de snelweg te gaan. Want dat beviel erg goed.

12034 km 290km.

Woensdag 31 augustus

Na het ontbijt een wandeling gedaan, vannacht heeft het geregend, maar nu zon en warm. De andere twee motoren gingen om acht uur al weg... (de vier motoren stonden onder ons raam geparkeerd)

Foto's van Vue sur Image studio, opzoeken.

Een mooie rit, door de Jura, mooie dreigende lichten. Gereden tot Bienne, daar tanken en koffie. In Thun Flammkuchen en Rivella. Rondgelopen, surfers bekeken,



Muller geweest voor 2 stuks mini scheerschuim. Daarna onderlangs het meer verder, en we moesten even stoppen om van het zicht te genieten. GEWELDIG!!!



In Meiringen koffie en een truitje aan, het is hier koeler. Bewolkt, en gaat er wat vallen? Zullen we uitzicht hebben op de Grimsel?



Erg gaaf om te rijden, onderweg zon en wolken, boven compleet in de wolken en 11 graden.

Tijdens de rit naar beneden zie je de wolken over de berg duikelen, en kom je weer in de zon. Het pass rijden gaat nog niet vanzelf maar smaakt naar meer.

Ze zijn hier, net als overal, aan de weg bezig.

Een mooie rit door Goms tot Multiflora. Daar even gekeken en bloembollen in de brievenbus gedaan. Ons hotel is Derby in Fiesch.

Alleen omgekleed en naar het dorp om te eten bij Du Glasier Aletsch.

Prijzen?!?!

Rondje Christania, is dus verkocht, heeft iig een nieuwe eigenaar.

Thee in het hotel, en een wijn voor later.

12343 km 309 km

Donderdag 1 september

In Brig tanken, 2,33 Sfr per liter!

De Simplon op de motor is gaaf, veel verkeerslichten, maar zo mooi om te rijden.
Zon! Boven koffie.



Er rijden best veel motoren de passen, sowieso veel motoren hier in CH. In Domodossela, naar Masera om daar te eten, maar om zeker de trui uit te doen. Die is even niet nodig omdat het hier warm is ☀️☐.

Van Masera naar Locarno is de SS337 door Centovalli. In begin een gewone weg, maar na Re, daar hebben we de "Basilica della Madonna del Sangue di Re" bekeken, is de weg echt geweldig. Heerlijk continue bochten rijden op een smalle weg voor een km of 25? Een beetje jammer, misschien maar goed, dat er een auto voor ons zat. Je hebt zin om te scheuren...



Om 15:15 in Locarno werden we door een agent tegen gehouden, en moesten de motor afzetten vanwege een begrafenis, toen ze de kerk ingingen mochten we door. Even zitten met een ijsje aan t water.

Vandaar door maar niet via de snelweg, het begin was afzien, zon, warm en ontegelijk veel verkeerslichten. Het laatste stuk was weer erg gaaf tot Airolo. En dan eerst de trui aan dan naar boven de St.Gotthard op. Er stond veel wind en boven was het maar 12 graden. Maar een heel mooi uitzicht, omdat het al 18:30 was, avondzon.



Naar beneden vond ik minder fijn omdat er nieuw asfalt lag, dus voorzichtig aan. We hadden een hotel geboekt in Göschenen, hotel Gotthard. We waren er pas 19:15, dus het spul snel neergegoid en eten. Rij tijd was meer als 6 uur.

Daarna hangen, we waren best moe.

12590 km 247 km

Vrijdag 2 september



nog lang na t eten buiten gezeten.

12826 km 236 km

De Furka, helder, 11gr, mooi uitzicht, veel motoren, maar het was niet echt druk om te rijden. Passen rijden gaat steeds beter. In Ulrichen koffie. Veel dames zitten achterop, tot groot plezier van Vroni.

Toen bij Furgangen de hangbrug bekeken. Het uitzicht over de Rhone valt wat tegen, maar het zicht door het dal is natuurlijk wel uniek!

In Naters wilden we eten maar de conditorij was tussen 12 en 2 dicht, dus een salade en een koek bij dr Coop gehaald en opgegeten op het terras van de conditorij. Toe dachten veel mensen dat ie open was. 😊

In de buurt van Sion een bui misgelopen, het waren alleen spetters. In Montreux koffie en wat gelopen. Daarna door naar Essertes. Rob Jan was er ook. Ik kreeg de indruk dat ze het wat vonden om op vrij lichte motoren om zo'n eind te rijden... 's Avonds



Zaterdag 3 september

Vannacht heeft t geregend, vanmorgen ook. Ontbijt en een spelletje Yatzee gedaan met Rob Jan. Daarna kwamen Paul en Noemi, Thierry en Pascale, Marianne en Filip, Dany en Flo eten, een gezellige bende.





Thierry nam ons naar het zendstation van Mount Pèlerin voor een rondleiding. De regen trok weg over Montreux, daarna werd die hoek helder. Via de wijngaarden terug naar Essertes.



Weer gegeten en lang na gepraat, echt zo'n na het eten gesprek.

Zondag 4 september

Ik zei das buutegeweun, ik vroeg Rob Jan weet je wat dat betekend? Hij zei, gewoon buiten?

Naar de dienst, was voor mij redelijk te volgen, daarna samen eten. Ik kwam in gesprek met een koorzanger, en die gaf mij nog een hint over het stuk Peacemakers van Jenkins. Dus die moet ik snel opzoeken.

De extra dienst geskipped, en de kathedraal bekeken en de toren beklommen.

Een variatie op "hiep hiep hoera!" is Fais pipi ou tu purai.



Daarna samen met Jean En Lil een Italiaans ijsje gehaald, en even langs het meer gelopen in Lutry.

Daarna de kettingen gesmeerd, appartement van Dany en Flo bekeken, en gegeten... RJ naar Basel voor het werk.

Biertje en pasta, en over ons Sporen verleden gesproken.

Maandag 5 september

Opruimen en we gaan op weg...

Liliane moest al op tijd weg om te werken... (gisteren afscheid van genomen) vannacht is er regen gevallen, niks van gemerkt, vandaag weer zon. ☀





Naar Gruyère, stadje bekijken. Kasteel, kerk, begraafplaats, toeristen die met bussen kwamen, winkeltjes...

Daarna door gereden richting Corbières omdat we geen afspraak hadden tot 4 uur. Maar toen zag Vroni de Jaunpass aangegeven staan, en zijn we die gaan doen. Geen heftige pass, eigenlijk gewoon leuk (of raken we er aan gewend?).

Via Weissenbach BE, Spiez, Bern naar Bienne. Bij de afslag naar Schönbrün ging Vroni eraf maar ik kon niet volgen. Bij mijn volgende afslag Büren, gebeld en afgesproken bij mijn afslag, konden we weer samen verder.



Dus we waren half vijf in de Rue du Nord.

Wat gedronken en geklets, zijn we bij oom Wilfred gaan racletten, erg lekker. Michel en de kids, en later Nancy nog even gesproken.

13059 km 233 km

Dinsdag 6 september



Ontbijt bij oom Wilfred, daarna op pad met Thierry. We zouden de rit naar het zuiden maken tot Yverdon. Maar na een uur kwam er regen dat we terug zijn gereden en geschuild in een tunnel. ☔

Maar toen moesten er 2 vrachtwagens door, maar ook dat lukte.



Toen het iets minder regende zijn we naar een restaurant gegaan, want het was toch etenstijd. Dat hebben we even gerekt, en toen weer gaan rijden naar Yverdon, want dat zag er op de kaart goed uit. Een mooi blauw meer... leuke klimmetjes en afdalingen...erg leuk.



Terug heb ik een douche genomen, even daarna bood Michel de hammam aan, dat is een turks stoombad. Erg lekker!

Daarna samen met iedereen inclusief een vriend Raoul Lasagne geeten. De maaltijd begon pas om 20 uur maar was erg gezellig.



13222 km 163 km

Woensdag 7 september

Op het gemakje ontbeten met Nancy, Thierry et Pascalle et noncle Wilfred. Wat kunnen ze goed door elkaar praten, dat viel mij gisteravond ook op. Tjonge, en dan is het lastig om het gesprek te volgen.



Eerste stop in Saint-Ursanne, een oud stadje vlak bij de grens. Brug, kerk, kaarsje, straatjes, bussen toeristen en boulanger. Koffie en broodje.

Voor de Ballon nog twee schrik momentjes, een korte invoegstrook, een strot gas om voor een vrachtwagen te komen, en net daarna in een inhaal moment een afslag nemen, voor een vrachtwagen langs, en op de uitvoegstrook vol in de ankers... Laten we het hier maar bij houden!

De Ballon d'Alsace, van Thierry heb ik begrepen dat dit een dingetje was van noncle Fredy, dus deze is voor hem, wat ging dit lekker. Vroni trok haar gashandel flink open, het was rustig dus het kon, HEERLIJK!

Die grijns op haar gezicht, al we boven stoppen! Ook vind ze t heerlijk als andere dames achterop stappen. 🍷

Net na Epinal leek het te gaan

regenen, dus toch maar een regen broek aan, voor mij de eerste keer. Maar het bleek eigenlijk niet nodig te zijn.

B&B hotel in Frouard (bij Nancy). Gauw de zoi neer gegooid en naar de Buffalo Grill... die bleek pas in 18:00 open te gaan. Bier bier bier...

Rondje gelopen en bij Leclerc een fles wijn, Genepe en een ijsje.

13512 km 290 km

Donderdag 8 september

Een ontbijt wat het geld maar lala waard was, dus een tweede koffie, die kon er mee door. Even een foute start richting Nancy, en hopla weer door naar Luxembourg. Het werd toch niet Longwy, ... koffie plus in Bettembourg.

Eten in Neufchateau bij de bekende Sanglochons. Dat was lang geleden...!

Besloten om in Namen te slapen op een boot. Via de N4 naar Namen, maar dat lijkt veel op een snelweg, dus na een foute invoer in de Tom, via Profondeville (koffie) naar Namen.

In België lijken sommige wegen alsof je offroad aan het rijden bent.



De boot ligt aan de kade, motoren ernaast, het is een gave kamer, erg sjiek. Omkleden en de stad in. Zijn we ooit het Citadel op geweest? Hapkin, Chimey bleu, en een Ceasar salade

13826 km 314 km

Vrijdag 9 september

Een prijzig ontbijt, maar ja, op een boot...



Via Waterloo en Halle naar Ninove. Er werd regen afgegeven dus gelijk maar innvolledig tenue. Tanken en een uurtje later een stop voor Vroni om haar handschoenen te wisselen. Ninove even zoeken en Taverne Ninove gevonden, voor een Crocue en een koffie.

Daarna de Abdijkerk bekeken, deze is heel erg mooi, witte muren, dus erg licht binnen. Groot orgel, er werd op gespeeld, dat was mooi.

Vandaar naar huis met de bekende omleidingen. Eén keer glibberde mijn voorwiel door in de bocht op een kruispunt, dat was effe eng.

Tunnel een kwartiertje dicht. Thuis, en toen koffie... Mijn

schoenen zaten vol water.

14031 km 205 km totaal 2671 km

Epiloog

Onze bevindingen van deze vakantie.

- Rond de 250 km rijden per dag, max 300 is genoeg.
- 5 tot 5,5 uur rijden is ook zat.
- Om een beetje op te schieten moet je wat snelweg nemen, anders kom je er nooit.
- Vignet in Zwitserland is noodzakelijk.
- De extra les van Bob was van een goede zet.
- De zwarte broeken zijn niet echt nodig, scheelt ruimte, ik moet dan wel een regenbroek kopen.
- Winterhandschoenen mee vond Vroni wel fijn.
- Met flinke regen staan mijn bergschoenen vol water.



Zondag 18 September

Ketting smeren en banden oppompen.

Rondje Walcheren, niet door Domburg maar via Aagtekerke.

We merken wel dat de vakantie invloed heeft op je rijden, het gaat met niks. Tanken bij OK Vlissingen.

14097 km

Di-Do 20-22 September

Na het werk, koplamp laten vervangen, maar de motor moest blijven, het dashboard moest los. Tegelijk maar een beurt afgesproken, elke 6000 een kleine, om de 12000 km een grote beurt. Leenfiets. Woensdag was hij niet op tijd klaar, en achteraf moest ik toch overwerken.

Donderdag opgehaald, klein rondje gedaan Vlissingen, Intratuin Middelburg. 's Avonds ging Vroni collecteren voor de Nierstichting, en ik naar Veere, Vrouwenpolder, Banjaard en terug.

14167 km

Zaterdag 24 September

En ja hoor, Lidy over de streep. Eerste proefles.



Vrijdag 30 september

Een mooie vrijdag voor een regenweekend. Dus effe toeren. Ik kon niet eerder weg, dat was jammer. De kortste weg maar langs het Veerse meer naar Bruinisse, om daar aan de haven buiten kibbeling en friet te eten. Erg lekker!



Dan via Sirjansland, Zonnemaire, Dreischor, Brouwershaven, Serooskerke, naar huis te rijden, met als uitstapje de Veerse dijk.

Er vloog een witte (zilver)reiger met mij op, en op Neeltje Jans waren grote zwermen vogels die vlak over mij heen vlogen, een heel gaaf zicht!

14295 km

Zaterdag 8 oktober

's Morgens eerst koor, maar werd in de pauze gebeld om te werken.

's Middags over de Boomdijk naar de Welkoop in 's Heerenhoek voor Aspen benzine voor de kettingzaag. Binnendoor langs de nieuwe hoogspanningsmasten naar 's Gravenpolder, Goes en daar om de koffie aan de haven. Druk in Goes.

Via Veerse Meer terug, tanken bij Vrijburg.

Deze week is de stoep voor de nieuwe deuren gedaan, dus de motoren op hun nieuwe plek gezet. De drempel over valt echt mee...

14378 km

Zondag 9 oktober

Met zulk mooi weer even rijden. Via Nisse en Goes naar Kapelle om tante Jo op te zoeken. We waren net binnen of ik kon naar het werk.

's Avonds om het af te leren nog een rondje boulevard, maar daar mochten we niet op.

14470 km

Zaterdag 15 oktober

Een ritje met Lucas, omdat ie deze week een broek en een helm heeft. Opgepikt bij m thuis en 5 kwartier rond gereden, Middelburg, Koudekerke, Dishoek, Vlissingen, de Punt, Middelburg, stukje snelweg, en hij vond t leuk!

14508 km

Zaterdag 22 oktober 2022

Accu's halen van Vroni haar verwarmde handschoenen, via Arnhemuiden Heinkenszand, Ziekenhuis naar Motoport.

Handschoenen voor Lucas gekocht. Langs Erik in Kattendijke, die moest 4 keer kijken voor hij mij herkende. Via Goes, Stelleplas, Lewedorp, Nw en St.Joosland, Ritthem naar huis. Geen koffie onderweg.

14587 km

Woensdag 26 oktober

Een bijna midweek in de Kempervennen.

Kawasaki EN 650 Vulcan S gehuurd bij Huybers motoren in Schijndel. Poeh, die heeft veel staan. Vroni heeft een Honda CMX 500 Rebel

Koffie en appel gebak in Aerle Rixtel.



In America even een bakkie bij oom Jan, broodje eten in Sevenum, het was intussen 2 uur.

Vanaf Sevenum gewisseld van motor.

In Gemert een bakje koffie. Terug gewisseld...



Via Boekel en Veghel terug. Om 17 u ingeleverd, om nog wat van de avond te hebben. (Had ook mo ochtend om 10 u. gemogen)

De Rebel is voor mij veel te klein, pijn in mijn gat, omdat mijn knieën te hoog zitten. Qua motorvermogen beter als de CB500, maar mag van mij meer. Daarna was t rijden op de de Vulcan niet echt lekker. Het zadel zou meer steun in je gat moeten geven, zodat je rechter blijft zitten. Motorische beide leuk, geluid ook gaaf, de Vulcan brult als je 't gas open trekt.

126 km.

2021 18271km

Vrijdag 28 oktober

Je zal na ziekenhuis en corona er achter komen dat de vrouw waar je in '61 mee getrouwd bent, waar je de laatste 12 jaar voor gezorgd hebt, overleden en begraven is. En dan twee jaar later alsnog een rouw proces in gaan. Dan zeggen je kinderen, zet de foto haar een beetje uit je blik veld, en dan zeg je, nee, die foto blijft daar staan....

Zaterdag 29 oktober

Heel erg warm weer...

Rondje Veerse meer met Lucas. Mbg, Arnemuiden Wolphaartsdijk en in Kortgene koffie / Fristy. Via Geersdijk, Kamperland, Veere, snelweg naar huis.

14673 km

Donderdag 10 november

Rondje Walcheren, Vroni koop avond, in de schemer weg. Lekker in het donker rijden. Veere, Domburg, Westkapelle, Vlissingen.

14729 km

Zaterdag 12 november

Eerst een stopcontact in Lucas zijn kamer gezet. Toen ik thuis kwam mocht ik gelijk werken, GS BOSS stuk gemaakt. Thuis eten en van half 3 tot kwart over vier gereden. Eerst in Middelburg tanken, tankstation Vlissingen was niet bereikbaar. Via Borsele langs de zeedijk naar Ellewoutsdijk, fort en haven.



Terug via Driewegen en Westeindse weel naar huis, om na de koffie, met frisse moed de prunus te snoeien...

Zo mooi zonnig weer, en Vroni maar werken...
14798 km.

Donderdag 24 november

Vroni op de motor naar de koor repetitie, ik met de auto om de tassen mee te nemen. Verder was het zonnig, dus 's middags even de shade ingehaald.

Vlissingen, Zoutelande, Meliskerke, Aagtekerke, Grijpskerke, N57, Middelburg en Vlissingen.

Lekker in de schemer / donker rijden...

14841 km



St. Laurens, voor het kerkje...

Woensdag 30 november

Ha, ik wilde een draai maken bij Lidy in de straat, moest ik de motor plat leggen. Het ging vrij voorzichtig maar toch hield ik hem niet. De fout was ik wilde de draai maken zonder slippende koppeling. Te druussig dus... De tweede keer ging wel goed. 😊

Met z'n viertjes op de motor via Koudekerke, Meliskerke, Aagtekerke, naar de zeedijk bij Westkapelle. Daarna via Grijskerke en Vlissingen terug.

14892 km



Zaterdag 24 december

Horen we dat Albertine net haar A heeft gehaald. Tot 3 weken terug had ze het niemand verteld. Is toch wat, die stiekemerd...

Met Lucas naar de Boulevard, Koudekerke, voor Zoutelande naar Domburg. Even gewandeld bij Westhove, dan Oostkapelle, via N57 naar Vrouwenpolder, Veere naar huis. Na Lucas afgezet te hebben, even langs Chris.

14950 km

Maandag 26 december

Ze moest rijden! Oli en Isa waren weg en ze vroeg of ik wou rijden... zo gaat 't. Gesteun enzo om alles aan te trekken, maar eenmaal onderweg was het prima. Ze had de accu's van haar handschoenen niet opgeladen.



Mbg, Arnemuiden, Wolphaartsdijk, Colijnsplaat, Wissenkerke, Kamperland, Veere, foto momentje, en naar huis...

Suzuki: 15026 km. begonnen in 2022 met 6744 km. Totaal 8282 km

Honda: 21540 km. begonnen in 2022 met 13451 km. Totaal 8089 km