

# 2023 Onze motor ritjes

## Zondag 1 januari

Wat is er nu mooier om het jaar mee te beginnen. De vrije dag rond de kerst waren een aardig eind verregend en vandaag zou het droog blijven. Om half een vertrokken, langs de tunnel door de B-wegen naar Heinkenszand. Via snelweg, eerst duur tanken, naar tante Jo. Zij is sinds de laatste keer wel achteruit gegaan. Meer berustend, alles was goed, veel vergeten, niet weten wat ze wil vertellen...



Dus niet te lang gebleven, we hadden haar gestoord want ze wilde even rusten, maar sliep nog niet.

Via Wemeldinge, Kattendijke, Goes, Wolphaartsdijk, binnen door de b-wegen naar het haventje van De Piet, langs de kanaaldijk, Vroni tanken bij het zwembad, en dat was 20 cent goedkoper, boulevard, naar huis voor koffie. Vier uur thuis.

15128 km (102 km vandaag)

## Dinsdag 3 januari

39 jaar getrouwd, en een beetje goed weer, dus gaan we rijden. We gaan voor een lunch naar Hulst. Via een spannende route ernaar toe.



Daar de Sint-Willibrordusbasiliek bekeken, en toe eten. Het was druk dus we moesten even wachten, we zaten buiten aan t einde van het terras dus koelden we wel een beetje af...



Via Axel terug met een foto momentje achter Nieuwdorp.  
15246 km

### **Zaterdag 7 januari**

Vroni was haar telefoon vergeten mee te nemen naar, en ze wilde m toch graag hebben. Dus eerst naar Intratuin, daarna door om Albertine op te halen voor een V-Strom toertje Schouwen...





Nieuw en St Joosland, langs  
Arnemuiden richting  
Lewedorp, over de snelweg,  
om onder langs de Piet, door  
Oud Sabbinge,  
Wolphaartsdijk, een rondje bij  
Kats, Zierikzee, langs  
Dreischor naar  
Brouwershaven. Daar koffie  
en plas pauze.

Via Den Osse, Renesse naar  
Neeltje Jans voor wat foto's.

Via dijkje van Veere,  
Middelburg, Vlissingen, tanken  
naar huis voor nog een bakje  
koffie.

Waar is de Tomtom, is die nu voor het huis van de motor gehaald? Gelukkig had ik hem in mijn helm gestopt, en lag dus binnen...

15385 km

### **Zondag 8 januari**

VVG, snel eten, want het is erg zonnig. Spannende route Hoedekenskerke. Eigenlijk alleen gestopt voor een foto van de kerk in 's Gravenpolder.

15448 km

### **Zaterdag 14 januari**

Banden opgepompt, ketting gesmeerd, zie ik in mijn achterband een spijker zitten...

### **Woensdag 18 januari**

Motor weg gebracht om de band te laten repareren.

### **Donderdag 19 januari**

Opgehaald, met de auto heen. Na een tour Boulevard, Zoutelande, Meliskerke, Koudekerke naar huis. 's Avonds lopend om de auto. Kosten waren maar € 20,-

15481 km

### **Zaterdag 28 januari**

Druk met koren, vandaag mooi weer, zon, droog.

Eerst naar Mbg, Vroni moest wat ruilen, daarna via Vrijburg (V tanken) Koudekerke naar Westkapelle zeedijk. Daar gevraagd of Vroni op de V-Strom wilde, even proberen met zitten, toch net te hoog. Nu stond de motor niet vlak dus bij t proberen

is kennelijk de steun ingeklapt, en toen ging ie om. Ook kwamen Martin en Yolanda net aan met de Mud.

Via Meliskerke, b-wegen, Middelburg, Vlissingen terug.  
15537 km

### **Zondag 5 februari**

Donderdag moest Vroni naar t 3e concert in Zierikzee op de motor, omdat ze later klaar was. Als Nellie met mij mee wou rijden, had ik ook op de motor gegaan.

Vandaag zon, en weer een (5e) concert in Zierikzee, dus via Veere en Burgsluis. Mooi om in de zon te rijden, uitzicht, zwermen vogels, uitzicht vanuit Burgsluis op Zierikzee. Terug over Lewedorp.

15640 km

### **Zondag 19 februari**



Met z'n drieën, Albertine erbij, na alle pekeweken even toeren. Tanken in Mbg, naar Ellewoutsdijk, Hoedekenskerke, via Nisse Heinkenszand, ik voorop voor een extra rondje 's Heer Abtskerke, 's Gravenpolder, Goes, Goesse meren, naar Wolphaartsdijk, Arnhemuiden naar huis.

15735km

### **Vrijdag 24 februari**

Motorbeurs in de Jaarbeurs. Erg leuk, je mag motoren uitproberen met rijden, niet gedaan, maar je mag ook er op zitten. We waren allebei gecharmeerd van de Royal Enfield Celestial Red. Die heeft een fijne zit met toch de voeten iets meer naar voor.

Verder motormeiden, tweede hands gekoken, zonnekap voor de TomTom, een motor hemd gekocht. Daarna gegeten in Meerkerk, ook gezellig!



### **Zaterdag 25 februari**

Tussen twaalf en één een rondje want om één uur zou de tuinman komen. Boulevard van twee kanten, Mbg, snelweg naar huis. Er was zoveel werk in de tuin dat er geen tijd meer was om nog een rondje te doen. Heerlijk ☀️ maar wel koud.

15758 km

### **Dinsdag 8 maart**

De auto was naar de garage, dus op de motor. Geen pekkel wel veel regen. Ook terug regen. Levert op t werk en bij de Toyota garage wel leuke gespreken op.

Ik wilde morgen ook motoren naar NEN 3140 in Oude Tonge, maar ze hadden de pekkel weer gevonden. Achteraf veel sneeuw op de 9e, dus was misschien maar beter om niet te rijden....

15788 km

### **Woensdag 18 maart**

Nieuwe kozijnen boven, lang niet gereden en zon, wat wil je nog meer. Na de koffie via Mbg, b-wegen naar Biggekerke, Meliskerke en Domburg. Via de strand route bij Oostkapelle, naar Vrouwenpolder, Veere, stad Mbg, door Essenveld naar huis. Toen stemmen.

15837 km

### **Zondag 19 maart**

Rondje met Lucas. Het spetterde heel eventjes, half hoge brug, Mbg, over de dijk naar Arnemuiden, Wolphaartsdijk, Zierikzee, Flauwers, Burgsluis, Veere. De temperatuur was net lekker, Lucas had alleen koude vingers... Banden opgepompt.

15944km



## Zondag 2 april

De dag van de Motorrijder. Met Albertine, eerst tanken, naar Breskens via Biervliet en Sasput. Daar koffie, de zon kwam steeds verder door, en via Hoofdplaat en de binnenwegen, Nieuwdorp en Mbg terug.

16066 km



## Zaterdag 8 april

Na een Kinder MP en de MP gisteren, beide in de Veeerse kerk, met alle repetities voorafgaand, eindelijk een vrij weekend. We gaan toeren.

Om tien uur vertrokken naar oom Wim en tante Coby, via de dammen route, daarna via de groene kruisweg, binnendoor naar Dort. We waren daar tegen half een. Soep en een boterham en lekker bij gekletst.





Daarna via een deel van de Track Biesbosch naar de B&B de "Loofhut" in Herwijnen. Pondje bij Kop van 't Land, Werkendam, Hank, Dussen, pondje (gratis), in Welseind koffie, Nederhemert, in Brakel het pondje, en de Loofhut gevonden. Ze zijn aan de dijk bezig, de weg was afgesloten, maar wij zijn bestemmingsverkeer.

Leuk plekje onder aan de dijk.

Gelijk door naar Oli en Isa voor friet, daarna nog even een bak thee bij Wout en Suus. In het donker weer terug, dat was ook lang geleden.

16327 km



## Zondag 9 april

Op tijd op, want we gaan met Oli en Isa naar de RK kerk.

Daarna bij hun frutssel gegeten, dan konden we op tijd toeren. 's Avonds zouden we bij hun eten. Dus om één uur vertrokken. De lange en korte Vecht route met Oli zijn PC kunnen laden.

Fout de Tom ingesteld, dus Vroni reed naar het beginpunt in Huizen. Dit had het dichtst bijzijnde punt moeten zijn, en dat was Loenen a/d Vecht. Tant pis! Maar de lange route was geen fijne track, na diverse rondjes over op de korte. Die ging beter...

Huizen, Naarden, Bussum, Hilversumse Meent, koffie in Weesp, Driemond, Abcoude, Baambrugge, Loenersloot, Loenen aan de Vecht. Daar mochten we niet verder verboden voor auto's en motoren. Dus terug en via Vreeland, Overmeer, Nederhorst Den Berg, Hinderdam naar Hilversumse Meent.

De rit was mooi, je moet wel een goeie track hebben. Maar de paden langs we Vecht en de plassen en andere rivieren zijn mooi. Maar ook hier zijn er plaatsten waar ze auto's en motoren weren...

We hebben niks bezichtigd, dat gaf ook niet, op het eind van de middag waren we best moe.

Bij Hilversumse Meent gekeken hoeveel tijd we nog hadden... We konden nog even, dus via Baarn en Soest, langs het Paleis, naar Oli&Isa want zij zouden koken, beenham, boontjes in spek, aardappeltjes uit de oven, en toe appel uit de oven en ijs.

Op tijd naar de Loofhut, eigenares heet de Looff, kwam uit Kortgene, had ook in Terneuzen gewoond. Zo kwamen ze aan de naam, (stuur) hut en hun naam.

16576 km

## Maandag 10 april



Uitgeslapen, we hadden nog genoeg te eten, dus ze kwam geen ontbijt brengen, en dat kwam goed uit, want Jantine moest naar de kerk.

Via het pondje een spannende route richting Bergen op Zoom. Almkerk, Dussen. In Geertruidenberg nog even gestopt om de toren te bekijken. Alles was dicht, oer-Hollands.... We hadden geprobeerd om contact te krijgen met Margreet, maar die hadden een vol geplande dag, dus niet meer gedaan. Made, Zevenbergen.

De grote brand op het industrie terrein van Etten-Leur was goed te zien, flinke rookwolken. Daarna reden we dicht langs Oudenbosch, dus zijn we de basiliek gaan bekijken. Dat stond nog op de bucket list. Na een omelet en koffie weer door, het zou gaan regenen. Via de binnen wegen en de oude rijksweg in Zeeland, langs Nisse, naar huis. Op het eind ging het door regenen. Sokken nat.

16726 km



### Zaterdag 15 april

Vroni had haar motor donderdag naar Gerrits gebracht voor een beurt en twee nieuwe banden. Ze had de leenmotor terug... Omdat ze vandaag moest werken mocht ik er om. Die leen motor, een Honda CBF500 is echt niks, maar ja, dat wisten we al. Heen via Arnemuiden en Wolphaartsdijk, terug via 's Gravenpolder, Nisse, Nieuwland en Ritthem. Lekker in de zon! Kregen complimenten over het aantal kilometers wat we gereden hebben afgelopen jaar, en dat we tot Italië gekomen zijn.



### Zondag 16 april

Tuurlijk moest Vroni op haar nieuwe banden rijden. Rondje Walcheren. Foto aan het Veerse meer. Tank leeg gereden tot ie

knipperde, en dan gaat er 15 liter in. 16794 km

### **Zondag 23 april**

Gisteren zouden we naar Brielle gaan, maar ze voorspelden niet veel goeds. Dat bleek achteraf veel mee te vallen. Vroni werken, ik rijden. Ok, het begon met spetters maar het regende niet door, half uur later was t droog.

Borsele, Ellewoutsdijk, Hoedekenskerke, Nisse, Heinkenszand, Lewedorp, vliegveld, Arnhemuiden, Mbg.  
16885 km

### **Maandag 24 april**

Nu had Vroni dit weekend niet gereden, dus na het werk een rondje Kapelle. De appelbloesem moet nog iets verder bloeien, maar de prunis doet het goed. Mooie kleuren aan de bomen.

17949 km

### **Donderdag 27 april**

De ketting gesmeerd, veel te lang geleden. Ook de banden op spanning gezet. Vroni moet werken vandaag. Mbg, Sint Laurens, Oostkapelle, Domburg, Westkapelle, en even bij Hermien en Udo langs.

16997 km

### **Zaterdag 29 april**

Verjaardag van tante Jopie.



Met Albertine een rondje gedaan, haar voorstel was naar Cadzand. Ik had de Tom niet mee dus op de bonnefooi, zon in de rug proberen te houden, de weg gezocht. Gereden via Boekhoute, Watervliet, Sint Laurens, Maldegem, Eedde, Heille, Sluis en Cadzand. Koffie gedronken in Biestro Bruist! Dat is het vroegere "Shalom" van Jaap en Francien.

Via Cadzand- Bad, veerhaven naar Breskens, naar de Dukdalf in de jachthaven voor kibbeling. Vandaar via Nummer Een en Hoofdplaat naar huis, via een tankbeurt in Mbg. 380km op één tank.

17177 km.

## Zondag 30 april

Intrariders toerdag. Start bij Intratuin, Klaas en Silvia, Rinalda en Ronnie en Mischa. De spannende route begon gelijk, rondje rotonde vlak bij Intratuin.

De zak met alle de dijkjes, twee wegen lagen wel heel dicht bij elkaar. De brug over kanaal door zuid-beveland was open. Via de oesterdam naar Stavenisse, waar we gegeten hebben vlak aan de jachthaven. Aan tafel werd er gesproken om te vragen of Sjakko ook een donatie zou doen, en dat is gelukt.



Vlak voor Bruinisse verloor Mischa zijn nummerplaat op een flinke verkeersdrempel. Ook de brug bij Bruinisse was open. Tijdens het wachten is met hulp van Ronnie en tape de plaat weer geplakt.

Daarna stress voor Vroni want de weg door/om het park Grevelingenhout werd door de tomtom nog steeds niet goed aangegeven. Maar na een paar keer keren ging het weer goed.

Tanken bij Renesse want Mischa heeft maar een kleine tank, daar vertrok ook Ronnie. Na de Veerse gatdam ging Rinalda ook verder, tot we allemaal naar huis gingen. Dit was een mooie dag!

Volgende keer, om half vier een koffie break en dan ieder zijn eigen weg, dat is prettiger als een afval race.

17400 km

### **Zaterdag 6 mei**

Net na de middag even rijden, er komt regen. Tussen Ritthem, Arnhem, Nieuwdorp, Lewedorp, s Heer Arendskerke, Wolphaartsdijk, s Abtskerke, alle onbekende B-wegen gereden. Het spetterde al, maar regende niet door.

17458km

### **Vrijdag 12 mei**

Vroni haar broek is binnen, rits gerepareerd, dus lekker toeren naar Goes.

Arnhem Lewedorp door de polder.

Terug via Abtskerke en Nisse vliegveld Mbg, Jos gesproken en getankt, ik alleen.

17521km

### **Zaterdag 13 mei**

Rondje voor t feestje van JP en R.

Haventje van Nw en St Joosland, Arnhem, Lewedorp, Ovezande, 's-Heerenhoek, langs Total, ze gaan daar de hoogspanningsmasten weghalen, autoweg naar huis.

17571km

Ze vraagt wat vanuit de hal, ik zeg maar ja... Als ze binnenkomt schrik ik, moest ik iets gelijk doen? Dus ik vraag, wat zei je zonet? Ze zei, of ik haar fiets wil smeren, maar je had toch al 'ja' gezegd...

### **Maandag 15 mei**

Paniek, Vroni is haar paspoort kwijt! Bezoek Notaris maar zonder gedaan... Sinds Gent, of was er nog iets tussen door? En dan moet je zoveel tassen hebben, ... met vakjes en ritsen...

Bezoek Notaris maar zonder gedaan...



### **Dinsdag 16 mei**

Koplamp was kapot, had Vroni gezien, dus een afspraak gemaakt.

Eerst naar Actemium Goes, voor een werkoverleg, daarna naar ZR. Vandaag naar Ovaa, gelukkig werd het gelijk opgelost, want het was het moeilijke lampje, waar het dashboard voor gedemonteerd moet worden. 25 euri.

Even door Vlissingen.

Verder was bij Isa nog alles stabiel.

17643 km

### **Woensdag 17 mei**

Een appje met een foto van d'r paspoort... tasje, ritsje, en nog een ritsje.... Zo vlak voor de vakantie. <zucht>

### **Vrijdag 19 mei**

Gister op de parkeerplaats in Den Osse werd ik gebeld dat Étienne geboren was. Vanmorgen, voordat Vroni moest werken er even naar toe.





### **Zaterdag 20 mei**

Vandaag feestje van Vera en Tabitha, op de motor ernaar toe. Lunch bij Hetty's, net voorbij Achthuizen bij de carr pool plek.

Bij het weg rijden vond Vroni dat ze moest doen wat de gps zei, die stuurde ons terug. Na een draai 6km verderop weer door. Kiltunnel, 2 euro tol, ere rondje door ... naar Noordeloos, maar daar was niemand. Toen door naar Wout en Suus. Een gezellig drukke verjaardag, zwembad met koud water, veel kinderen, samen eten, openhaard, half tien naar de B&B Den Dool aan de Botersloot. Even het terrein afgelopen tot de tiny house.

17810km

### **Zondag 21 mei**

Via spannende route naar Oli. Isa had wat koorts, verder bezoek hadden ze afgezegd. Beschuit met muisjes. Foto's. Vandaar langs de Linge naar Tiel, een heel leuke route. Lunch bij de Tol in Kapel-Avezaath.







Na het eten de kortste route genomen naar het feestadres in Volkel, het was nog niet druk, we waren op tijd. Leuk om wat neven en aanhang te spreken, en oom Jozef en tante Elly, oom Ricardo en tante Rieky, en familie...

We zijn na het eten naar buiten gegaan waar het erg lekker was in de zon.

Om half zeven vertrokken, eerst tanken, maar dat lukte niet bij de BP. Na anderhalf uur binnen wegen waren we het beu, tenslotte wil je ook nog op een beetje tijdstip thuis zijn. Dus 22km voor Breda de snelweg op. Het koelde af tot 14 gr. van de 25 gr die het was... best fris op t eind. Snelweg rijden is waardeloos.

18101km

### **Vrijdag 26 mei**

Een ritje naar t werk. Vroni wilde de auto.

18131km

## **Vakantie Duitsland**

### **Proloog**

Het plan was Routes des Grandes Alpes en Route Napoleon. Wat we verder zouden doen, was minder bekend. Boekje was binnen, routes voor de Tom gedownload.

Kortom, helemaal klaar voor. Zaterdag ging ik in detail kijken en ik kwam er achter dat de weg van Chapelle de Roselend tot Cormet de Roselend afgesloten was wegens schade, als ik het goed heb is dat de 26e mei ingegaan. Recente schade? In ieder geval dicht tot 7 juli. Verder was de Col de l'Iseran ook dicht en dat was normaal tot de 2e vrijdag van juli, de 9e dus. (Niet gezien dus...)

Dus dit maakte dat we de plannen snel moesten omgooien.

Wordt het Kopenhagen, in Nederland blijven, Oostenrijk? Het is Duitsland geworden, eerst de Eifel, daarna richting Stuttgart. Bij de Eifel had ik twee routes, noord en zuid,

hij heet de 1000 bochten. Voor Zuid Duitsland was ook een boekje, maar dat was te laat om te bestellen, dus alleen de tracks gedownload.

### Dinsdag 30 mei



Gisteren eerst nog even naar Étienne geweest, hij moest niezen maar deed dat heel zachtjes. Heb hem gezegd dat opa hem wel zou leren niezen. Ingepakt, ketting gesmeerd, B&B "Zum Goldhahn" in Montenau (bij Amel) besproken. Vanmorgen stofzuigen, vuil naar de kliko, afwassen, zelfs de groente la uit de koelkast moest schoon...

Rond 11 weg, maar eerst tanken. Tunnel, Sint Niklaas, Mechelen. Druk met vracht verkeer zo op derde pinksterdag. In Mechelen gestopt om wat te eten/drinken. Effe naar het plein gelopen.

"Follow the Sun" - Xavier Rudd

Dan binnendoor naar Leuven, daar de E40 op. Na Luik bij een Parkeerplek koffie gehaald en een koek. Door naar

Amel, jammer, wel de Tom goed instellen, 5 km terug naar Montenau ...

Mooie kamer, geen diner, dus nog even toeren naar St. Vith. Eten bij "An der Linden".



In de kapel, naast de B&B, een kaarsje gebrand. Daarna nog even gewandeld langs de RAVeL in de buurt van de hut. Zon, werd iets koeler, maar verder prima.

18446km 315km

### **Woensdag 31 mei**

Ontbijt was goed, teveel zelfs. Rustig opgestart.

1000 bochten route zuid, we rijden hem met de klok mee. Is wel heel erg leuk. Wel weer even wennen, de bochten inkijken, alles wat ons geleerd is enzo... Het glooiende landschap is mooi, veel roofvogels, we gaan te hard om goed te kijken.

In Steffeln koffie, en even rondje rond de kerk. Hier staan alleen de jaartallen op een grafsteen, en geen datum.



In Mürtenbach aan de Kyll naar de Bertradaburg gelopen maar het was niet open. Geeten bij een bakkerij.

"Sunshine" - John Denver



Bij een wegomleiding ging het een beetje mis met de Tom. Uiteindelijk omdat we ook een stukje wilde afsnijden, voor Keppeshausen de Tom op Clervaux gezet. We gingen bij Übereisenbach de grens over en in Hosingen aan de koffie. Luxemburg, Duitsland, België, Duitsland, België. Vroni toch wel een beetje gaar...

Daarna de route verder naar St.Vith. Onderweg een aantal keer een wouw gezien. Vandaag stond er flink wat wind, de temp was max 25 graden... De route is afwisselend, even lekker doorrijden of opletten want de bochten volgen elkaar snel op.

Eten net voor St. Vith bij "Zur Alte Mühle". Wordt wel een "alkoholfrei" vakantie, als je nog moet rijden na het eten...

Een rood wijntje van de eigenaar...

18719km 273km

## Donderdag 1 juni

5 dames uit de West Vlaanderen waren er vannacht, gister avond tijdens de wijn waren ze aardig aan het kakelen. Ze komen uit Brugge en gingen wandelen.

Op veel plekken zit vangrail met de onderschuif rail erbij. Hier gebeurt nog wel eens wat denk ik.

Ook de Noord route doen we met de klok mee, het eerste stuk is dus bekend. Er stak een ree over het veld! Weer wouw, nu op oog hoogte. En even later een vos in het open veld!

In Berk op zoek naar koffie wat cola en een koek werd.

In Steinfeld de basiliek bekeken, deze stond wel heel erg in het teken van Herman Jozef.

Daarna lukte het slecht om eten en koffie te vinden. De horeca doet het hier niet. In Antweiler even een cola en zit momentje...

Afgestoken van Antweiler naar Nohn. Een beetje heilig vandaag, komt dat door de heide brand in de Hoge Venen? Het lijkt ook meer steilere hellingen te hebben, we hadden een paar haarspeld bochten. Het scheuren gaat steeds beter, moet niet gekker worden... (de motoren rijden ons toch nog wel voorbij)

In Wallenborn, Landhaus am Brubbel, eindelijk koffie, koek erbij.  
Dit is heerlijk rijden !!!

"En het regent zonne stralen!" - Acda en de Munnik



18993km 274km

Doorgereden naar Gasthof Wisonbrona, hier zouden we geslapen hebben. Gaan we nu het eten proberen. Hier is het nu niet heilig meer. Heel Zuid Europa heeft onweer.

Dak terras met de brugse dames...

Eén route is een stuk gemakkelijker als verschillende routes, wat past achter elkaar? Waar blijven we meerdere nachten?

Besproken onder Heidelberg voor twee nachten.

## **Vrijdag 2 juni**

Wat koeler vandaag, trui aan.

Eerst gestopt, want Vroni wilde echte handschoenen. Dat vermoedde ik al, als ik mijn handen buiten mijn handkappen stak. Daarna was het hoognodig om te tanken. Een stop in Longkamp, maar ook hier geen koffie...(koek en cola)

Er rijden ook asozen rond hier, een Tesla met een erg goede verzekering.

Hebben ze een prachtig dal, ruim en breed, gooien ze er een snelweg doorheen op poten... twee keer gezien.

In Alzey van de snelweg. Eerst de Nicolaikirche bekeken, deze is erg mooi, maar ook kaal(niet RK maar evangelisch).

"Here comes the sun" - The Beatles

Koffie mit Flammkuchen. ☺

Vandaar, met snelwegen vermijden aan, naar Sandhausen, Hotel Bauer met biergarten. We kwamen door Worms, wat was daar ook alweer...? Ohja, 1521 - Maarten Luther wordt als ketter in de ban gedaan (edict van Worms). Kerken in rode steen, Worms, Sandhausen, en we hebben er meer gezien. Ook de grond is hier rood van kleur.

Gegeten bij het hotel, daarna nog een blokje om gedaan.  
19288km 295km

## **Zaterdag 3 juni**

Gisteren stond de douane ergens te wachten bij een oprit van de snelweg, reed met ons gelijk op. Plukte even later een auto met een AL (Albanie) plaat van de weg.

Het was gister ook een beetje heilig, maar dat maakt dat de heuvels in de verte vervagen, dat is een mooi zicht.

Met de bus naar Hbh Sud Heidelberg. Vandaar naar die AlteBrücke, was nog best een eind lopen. Wel een paar kerken bezocht en een verloren synagoge, verwoest al in '38. Schloss Heidelberg bezocht met de apotheek museum en tuin.

Warm, maar uit de zon goed te doen. Koffie en een quiche op de kornmarkt. Tor en sluis, rondje bruggen, dunkel bier op de Marktplatz. Hopelijk mijn kop niet te veel verbrand.

"Die Schöpfung" - Haydn

Vanavond orgel concert in de HG kerk en vuurwerk. Maar voor t vuurwerk wordt het te laat, omdat we met de bus zijn. Dus alleen het orgel concert, nadat we kebab gegeten hebben. Het concert was gaaf, soms snoei hard, met het grote orgel.





Daarna hebben we Bismark op de foto gezet, en net de bus misgelopen, dus wachten. Welke halte was ook niet duidelijk. Gelukkig niet heel de dag met motorkleding moeten lopen. Een dunkel zodra we terug waren net voor tien...

### **Zondag 4 juni**

"Als de zon schijnt" - André van Duin

De route 1 - Jagst-Neckar-Tauber met de klok mee. Een stukje naar Rothenberg maar het dorp en weg was afgesloten, maar was wel lekker om te rijden, qua bochten.

Veeeeeeel motoren op de weg!!!

In Erbach koffie plus.

De weg is leuk, meer rechtdoor, dus niet zo bochterig als in de Eifel, maar stukken tussen de bomen (koel) en dan weer door het open veld (warm). In Erbach koffie plus. Daar ook brood laten smeren, die eten we op en Miltenberg (aan de Main).





De middag was taai, warm, geen zitvlees (V). In Markelsheim een Erdinger 0% voor mij... Vanaf Röttingen van de route af en verder naar Hotel Strauss in Würzburg. Motoren op de binnenplaats a 13€, en met ontbijt a 15€.

Aan de overkant een biertje gehaald maar, met bier op, dan loopt de stoep raar... (zei Vroni)



Er was een festivalachtig iets in de stad, met veel wijn en streetfood, dus wat worst, kartoffelsalad en saurkraut geeten. En daarna op de Alte Mainbrücke wijn gedronken en dat deed dus echt iedereen. Het was daar gewoon gezellig druk, muziek erbij! Bestek, bord en glas ging met een pfand, kreeg je later geld terug. Niks te wijn in plastic bekertjes...

19535km 247km

### **Maandag 5 juni**

Jean is jarig!

Toch maar een nacht bij geboekt, het ontbijt is erg compleet, kamer nog eens duurder, maar we kunnen vandaag zonder rugtas rijden, en dat is ook wat waard. En...Würzburg is een leuke stad.

De route is: 7 Würzburg, boven Heidelberg 263km. Ook deze gaan we net wat inkorten,

moet wel leuk blijven. Begin is een vlotte route. Tanken. Koffie in Hammelburg. Gereden tot Münnerstadt, de route is een beetje gewoontjes. Vroni had niet door om eerder af te slaan, dus zoveel hebben we niet ingekort. Daar een broodje en cola gehaald. Auto's kunnen best inhalen als ze motoren als tegenligger hebben. 😊



In Fahr gingen we met een pondje over de Main, het was daar net te breed om te springen. In Volkach ketting spray gehaald bij de Honda dealer. Druk daar.

Voor Sommerach deed de route weer gek, ik zal die gasten van de site Alpentourer.de eens schrijven. Daar koffie en een koek. Erdbeeren und Spargel, daar maken ze overal reclame mee.



We reden vandaag door een wijengebied. Overal zie je ook een Vinotheek. Terug in het hotel, korte broek aan en weer weg.

Bier bij Irisch Pixie, daarna wat gelopen, nog best druk, tot we wat vonden om te eten. Een moetertje, want het begon net te regenen, maar dat was maar kort. Heerlijk gegeten! Daarna omdat er iemand hoognodig een toilet nodig had, en ik was het niet, terug gelopen naar het hotel. Daar drinken we een illegaal bakkie thee. Je mag geen waterkoker gebruiken op de kamer. Duitsers en regeltjes...

19777km 242km

### **Dinsdag 6 juni**

Ze waren al vroeg aan t klussen in de straat, dus de wekker was niet echt nodig.

We gaan de route 1 van zondag oppakken vanaf Röttingen tot Tauberzell en dan verder met de route 8 Steigerwald naar... Maar... in Röttingen begonnen we met een omleiding tot Creglingen, dus gelijk route 8 maar ingesteld. Route 8 is tegen de klok in, dus op de kaart gezien een rechte weg.

Voor Illsheim de kettingen ingespoten en even gezeten... In Bad Windheim koffie en een notenkoek.

Vandaag begon met half bewolkt, maar nu helemaal bewolkt, trui aan, jammer hoor... Vandaag geen spectaculaire route, weinig bijzonders.

In Gerhartshofen koffie en broodje worst. Vroni zei net, weinig ooievaars, maar hier een flink aantal nesten. Overstekende eekhoorn. Daarna nog een extra rondje bij Bamberg gedaan, en toen naar hotel Alt-Ringlein, in het centrum. Met de motoren de lift in, parkeren in de kelder. Bier(plank), ze hadden Rauchbier!!!, ijs, Raadhuis, Dom was dicht, Italiaan.



Gewandeld. Nog in de St. Jacob (kerk) geweest!  
19980km 203km

TULISTI CLAVOS LANCEAM MULTAMQUE IGNOMINIAM  
IN NUMEROS DOLORES  
SUDORES ET ANGORES  
AC MORTEM:  
ET HAEC PROPTER ME  
AC PRO ME PECCATORE  
CUR IGITUR NON AMEM TE  
JESU AMANTESSIME?

## Woensdag 7 juni



Lekker ruim ontbijten buiten, dan gereden naar Ebelsbach, vandaar de route 8 weer opgepakt. In eerste instantie vrij vlak, beetje saai door het platte land, maar daarna de heuvels in. OK, het is niet de Eifel, maar zo door de bossen en over de toppen is leuk rijden. En intussen 20.000km op de teller!

In Rauhenebrach koffie met een Erdberen koek.

Pfff, dit stuk heeft veel weg werkzaamheden, en als je dan de omleiding doet en je kijkt te vlug naar de Tom, dat rij je een rondje. Ik zei Burgdorf, moest Bergdorf zijn, (of anders om) potato, potahto...

In Scheinfeld een broodje en drinken. Nog even een praatje gemaakt met een lange dutse fietser (+e).

Gereden tot Vroni moest tanken, dichtsbijzijnde was Uffenheim, het 2e tankstation bestond ook echt. Kortste route terug, leuk, weer over de Steigerwald Höhestasse.

Koffie in Schlüsselfeld, daar was ze aan toe. Plassen bij de kerk.



Daarna naar t hotel, heel snel omkleden om nog een half uurtje de Dom in te kunnen. (alleen)

Rauch bier, eten en wandelen.

20244km 264km

## Donderdag 8 juni

Fronleichnamtag

Je hoort t aan de klokken, en het gezang voor t oefenen. We zitten vlak bij de Dom waar het buiten gehouden wordt. Dus op tijd ontbijten, dan kunnen we het mee maken. De mis op de Domplatz, was gaaf, een goed koor, kinderen en volwassenen, maar niet zo hoog in leeftijd als ons koor. Wel mooi, er kwamen toch een hele berg op af. Ik schat toch minstens 2000...

Daarna de processie kijken, dat was een flinke, iedereen doet dan ook mee, brandweer, verenigingen, enz.

Daarna omkleden en naar hotel Luis in Regensburg over de snelweg tot Neumarkt ...daar koffie en snelweg vermijden. Leuke route langs de velden. In Regensburg een



donkere lucht en gerommel. Een paar spetters en daar bleef het bij. De kamer is nog uit de bruine periode....

Lopend naar Stadtmitte, eerst een omelet eten, daarna de Dom in, de dienst was bezig. Deze hebben we uit gezeten, het koor en orgel was gaaf. De rest ook, maar bijna gelijk aan vanmorgen. Het is erg gaaf, het koor, hoge damesstemmen (of zijn het de kinderstemmen) boven de rest uit, de zware tonen van de pedalen van het orgel. Kijk, hier is een kerk of Dom voor gebouwd.

Daarna ijs en kuieren, zitten, fotograferen, bier of wijn, enz.

Eten bij Hans im Glück.

Via Hotel Maximilian, van de Donau fietstocht, terug...

Hotel zoeken voor morgen kost veel tijd...

20415km 171km



## Vrijdag 9 juni

Een hotel met eigen stijl, wel veel bruin, is dat jaren 70?

We waren op tijd weg. In Simbach, koffie. Veel motoren op de weg. Maar de weg is wat saai. Wel besloten gelijk naar het hotel in Reit te rijden, en niet eerst naar Schönau... Nu komen we langs Chiemsee, ik ben benieuwd!

In Burgkirchen an der Alz even gestopt, gesproken met een local, daar de tom op Chiemsee ingesteld, het leek mij leuk om daar te kijken. Bij het wegrijden reed mijn motor raar, heel erg raar. Een beetje wiebelig, alsof je in een spoor rijdt. Een straat verder ben ik gestopt, zocht eerst wat in mijn voorband maar er zat een bout of draadeind in mijn achterband, M6 of M8 dus nog een flinke. En dan zoeken wie je kan helpen...



Uiteindelijk een adres gevonden, want de 2 reparateurs die vlakbij zaten waren allebei dicht of namen niet op. Toen we Holzleitner in Winhöring (15km verderop) belde, werd er opgenomen door een nederlands sprekende dame op, (Marijke). Zij zag aan het nummer dat ze Nederlands kon spreken. Na 45 min werd ik opgehaald met een bus. Vroni reed er achteraan. Ze hadden twee nieuw gebruikte banden voor mij. Ze hadden ook een echt nieuw stel, maar dat waren geen asfalt maar meer terrein banden.

Koffie gekregen, even moeten pinnen, ... 250 € het ophalen is niet gerekend. (denk ik) 20555km

Van kwart voor één tot vijf uur hier mee bezig geweest. Dan door naar Reit im Winkl naar hotel Löwen. (Dus geen Chiemsee meer)

Bier und Rösti.

Gelukkig reed ik mijn band stuk, Vroni haar banden zijn net vervangen!

Waar ik ook zo'n hekel aan heb, gebeurt er iets, staat het binnen no time op WhatsApp...

Het laatste stuk zaten we al op 5 route Deutsche Alpenstrasse tussen de bergen, dat was heel leuk om te rijden, en .... Vroni werd helemaal lyrisch bij het zien van de chalets en bergen!



Rondje gelopen, morgen een molletje kopen.

Iedereen groet hier met Servus [serwoes]

Servus is een Latijnse begroeting. Het staat letterlijk voor dienaar of slaaf en betekent dus zoveel als tot uw dienst. Met servus groet men vriendschappelijker dan bijvoorbeeld met het formelere goede dag. Men kan het woord zowel bij verwelcoming als bij afscheid gebruiken. (wiki)

20651km 236km



## Zaterdag 10 juni



Zon! Heerlijk om wakker te worden met een berg voor je raam en zon in de straat. We sliepen aan de grote straat door het dorp maar vannacht was het rustig.

Koffie in Neubeuern.

Sudelfeldpass gereden, heel veel motoren....weekend zeker? Dit was heerlijk rijden, bochten, een paar haarspelden, veel hoogte verschil, mooi uitzicht.

Eten gehaald in Schliersee, opgegeten in Hausham voor de kerk, bankje, schaduw.

Toen wou Vroni een fotoplekje aan t meer bijvoorbeeld. Maar het is zaterdag, na een feestdag, veel mensen waren er op uit. Dus dat ging het niet worden.

Omdat we nog tijd hadden zouden we doorrijden naar Bad Tölz en vandaar naar Snooze appartementen in Holzkirchen. Maar in het stuk van Kreuth tot de Sylvensteinsee Damm was er een heel erg zwarte lucht boven

ons. Op de dam spetterde het even, en daarna gingen we weer de zon tegemoet.

In Bad Tölz koffie en even rond gekeken, daarna naar ons hotel.

Onderweg stak er een vos over. Self Check In, met een code krijg je je pasje, lekker gemakkelijk. Douchen. Drop. Bier. Griek. Thee op de kamer.

Bij de bier tent stond geen bier op de kaart, alleen probier...

20850km 199km

## Zondag 11 juni

Vroni vindt het fijn dat ze na het haar wassen geen helm op moet, je haar wordt zo plat van een helm dragen. Heb ik geen last van.

Zon komt na tienem, de toppen van de bergen in de wolken, 23 graden is prima.

Zondag, in de natuurkerk, of is dat te ... om te zeggen? Bergen en water en een blauwe lucht, dat is toch geweldig...

Koffie aan de Kochelsee. Het is zondag, dus druk op de weg... De auto's durven bijna geen fietser in te halen. Net na Garmisch Partenkirchen ging de Tom weer eens

op tilt, na een flink rondje even wat anders ingevoerd om uit de loop te komen. Nu waren daar een paar nieuwe kruispunten, dus mogelijk nog niet op de Tom.



Voer ik Oberammergau in, gaat Vroni de woorden zoeken van één of ander liedje...

<https://youtu.be/DOVK6S-t4HQ>

Heut' kommt der Hans nach Haus.



In Ettal eten, mag wel, is kwart voor twee. Daarna de baseliek bekeken, erg mooi, niet gezongen, hadden we wel moeten doen, maar er waren nogal wat mensen.

Erg veel motoren op weg. O en dan zijn er een berg leuke bochten te nemen, gaat heel lekker, opletten op de bus, die maakt een grotere bocht op een pas, en je moet wel op tijd de politie zien die net om de bocht staat. Je gaat hier plat langs de grens met Oostenrijk.

Hotel Amadeus in Bad Hindelang.  
Eerst bier, dan naar de kamer.



Had een filmpje gemaakt van langs lopende koeien. Dat speelde ik op de kamer af. Vliegt Vroni poedelnaakt naar het raam en kijkt over de zonwering en zegt: "Koeien, ik hoor ze weer, maar ik zie ze niet!" 😊

We zijn ergens anders gaan eten. De sleutel kaart van de deur werkte pas de 3e keer. Hij wou onze paspoorten zien. En de tax was apart, is overal inclusief, dus deze toko heeft minpunten. Gewandeld, daarna thee.

21075km 225km

### **Maandag 12 juni**

Nog wel het bier betalen, anders klopt de kas niet, was de opmerking van troela van het hotel. Toetje op, bordje weg. Vreemde lui... Ze vergat goeiedag te zeggen toen we weggingen, dus deed ik het maar, het kon er net af.

Zon en bijna strak blauw. Route naar Lindau was mooi en een leuke pas op het eind, alleen slome duikelaar reed voor ons, zo kwamen we niet op tempo. Zelfs de Duitser achter mij ergerde zich. Maar verder gaaf!



De aankomst als je Bodensee beneden ziet liggen is een plaatje, moest een camera op de helm hebben. Meer van zulke plaatjes gezien, met de weg richting meer... Gewacht met koffie tot Lindau, dat werd dus 11:50.

Eerst koffie genomen, dan rondgekeken rond de haven, daarna Beiersche Weisswurst gegeten met 0%. En rond half drie verder... en dan valt het tegen, het was warm. Twee grote militaire helicopters vlogen over.

Om 15:30 koffie in Mettenberg.

Eén of andere... snee me af op de snelweg. <schrik>

Daarna een snelweg dicht, en omleidingen. Dus pas om 18:00 in Hotel am Bad in Esslingen am Neckar (bij Stuttgart). Een warme rit, zeker in de file.

Gegeten bij Gast haus Rössle ... lekker buiten. Was een kleine km verderop.

Wat zal ik blij zijn om ook eens op een goeie stoel of bank te kunnen zitten....

21362km 287km

### **Dinsdag 13 juni**

Het hotel is een beetje zozo, maar verder goed, komende nacht hebben we een beter locatie. We boeken altijd een nacht van te voren.

Ik vind het prima zo, ook weer lekker om naar huis te gaan. Hoop op niet teveel file, dan is de rit snel gemaakt.

Eerst naar Müller voor inkopen kleine toiletartikelen. Daarna op weg, maar de wegen rond Stuttgart, daar kan nog wel wat aan gedaan worden. Pfff.

Voor Auenstein had ze zin in koffie, de tijd was het ervoor de km nog niet echt.

In Leiselheim eten, eigenlijk gaat het best lekker en schiet ook op. Om 13:00 moeten we nog maar 150 km. Misschien de laatste kilometers via niet snelweg doen...



In Waldesch koffie, nog maar een stukje, nu zonder snelweg. Maar dat viel tegen, snelwegen vermijden, werd rijden over autowegen, en het was best druk. Sommige uitzichten waren mooi, maar geen stop plek. 27°C



Gauw douchen. Daarna bier.

Gelopen tot het pondje, drukke rivier veel scheepvaart. De horeca had het druk, veel ouderen. (nog ouder als ons!)

21703km 341km

### Woensdag 14 juni

Nou, we waren nog geen 10 km op pad, toen Vroni voor een rotonde na een schakelfout (in z'n 2 optrekken) omviel. En alles in tweeën, ik reed er tekort achter en tikte haar

achterlicht kapot. Beetje lekkage op de weg. Wat is dat?

Alles opgeraapt en een voorbijkomende chauffeur vertelde dat er een motorzaak in de buurt zat.



Bij navraag in een winkel, naar Remagen gereden. Die man vertelde dat het koelwater was geweest uit de overstort, is er uit gelopen omdat de motor plat lag. Tape gebruikt om het achterlicht licht met de scherven weer rood te maken... En weer door! Stoer wijf heb ik !!!

In Röhe koffie, na een irritante actie van een vrachtwagen.

Eten in Tessenderloo. Met uitzondering van de bedrijfsauto's rijden ze in NL en B toch een stukje fatsoenlijker...

Rilland koffie. Rond 16:00 uur thuis.  
22050km 347km. Totaal: 3919km

**Slaap adressen:**

Alpgasse 12 87541 Bad Hindelang

Amadeus Würzburg Juliuspromenade 5 97070 Würzburg

B&B Amel Zum Bahndamm 2 Amel Waals Gewest

Bad Breisig Rheinstraße 11 53498 Bad Breisig

Dominikanerstraße 9 Dominikanerstraße 11 96049 Bamberg

Holzkirchen Müncher Straße 22A 83607 Holzkirchen

Holzleitner August-Unterholzner-Straße4 84543 Winhöring

Hotel Bauer Sandhausen Hauptstraße20 69207 Sandhausen

Hoter Regensburg Landshuter Straße 24 93047 Regensburg

Reit Löwe Tiroler Straße 1 83242 Reit in Winkl

Uhlbergstraße 7 73734 Esslingen am Neckar

# Nog meer ritjes

## Vrijdag 16 juni

Gerrits even laten kijken welk achterlicht besteld moet worden, en voor mijn shirt, schouder, elleboog en rug bescherming gekocht.

Schoot een ree over de weg. Maar die heb ik niet gezien...

22118km

## Zaterdag 24 juni

Rondje Serooskerke, Oostkapelle, Aagtekerke, Westkapelle (foto), Vlissingen, 's avonds in doorwaaitenuw.

22167km

## Zaterdag 1 juli

Het moest gewoon effe vandaag.

Borselle, Ellewoutsdijk, Oudelande, Ovezande, 's Heerenhoek over de N62 en N254 via binnendijk van Ritthem terug...

22234km

## Vrijdag 7 juli

Vorbij aan Zoutelande en

Westkapelle door de b-wegen, even de dijk op bij W om de zee te zien. Domburg, Oostkapelle, Vrouwenpolder, Veere, tanken in Mbg. 2,14€ de liter.

22287km

## Zaterdag 15 juli



Met Lucas, Linda, Manon en Judith naar Race-Kids in Dordrecht, waar Manon en Lucas zouden rijden. Manon ging op een mini bike, en Lucas op een pocket bike. Ze vonden het beide geweldig, Manon werd zelfs een beetje overmoedig! Lucas bleef wat voorzichtig als ging hij er op de duur wel voor, door de goede instructie van 1 van de medewerkers. Ze weten daar goed hoe ze met jongelui moeten omgaan.







### **Maandag 17 juli**

Eind van de middag naar Port Zeelande, Thierry, Pascalle, Oli, Isa, Étienne, Perrine en Joan waren daar. Wraps gegeten. Windkracht zes, oppassen voor zijwind. (foto)

22386km

### **Vrijdag 21 juli**

Nw en St. Joosland, Boomdijk, Arnemuiden, door Wolphaarsdijk langs de haven, Goes, rondje oost, SHeer Abtskerke, Nisse, Heinkenszand, via dijkjes naar Nieuwdorp langs Nw en St Joosland en Ritthem.

22461km

### **Dinsdag 25 juli**

Gister de auto bij Ovaa gezet en terug gelopen met Lucas. Vandaag op de motor naar ZR, en de motor ingeleverd om kwart voor negen.

### **Woensdag 26 juli**

En weer opgehaald, en effe langs Minnaar, de leenlamp inleveren.

22513km

### **Zaterdag 29 juli**

Rondje Walcheren met Francien van Iwaarden. Binnendoor langs t kanaal van Mbg naar Veere, Veerse dijk, even langs het Veerse Meer over de dam, Vrouwenpolder, Domburg, Westkapelle, Aagtekerke, Biggekerke, Vlissingen en tanken.

22585km

### **Vrijdag 4 augustus**

Nieuwland, langs Arnemuiden, Goes, Kattendijke, Wemeldinge, Hansweert. Daar kibbeling gegeten. Langs de dijk tot de centrale.

22682 km

### **Vrijdag 11 augustus**

Met Albertine, Mbg, naar Arnemuiden over de dijk, Wolphaarsdijk, Kats, onder de dijk naar Colijnsplaats voor een bakkie thee. Via Glasjesnol, Wissenkerke, N255 en N57 naar huis.

22773km

### **Zondag 13 augustus**

Naar Etten-Leur, snelweg, op bezoek bij Margreet en Martien, waar tante Cock, Albert en Marjan ook waren. Erg gezellig in de tuin gezeten. Mooi huis!



Terug binnen door naar Bergen op Zoom, daarna tanken bij Rilland, en bij 's Heer Arendkerke via Lewedorp naar huis.

22964km

### **Zondag 20 augustus**

Met Rinalda, Ronny en Klaas, Silvia de lange Haringrit 2022 gedaan. Deze is erg leuk. Vroni vergat op "Rijdt" te duwen, daar kwam ze naar een tijdje achter, dan gaat de Tom niet zo lekker. Maar 2 rare uitstapjes bij Oostburg, die foutjes van Vroni bleken te zijn. Was gewoon bluf!

Voor de koffie door het Belgische land en dorpjes. Het kwam mij erg bekend voor, omdat het stuk gelijk was met wat ik met Albertine gedaan had, toe we naar Cazand reden.



In Sint Anna ter Muiden koffie. Dat was lang geleden dat ik daar was. Vandaar door Zeeuws Vlaanderen terug naar Biervliet. Daar aan gekomen gelijk door naar de Tunnel. Voor de tolpoort even geklets een afscheid genomen. 23164km.



## **Donderdag 24 Augustus**

Rondje Veere, Even over het Veerse meer gekeken, via de Vlissingen terug.  
23203km

## **Zondag 27 augustus**

Vakantie!

Gisteren begonnen met een vakantie ontbijt, en een regendag.

Vandaag om 8 uur weg om bij Oli en Isa de kerk mee te maken. Eerst gekeken wat het weer doet, en dat zag er goed uit. Na het tanken in Rilland droog over gekomen tot Gorinchem. Tijdens de dienst een flinke bui. We reden weer droog naar de flat, en daarna gingen de buien vrolijk door.



Niet te dicht achter Vroni rijden, want ze werpt nogal wat water omhoog...

Een gemakkelijke maaltijd, beetje wandelen door Gorinchem, stiekem Formule 1 volgen... Wat is Étienne weer veranderd, lach zuinig, maar heeft veel aandacht. Erg leuk!

Om vijf uur eerst de bui (!) afgewacht en toen naar Meerkerk gereden. Even lekker eten, bijkletsen, dat was ook weer een tijd geleden. Voor hun is de school, en het werk weer bezig. Rond achten vertrokken naar Woudrichem (Workum), waar een leuke B&B op ons wacht. Snel B&B vol liefde kijken. Suus had een flesje wijn mee gegeven, die hebben we soldaat gemaakt.  
23377km

## **Maandag 28 augustus**

Koor afgezegd, we kunnen niet alles. Beetje fris vannacht. Geen ontbijt. Wel thee en koffie.



De route heet: "Het grootste geheim van Nederland, de nieuwe hollandse waterlinie" van de Biesbosch tot Naarden. We zijn ingestapt bij Woudrichem natuurlijk.

Slot Loevestein, Poederrijen, Brakel, "been there, done that". Bij de bakker, koffie en twee krentebollen.

Yeaah, we gaan weer met het pondje. Het weer is goed, zon en bewolking, prima dus...



Asperen, doorgezaagde bunker, pondje bij Culemborg.

Reigers, witte reiger, lepelaar, ooievaars.

Broodje gehaald in Bunnik. We gaan langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie, daar moet in nog een wat over opzoeken. Overal forten, bunkers om te schuilen en kazematten. Ik wit niet dat er zoveel waren.

Koffie aan de Loosdrechtse plassen met heel veel ouderen...



De weg langs de Vecht is erg mooi, huizen, kasteeltjes, bomen. In de buurt van A'dam hebben we de Tom ingesteld op Hoogland. Toen was het ondertussen half vijf.

Bert heerlijk gekookt, gewandeld, thee, sigaar, wijn, en lekker bijgekletst!

23569km

### **Dinsdag 29 augustus**

We hoorden vroeg al gerommel, maar weten wij veel hoe vroeg zij aan de gang zijn. Wat blijkt, ze hebben Benthe vroeg opgehaald omdat de bevalling bij Marjolein en Boaz was begonnen. Wat is Benthe een lekker ding!

ANWB rit: "Terug naar 1816"

Deze rit is anders als de vorige, hier kan je meer doorrijden. In de buurt van Nunspeet koffie van de boerin en ik mijn ontbijt. Doorgereden tot Elburg, daar even rondgelopen, leuke stad, en kibbeling gehaald bij de haven. We waren niet alleen...





Afgestoken naar 't Loo, daar de route weer opgepakt tot Apeldoorn. Onderweg door de landerijen en heide velden. Mooie huizen. In Apeldoorn, vlak bij de Naald, koffie, en toen was het half vier, tijd om de kortste route naar Hoogland te pakken. Het weer werd een beetje dreigend, maar we zijn droog aangekomen. (Sleutel onder de pot).

Het is een jongen, Naud...

Vanavond uit eten geweest in Amersfoort bij het Kanneetje. Vooraf nog even een Amersfoorts biertje "Koene Ridder" gedronken en die sloeg er gelijk al in. Drop ijs toe! Vroni mocht terug rijden. Nog lekker thee gedaan en lang gesproken, dit was een fijne avond.

23750km

### **Woensdag 30 augustus**

Vandaag is Marijn jarig. Koffie zonder ontbijt, dat gaat best goed! Bert had gebak gehaald, en Yonna en Marijn kwamen ook.

Twaalf uur weg, dreiging van regen bij Meerkerk, daar tanken, maar echt regenen ging t niet, broodje gekocht. Spannende route tot Hellevoetsluis, langs Alblasterdam, Ridderkerk, dwars door Rotterdam, langs station Lombardije, Spijkenisse, over de groene Kruisweg, en daarna over de N57 naar huis, maar eerst nog een bakje koffie in Goedereede, aan de haven in de zon.

Al met al een paar mooie dagen...

23955km

### **Woensdag 13 september**

Vroni haar motor wegbrengen naar Goes. 24008 km

### **Donderdag 14 september**

Koplamp vervangen na het werk bij Ovaa, daarna een rondje Vlissingen. Toen ik thuis was, zag ik dat ik gebeld was door ZR, dus met de motor gegaan. Dan eten, en



een bezoekje aan Danielle gebracht.

24077 km

### **Vrijdag 15 september**

Motor van Vroni halen, eerst effe shoppen (Vroni) in Middelburg, snelweg Goes, motor niet klaar. ☹️ Via Wolphaartsdijk en Arнемuiden naar huis.

24141km

### **Zaterdag 16 september**

Albertine gevraagd om mee heen achterop te mogen rijden, dat vond ze wat spannend, dus ik mocht op haar motor, zij achterop. Snelweg heen. Vandaar op Vroni haar motor, eerst koffie in Kapelle, daarna over Biezeling, 's Gravenpolder, Ovenzande, 's Heerenhoek, Nieuwdorp, langs Ritthem naar huis.



### **Zondag 17 september**

Rondje Walcheren, met allerlei binnenwegen. 0.0 en kibbeling in Westkapelle.

24209 km.

### **Woensdag 20 september**

Ritje naar t werk, Vroni had de auto nodig.

24247 km.

### **Zaterdag 23 september**

Naar Arнемuiden, wat ophalen...

Via Kleverskerke en de Boulevard die nog niet open was naar huis.

24274 km.

### **Zondag 24 september**

Lange dienst bij de baptisten, dus wat later weg naar mijn zin, maar te snel voor

Vroni. Ze was niet relaxed... via de dammen route, Hartelbrug, naar Alblasserdam, net na Alblasserdam een mooi stukje langs t water, binnendoor naar Meerkerk om Suus haar verjaardag te vieren. Gezellig! Rond achten vertrokken, eerst tanken dan via Dordrecht naar huis. (file bij de brug bij Gorinchem) Het wordt frisser!  
24567 km.

### **Zondag 1 oktober**

Zo mooi weer. Albertine opgehaald, tanken, naar Schouwen gereden, daar langs de Plompe Toren, en de Heerenkeet naar Zierikzee. Koffie aan de haven.  
Via Colijnsplaat en Anne Friso terug, met als toetje de Veerse dijk(veel te hard).  
24682 km.

### **Vrijdag 6 oktober**

Naar het werk, en na de koffie een toetje door Walcheren: Middelburg, Grijskerke, Serooskerke, Veerse meer, Veere, Middelburg, naar huis.  
24762 km

### **Zondag 8 oktober**

Ritje naar Breskens, koffie halen. Via de kerk terug, daar kwamen ook weer flink wat herinneringen boven. Het lopen via de Schelde kade (heette dat vroeger ook zo?) de zwaluwen die daar onder de goot nestelden, naar het lokaal, de Uitkomst, de Ned. Hervormde kerk, meubelwinkel Dufosse, brandweer gebouw...  
24882 km



### Vrijdag 20 oktober

De bedoeling was vier dagen toeren, ik had een rit gemaakt tot Enkhuizen - Lelystad en daar tussen leuke ritten uit het ANWB boek, maar het weer zat niet mee. En zo gebeurde het dat we naar Oli en Isa gingen, daar lunchten, rond vijf uur naar Utrecht reden, parkeerden in Lombok, en nachtje in hotel Anthony bleven. 's Avonds de stad in, en Asian Street food gegeten. Voor Vroni erg heet. Heel de dag geregend....

### Zaterdag 21 oktober



Spul in de auto en de stad weer in, daar ontbeten met een wrap, maar die werd opgediend met erg veel geduld.

Winkelen, tweede hands winkels, Vroni zag een canvas, precies wat ze nodig had, 100 x 140 cm. We gingen hem ophalen na het orgel concert in de Dom.

Na het concert regende het weer, gelukkig toen pas. Toen we bij de auto kwamen was het canvas toch best groot! Hoofd steunen eraf, achterbank plat, Vroni wat rechtop zitten en toen ging het. Tanken bij Raamdonksveer en gelijk

lekker friet en frikandel speciaal gegeten.

Slapen in eigen bed...



### Zondag 22 oktober

Vandaag geven ze goed weer af. Nu met de 🏍 gereden naar Moerbeke. De lokale motorclub had een route van 140 km uitgezet, en die gingen we rijden. Gegeten in Paal, dat was de 1e stop.



Daarna een uitstapje naar het oorlogsmonument bij Doel. De 2e stop was in Sint Pauwel 20 km voor het eindpunt. En toen ging het regenen, dus vandaar zijn we gelijk in de regen naar Ninove gereden. Natte sokken, en mijn trui aan de onderkant nat. Hotel De Croone. Wandelen langs de Dender, Pollarestraat, Vredelaan, naar de Graanmarkt bij de Italiaan eten.

Daarna Lupin gekeken, ik in ieder geval...  
25117 km.



### **Maandag 23 oktober**

Allen koffie, en op weg. Het hotel was meer in gebruik door werklui, en die waren op tijd weg. Leuke route naar Kortrijk genomen, en niet naar Ath. Het is wel een jaar van veranderen! Onderweg nog getankt! Overigens ziet Oudenaarde er ook mooi uit van afstand, is opzoeken of dat leuk is.

In Kortrijk geparkeerd bij de markt, een eind voor de historische stad.



Eerst ontbeten, ehm, Vroni nam een ontbijt, ik een quiche Lorraine, daarna het belfort, begijnhof en de Sint-Maartenskerk bekeken. Een mooie kerk!

Op de weg richting Gent een Carrefour bezocht. In Evergem wat drinken, en appeltaart, en in Zelzate de tank aftoppen.

Van het parkeren hier heb ik nog geen goed gevoel, ik weet niet wat wel of niet mag hier....

Als afsluiting nog even de zee gezien bij de Punt. Pas na 1 november kunnen we de Boulevard weer op.

25308 km.

### **Vrijdag 27 oktober**

Even naar Motoport, kijken of ze goedkope zomerhandschoenen hebben. En ja hoor, precies dezelfde afgeprijsd naar 26 €.

Beter opletten met voorrang geven, was er met mijn kop niet bij...

25373 km.

### **Dinsdag 7 november**

De zon schijnt, het is droog, Lucas heeft geen zin om mee te gaan, Vroni moet nog werken, dus uit het werk een 8-je boulevard, en rondje Middelburg.

25400 km.

### **Vrijdag 10 november**

Vroni een dagje naar België, dus op de motor naar het werk. 's Morgens een beetje regen, terug een rondje 's Heerenhoek gedaan.

25437 km.

### **Zaterdag 11 november**

Mooie middag voor samen een ritje . Eerst de voering in mijn pak gedaan. Boulevard, Biggekerke, Aagtekerke, Domburg, Schellach, Middelburg... Er waren nog weggetjes die we nog niet gereden hebben...

25494 km.



### **Vrijdag 24 november**

Ritje naar het werk, ze had de auto nodig. Precies weer regen...

Terug klein beetje regen, maar er was 's middags wel hagel gevallen, dus maar gelijk naar huis.

25523 km.

### **Zaterdag 25 november**

Even naar Irma, voor de Fair voor Mision Timoteo. Vroni was met de auto naar het werk. Boulevard terug, ook vandaag regen.

25546 km.

### **Maandag 11 december**

Rondje Walcheren CCW en effe aftanken. 25601 km.



### **Zondag 17 december**

Rondje Zuid Beveland met ons drieën (Albertine) in de zon!

Vanaf de kerncentrale onder de dijk tot Schore, langs het kanaal naar Wemeldinge, door naar het Goesse Sas. Daar koffie! Vandaar langs het Veerse meer door naar huis. 25708 km

### **Woensdag 27 december**

Even wat leuks....

Mbg, Arnhem, ri Nieuwdorp, Lewedorp, tussendoor naar Eindewege, ri Wolphaarsdijk, Kortgene, Geersdijk, Kamperland, (steiger foto), gelijk naar huis.

25790 km.





### **Donderdag 28 december**

Achtje boulevard, verlichtte tractoren. Zoutelande, Domburg, Vrouwenpolder, Veere. Lekker half in 't donker.

25844 km.

### **Zaterdag 30 december**

Naar Motoport, koopjes kijken, Zeeuwse sjaal voor Albertine gekocht. Heen via de boemdijk, 's H Arendskerke en Klokhuis.

Terug voor de stad, Wolphaardsdijk, Arnemuiden.

25908 km.

Suzuki: 25.908 km. begonnen in 2023 met 15.026 km. Totaal 10.882 km

Honda: 31.619 km. begonnen in 2023 met 21.540 km. Totaal 10.079 km

Honda tijd instellen  
2 knop console tegelijk  
menu – links – links uur – links min

Suzuki tijd instellen  
mode + klok knop tegelijk  
mode is uur, klok knop is min